



DE OPEN HOF

*Liturgie*  
*voor*  
*10 april 2020*

**Goede Vrijdag**

**Voorganger:**  
**Ouderling:**

Ds John Boogaard  
Mevr. A.M. Landwaart

Voor de dienst is het stil.

**Gebed**

**Lied 562:1** 'Ik wil mij gaan vertroosten'

**Johannes 18:12-27 door Paul van Veen**

**"Omarm mij"** Uit de **"Matteüs passie"**, van J.S.Bach in de Nederlandse vertaling van Ria Borkent



DE OPEN HOF

## Wijkkerk “De Open Hof”

**Johannes 18:28-40 door Paul**

**Lied 575:1,3** ‘Jezus. leven van ons leven’

**Johannes 19:1-16A door Paul**

**Lied 575:6** ‘Dank zij U’

**Johannes 19:16B-27 door Paul**

***Iemand vraagt: ‘al dat lijden!  
Waarom laat god dit allemaal toe?’  
Een ander zegt: ‘vraag het hem zelf.’  
Maar dan zegt de vrager:  
‘ik ben zo bang dat god mij dan iets gaat vragen’***

**Gods beklag...** (Naar Micha 6:2 e.v.)

Mijn volk, wat heb ik je misdaan

(..)

Waarom laat je dit toe?

Allen: HEILIGE GOD,  
HEILIG EN MACHTIG,  
HEILIG EN ONSTERFELIJK,  
ONTFERM U OVER ONS.

Ik heb je onder mijn regenboog gesteld,

(...)

Waarom laat je dit toe?

Allen: HEILIGE GOD,  
HEILIG EN MACHTIG,  
HEILIG EN ONSTERFELIJK,  
ONTFERM U OVER ONS.

Ik heb mij laten kennen als je bevrijder,



DE OPEN HOF

## Wijkkerk “De Open Hof”

(...)

Waarom laat je dit toe?

Allen: HEILIGE GOD,  
HEILIG EN MACHTIG,  
HEILIG EN ONSTERFELIJK,  
ONTFERM U OVER ONS.

Ik heb mijn woord aan je gegeven

(...)

Waarom laat je dit toe?

Allen: HEILIGE GOD,  
HEILIG EN MACHTIG,  
HEILIG EN ONSTERFELIJK,  
ONTFERM U OVER ONS.

Mijn volk, wat heb ik je misdaan

(...)

Wat had ik nog meer moeten doen  
dat ik niet heb gedaan?  
Antwoord mij!

We zijn een moment stil

**Het sterven van Jezus: Johannes 19:28-30**

Twee minuten stilte

**Lied 578:1,2,5,6 ‘O kostbaar kruis, o wonder Gods’**

**Johannes 19:31-37**

**Gebed**

**Sela met ‘Agnus Deo / Lam van God’**



DE OPEN HOF

## Wijkkerk “De Open Hof”

### **Johannes 19:38-42**

38 Na deze gebeurtenissen vroeg Josef uit Arimatea—die uit vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus was—aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Josef nam het lichaam mee.

39 Nikodemus, die destijds ‘s nachts naar Jezus toe gegaan was, kwam ook; hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel honderd litra.

40 Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis.

41 Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was.

42 Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.

### **Lied 590:1,4,5 ‘Nu valt de nacht’**

### **Gebed**

#### *Stilte*

Morgen, 11 april, is er (anders dan anders óók om 19.30 uur) de viering van ‘**Stille zaterdag/ de Paaswake**’. Ook deze viering kunt u, via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) beluisteren op ieder gewenst moment.

Op **zondagmorgen, 1<sup>e</sup> Paasdag**, is er een dienst om 9.30 uur.

