

Weekinfo De Open Hof



3^e jaargang - nummer 25 - week 48/2023

Zondag 26 november 2023 - Eeuwigheidszondag

De laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel zondag 'Christus Koning' genoemd.

De kleur van de antependia: **WIT** - we herdenken onze gestorvenen in het perspectief van de eeuwigheid - opgenomen zijn in Gods genade - delen in de opstanding van Christus - **een blij vooruitzicht** (Ps. 1, het 7^e couplet) - vandaar **wit**.

Kerkdienst Zondag 26 november 2023 – 10.00 uur – Eeuwigheidszondag



Voorgangers: Ds. John Boogaard en ds. Rob van de Wetering

Orgel: Gerard Rosier

En er is: Kindernevendienst en Kinderoppas

Bij de dienst

We lezen komende zondag, wanneer het 'Eeuwigheidszondag' is, enkele verzen uit de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs het 15^e hoofdstuk.

In dit hoofdstuk komt de opstanding ter sprake. Christus' opstanding.

Met, kort geformuleerd, alles wat daarmee te maken heeft.

Waarbij je natuurlijk kunt denken aan de belofte en het perspectief die de opstanding brengt.

Maar tegelijk, eerlijk is eerlijk, komt – als je over opstanding praat- ook ons (on)geloof ter sprake. 't Grote vraagteken dat tevoorschijn komt, bij veel mensen, als het gaat over 'opstanding': 'Hoe kan dat nou' – 'Dood is toch dood'?!

In een korte overdenking zullen we hierbij stilstaan!



Daarnaast zullen we gemeenteleden die ons het afgelopen jaar ontvielen, herdenken. Hierna kunt u hier meer over lezen.

Dit alles wordt omlijst door bemoedigende, voor velen bekende liederen

Ds. John Boogaard & ds. Rob van de Wetering

Eeuwigheidszondag - Christus Koning - De laatste zondag van het kerkelijk jaar!



Verschillende benamingen voor deze bijzondere zondag aan het einde van het (kerkelijk) jaar.

Ieder jaar weer is dat een bemoedigende zondag, die tegelijk ook steeds weer emotioneel geladen is. We gedenken immers – in het licht van de opgestane Heer! - al diegenen die ons door de dood zijn ontvallen. Al jaren doen we dat op twee manieren.

* Allereerst worden – in de dienst - de namen genoemd van gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Mét dat we hun naam noemen ontsteken we een kaars aan het licht van de Paaskaars, het zichtbaar teken van Christus' opstanding!

* Daarnaast / daarna is er gelegenheid, voor wie dat wil, om in stilte hen te gedenken die we aan de dood moesten afstaan. Pas nog of al jaren geleden. Dat kan eveneens met het aansteken van een klein kaarsje.

Het is goed om te weten, we vertelden het eerder, hoe die lijst tot stand is gekomen. We noemen, dat is een bewuste keuze, alleen die gemeenteleden wiens overlijden *is gemeld* (!) aan het kerkelijk bureau of aan één van de voorgangers. Er zijn immers – ook in het afgelopen kerkelijk jaar- mensen overleden, die officieel lid waren van de kerk, maar wiens overlijden niet werd gemeld. Hun namen noemen wij niet deze zondag. Daar zit *geen énkel waardeoordeel* achter. Ieder mens, kerkelijk betrokken of niet, is geliefd bij God.

We hopen met elkaar op een waardig en hoopvol gedenken!

Aafke Rijken, Rob van de Wetering, Rieke van de Lagemaat, John Boogaard

Van de Kindernevendienst



Deze zondag is de tweede van een blok met twee teksten uit de brieven van Paulus. Dit keer staat het verhaal uit Filippienzen 4:4-9 centraal.

Hierin schrijven Paulus en Timoteüs een brief aan de mensen in Filippi. **Zij schrijven de mensen dat zij blij moeten zijn en dat zij zich geen zorgen moeten maken.**

De mensen in Filippi hebben het niet zo gemakkelijk dus het is best moeilijk om dan toch blij te zijn. Hoe er dan toch blijdschap kan zijn horen jullie zondag in het verhaal tijdens de kindernevendienst



Van de Diaconie



Collectedoelen voor zondag **26 november**:

1^e collecte: **PKN-Pastoraat**

2^e collecte: **Kerk**



QR code - PGV

De diaconale collecte op 26 november is bestemd voor het Pastoraat van de PKN

Met het oog op het einde

De Protestantse Kerk steunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals het verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.

Hartelijk dank voor je gift!



Protestantse
Kerk



Van de Kerkenraad



Help ons vinden!

De kerkenraad gaat, zo tegen het einde van het jaar, weer op zoek naar mensen die, als ouderling (al dan niet met bijzondere opdracht) of diaken, mee een stukje bestuurlijke

verantwoordelijkheid willen dragen!

Wil jij, wilt u méé helpen zoeken? Naar mensen die het gegeven is bij te dragen óók aan het werk van de kerkenraad! Ja: 'die het gegeven is'!

Wij zoeken immers gaven-gericht! Ook hierin, in het geloof en het besef: dát er ook mensen zijn die b.v. de gave van 't besturen ontvingen, net als die van het helpen en die van geloof (etc. etc.).

Ken jij zo iemand? Wil jij haar of zijn naam aan ons doorgeven? Nadat je dat haar of hem -dat wel alsjeblieft- hebt verteld?! Stuur een mail naar Henny Bokje onze scriba (scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl) of naar één van beide predikanten!

Van werkgroep Pastoraat



Uitnodiging bezoekmedewerkers van De Open Hof

Op zaterdag **2 december om 10.00 uur** wordt er in De Open Hof een bijeenkomst georganiseerd voor bezoekmedewerkers en hen die er over na denken om op deze manier iets te willen bijdragen aan het pastoraat voor ouderen.

Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar. Deze keer is er vooral de mogelijkheid om uit te wisselen en elkaar te ontmoeten, om uw vragen te stellen. **We hopen op een grote opkomst.**

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wilma Kloet, 06-19471338, wilma.kloet@pkn-veenendaal.nl

Kerstviering ouderen in De Open Hof



Op dinsdagmiddag **12 december** is de jaarlijkse Kerstviering voor de ouderen. U wordt om **15.30 uur** verwacht in de kerkzaal van onze wijkkerk De Open Hof. Na de gezamenlijke maaltijd sluiten we rond 19.00 uur af. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Wilt u zich aanmelden voor de kerstviering (en heeft u dieetwensen of vragen omtrent vervoer) dan kunt u contact opnemen met:

Hilde van Tergouw: tel 0318 516833 Bertha Schout: tel 0318 551409
Jannie van Roekel: tel 0318 510861 Els Burnette: tel 0318 510930

Wij kijken uit naar uw komst en hopen op een mooie en gezellige Kerstviering.

Geef vrede, Heer, geef vrede



Bidden voor vrede

Er gebeurt zoveel in de wereld wat ons allemaal bezighoudt en dan is het goed om de handen te vouwen en te bidden voor vrede, waar dan ook.

Op de [website van De Open Hof](#) staat een bericht met als titel 'Geef vrede, Heer, geef vrede'. Daar staan inmiddels twee gebeden die we met alle gemeenteleden willen delen: '**Gebed voor vrede**' en '**Gebed om vrede voor kinderen**'.

Misschien heeft u óók wel een gebed of gedicht dat u mooi vindt, waar u moed uit put of dat u rust geeft, en dat u wel zou willen delen met andere gemeenteleden.

Wanneer u dat stuurt naar webmaster.openhof@pkn-veenendaal.nl dan zetten wij dat in het bericht op de website, gewoon anoniem, alleen het gebed of gedicht.

Nieuwsbrievencarchief



Veel mensen weten vast nog wel hoe leuk de nieuwsbrieven van de hand van Dik Kleyne waren met allerlei artikelen, verhalen en veel foto's ook van diverse activiteiten.

Voor wie het leuk vindt om in de geschiedenis te duiken.....

Recent zijn alle uitgaven vanaf 2004 t/m de laatste nieuwsbrief van 3 juni 2021 op de besloten pagina '[Onze wijkgemeente](#)' van de website gezet. Op die pagina staat meer informatie die niet openbaar staat omdat deze alleen voor gemeentelieden van De Open Hof bedoeld is. Dus.... gewoon even een inlogcode aanvragen!

Inloggen op de website



Een inlogcode voor de besloten pagina's '**Onze Wijkgemeente**', '**Gemeentelieden**' en '**Fotoalbums**' kan worden aangevraagd via de [informatie op de website](#). Of je gaat rechtstreeks [naar het formulier](#). Is het via de website lastig? Stuur dan een mail naar webmaster.openhof@pkn-veenendaal.nl.

Hulpgoederen Oekraïne



Zoals je misschien wel weet (of niet) ben ik het afgelopen jaar een aantal keren naar Polen geweest om hulpgoederen te brengen voor Oekraïne. In de strijd tegen corruptie en zwarte handel heeft de Oekraïense regering de regels voor de invoer enorm aangescherpt.

Zie NOS: [geen-hulpgoederen-meer-naar-oekraïne-vanwege-nieuwe-regels-kyiv](#)

Hierdoor is het voor vrijwilligersorganisaties vrijwel onmogelijk geworden om nog hulpgoederen naar Oekraïne te brengen. De organisatie waar ik voor reed was al gestopt (financiële redenen), de andere organisatie die goederen voor ons meenam weet nog niet wat ze gaat doen.

Voor mezelf heb ik in ieder geval besloten om te stoppen met het inzamelen van goederen. Het gedoneerde geld wat ik nog had, heb ik overgemaakt naar een organisatie die vorige maand nog naar Oekraïne is geweest met een grote vracht hulpgoederen.

Via deze weg bedank ik iedereen nogmaals voor alle steun die ik heb gehad het afgelopen jaar!

Met een hartelijke groet, Jeroen Nagtegaal.

Lectio Divina



Bijbellezen?! Is er verlangen?

Het dagelijkse leven is vluchtig en druk en Bijbellezen kán er dan bij inschieten. Hoe fijn is het dat er een plek is waar mensen samen komen en met elkaar een paar verzen uit de Bijbel lezen en daar stil over zijn.

Maandag 27 november is er weer een Lectio Divina: langzaam, aandachtig en indringend een paar verzen lezen in de Bijbel. Met elkaar, maar toch alleen met je eigen gedachten, gebed, stilte. Probeer het eens, ervaar of het iets voor je is.

Welkom om mee te doen van 19.00 - 19.35 uur in de kerkzaal van De Open Hof o.l.v. Mirjam (mirjam@deleede.org). [Klik hier](#) voor meer informatie.

Van werkgroep V.I.S. De Open Hof



Een avond met Huub Oosterhuis - dinsdag 28 november

Op deze avond zullen we stil staan bij het vele werk van de bekende theoloog Huub Oosterhuis, die in april is overleden. Van zijn hand verschenen onder andere vele liederen, psalmen en gedichten.

We luisteren naar liedteksten die door ds. Frans Ort worden gelezen, besproken en van commentaar voorzien.

En we gaan met elkaar mooie liederen zingen van Huub Oosterhuis. Het zingen zal muzikaal worden begeleid door Guus Fennema.

Iedereen is van harte welkom!



Datum: **Dinsdag 28 november**

Tijd: **20:00 - 22:00 uur** (koffie/thee vanaf 19.45 uur)

Locatie: **Wijkkerk De Open Hof**, Ronde Erf 86

Kosten: € 5,- (incl. consumptie)

Contact: Anke Smid (ankesmidhellinga@gmail.com)

Van werkgroep V.I.S. ZuidWest



Choral Evensong

Zondag 10 december, 16.00 uur, Petrakerk (kerk open 15.30 uur),
door **Vocaal Ensemble ZuidWest o.l.v. Guus Fennema.**

Een gezongen kerkdienst die afstamt van canonicke vespers die een eigen vorm hebben gekregen in de anglicaanse kerk. Wees welkom om te luisteren en mee te zingen waarbij de keuze van de lezingen en liederen is gebaseerd op het karakter van deze 2e adventszondag.



Filosofisch gesprek



Dinsdag 12 december - 20:30 uur - Trefpunt - Petrakerk

Inleider: **Rob Nijhoff** (Veenendaal) - **'De diepte en de bruggen'**

Over **Tomáš Halík** - tussen geloof en ongeloof; diepe twijfel en belijnde traditie; filosofie en mystiek; kerk en cultuur; Oost en West; psychotherapie en pastoraat. Wie is deze man?

En verder.....



Is voor wie dat wil het organigram [hier te downloaden](#) als pdf. En wie meer over de diverse werk- en taakgroepen kan informatie vinden op de besloten pagina ['Onze wijkgemeente'](#)

Is de verloting door de CREA-groep van de Adventskalender, de 'Granny square' en de gehaakte kerstboom in 3 etages op zondag 3 december tijdens de koffie na de kerkdienst.



Is er een Top 2000 Kerkdienst op zondag 10 december om 14.30 uur in Wijkkerk De Open Hof. Voor alle informatie [klick u hier.](#)

Zijn er voor wie niet zelf naar de kerk kan, gemeenteleden die met plezier willen rijden. Wanneer u vóór donderdagavond 19.00 uur belt naar Ria (06-28204776), dan regelt zij iemand die u rijdt.



Agenda

Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Zo 26 nov	10.00	Ds. John Boogaard en ds. Rob van de Wetering - Eeuwigheidszondag	De Open Hof
Zo 26 nov	10.00	Kindernevendienst en Kinderoppas	De Open Hof
Ma 27 nov	19.00-19.35	Lectio Divina	De Open Hof
Di 28 nov	18.45-19.45	Club De Open Hof (groep 6,7,8)	Clubruimte DOH
Di 28 nov	20.00-22.00	Een avond met Huub Oosterhuis (inloop 19.30 uur)	De Open Hof
Wo 29 nov	09.00-09.30	Ochtendgebed	De Open Hof
Wo 29 nov	18.30-19.30	Club De Open Hof (groep 3,4,5)	Clubruimte DOH
Za 2 dec	10.00-12.00	Bijeenkomst bezoekmedewerkers (inloop met koffie vanaf 09.30 uur)	De Open Hof
Zo 3 dec	10.00	Ds. Rob van de Wetering 1^e Advent – H.A.	De Open Hof
Zo 3 dec	10.00	16-Plus, 12-Plus, Kindernevendienst en Kinderoppas	De Open Hof
Zo 3 dec	10.00	CREAverkooptafel – om 11.15 uur trekking van de verloting	De Open Hof

Het zou fijn zijn als jullie de kopij voor de volgende weekinfo uiterlijk op **WOENSDAGAVOND om **19.00 uur** willen sturen naar:**

weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl

Verder vindt u hieronder nog een aantal praktische linkjes:

- * [Website De Open Hof](#)
- * [Aanvragen logincode website DOH](#)
- * [Agenda DOH](#)
- * [Info & Contactpagina](#)
- * [Prot. Gem. Veenendaal](#)
- * [ZuidWest](#)