



Weekinfo De Open Hof

5^e jaargang – nummer 42 – week 15/2026

Zondag 5 april 2026

Kerkdienst

Vrijdag 3 april – 19.30 uur Goede Vrijdag



Voorganger: Rob van de Wetering

Orgel: Jan Zwart

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden en sterven van Jezus Christus. We volgen daarbij een traditionele liturgie. We horen van gebeurtenissen die ons stilzetten, diep kunnen raken, bemoedigen en aanzetten tot vernieuwing van onszelf.

We beginnen de dienst met een tekst uit het oude testament, uit Jesaja 52 en 53. Hier lezen we over de lijdende dienaar van de Heer. Deze dienaar neemt ons lijden op zich en zijn straf brengt ons vrede. Wie is deze dienaar? Jezus Christus? Of, zoals ook velen stellen, het volk Israël?



Daarna volgen we, aan de hand van het Johannes-evangelie, de aangrijpende laatste uren van Jezus tot en met zijn sterven aan het kruis. Als we daarvan horen, doven we de paaskaars. Tot slot horen we over zijn graflegging. We laten de lezingen voor zichzelf spreken. Er is geen overdenking.

Na de lezingen, die worden afgewisseld met liederen en momenten van stilte, horen we Gods aanklacht. Een aanklacht tegen ons gericht, een aanklacht die niet onbeantwoord mag blijven. Aansluitend word je uitgenodigd om een bloem bij het kruis te leggen. Sta gerust even stil en laat de gedachten die in je opkomen tot je doordringen of bid in stilte tot God.

Doorleef de diepte van het lijden op Goede Vrijdag om met Pasen de sterkte van het Licht in zijn volheid te ervaren!

Ds. Rob van de Wetering

Paasnachtviering

Zaterdag 4 april – 21.30 uur Stille Zaterdag



Voorganger: John Boogaard

Orgel: Erik Westerhout

Op 'Stille Zaterdag' is er om 21.30 uur 'de Paasnachtviering' en maken we de overgang van de stilte van het graf naar de ochtend van de Opstanding.

We doen dit met stilte / met muziek / met zingen / met opnieuw ook een kind (Emilie) dat vraagt 'waarom is deze nacht anders dan andere nachten' / én met het vieren van Jezus' opstanding, gesymboliseerd door het licht van de (nieuwe) Paaskaars die wordt binnengebracht / in de herdenking ook, deze nacht, van onze doop.

Ben jij er bij?

Ds. John Boogaard

Kerkdienst

Zondag 5 april – 09.45 uur Pasen



Voorganger: Rob van de Wetering

Muziek: Wouter Wieldraaijer (orgel/piano), Jan Huizer (trompet), gelegenheidskoor

En er is kindernevendienst, kinderoppas (graag aanmelden) en op iedere 1^e en 3^e zondag van de maand 12-Plus.

Bij de dienst



De kracht van de opstanding

Zondag vieren we de opstanding van Jezus Christus. De opstanding is het 'Nee!' van Jezus tegen de dood, Zijn 'Nee!' tegen de kwade machten en Zijn 'Nee!' tegen onze verlorenheid. De opstanding is het 'Ja!' van Jezus tegen het leven, Zijn 'Ja!' tegen vrede en liefde en Zijn 'Ja' tegen onze verlossing. Dat is de kracht van Zijn opstanding in een notendop.

Wij mogen leven vanuit de kracht van de opstanding. Dat is de grond waarop wij kunnen staan. Een stevige basis tegen alle gruwelijkheden waar we vandaag mee worden geconfronteerd, in ons eigen leven en in de wereld.

Zondag gaan we over dit thema nadenken in een dienst die verder sprankelt van de muziek. Vanaf **9.30 uur** kun je al meezingen met enkele bekende paasliederen en om **9.45 uur** begint de dienst. Wouter Wieldraaijer (orgel/piano) en Jan Huizer (trompet) zorgen voor de muzikale begeleiding. Daarnaast wordt er gezongen door een gelegenheidskoor. Dit koor bestaat uit enkele gemeenteleden van De Open Hof en staat onder leiding van Jan Zwart. Ze hebben de afgelopen tijd hard geoefend om voor en met de gemeente te zingen. Laat je verrassen!

Welkom in De Open Hof! En neem gerust burens, vrienden en familie mee. Er is plaats voor iedereen!

Ds. Rob van de Wetering

Bloemen



Thema Veertigdagentijd:

De Geest waaiert breed uit. In deze tijd willen we open staan voor de werking van de Heilige Geest in ons leven.

Een bloeiende tuin
vol bloemen van het begin,
inspiratie
voor een brede beweging.

Van de Kindernevendienst



Zondag 5 april: 7e zondag van het 40-dagenproject :
Locatie Jeruzalem

Op deze zondag staat Lucas 24:1-12 centraal: Jezus is gestorven, maar Hij staat op uit de dood. De vrouwen ontdekken dat het graf van Jezus leeg is. Twee engelen vertellen hun dat Jezus is opgestaan uit de dood. Als de vrouwen dat aan de leerlingen vertellen, gaat Petrus meteen naar het graf. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Petrus: hij rent naar het graf als de vrouwen vertellen dat Jezus is opgestaan uit de dood. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de vrouwen bij het lege graf: de engelen herinneren hen eraan dat Jezus gezegd had wat er met Hem zou gebeuren.



We gaan lekker knutselen! Komen jullie ook naar deze feestelijke dienst?

Groetjes Judith en Lianne

Van de Kinderoppas



Kleintjes tot 4 jaar zijn van harte welkom!! Fijn als jullie hen vóór

donderdagavond aanmelden, want dan is er zondag oppas! 😊

Dat kan naar: kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl

Van de Diaconie



Collectedoelen Pasen:

1^e collecte: **KiA: India – Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst**

2^e collecte: **Kerk**

Geven kan ook via [deze link](#).



kerk in actie

Zondag 5 april is de Paascollecte bestemd voor:

Stop kinderarbeid in India via onderwijs

In India worden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen. Te vaak vallen deze kinderen uit op school, omdat ze moeten werken of omdat hun ouders het belang van onderwijs niet inzien. Deze kinderen zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, bijles in hun eigen dorp. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en kunnen ze meedoen aan muziek, dans en sport. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. In contact met familie wordt gekeken hoe de situatie van de kinderen kan verbeteren. Als het leven van hun ouders verbetert kunnen, ze ook beter voor hun kinderen gaan zorgen. En als kinderen goed presteren op school, kunnen ze uit de spiraal van armoede komen, wat ook goed is voor hun families. Zo kunnen bijna 10.000 kansarme kinderen een betere toekomst krijgen.



Met de opbrengst van deze collecte steun je het werk van Kerk in Actie in India en andere werelddiaconale projecten. Help je mee? Geef in de collecte of maak je gift over via NL 14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Veenendaal o.v.v. Kinderen India. Bedankt voor je bijdrage.

Lees meer op: kerkinactie.nl/onderwijsindia.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Bedankt!

Van Kerk Binnenstebuiten



**Zo zonde, toch? Máár 'Kerk Binnenstebuiten' gaat het -met het
inzamelen van de bloemen op vrijdag 10 april- niet redden!**

Reden? Er gaf zich maar één iemand op om 'de bloemen in te zamelen' (van gemeenteleden en van voorbijgangers).

Het idee ken je nog wel neem ik aan?

Op vrijdag de 10e april zamelen we bloemen in (16.30 – 17.45 uur + 17.45 – 19.00 uur), waar op zaterdag de 11e, door mensen die dat kunnen, mooie boeketten van worden gemaakt, die dan die 11e worden uitgedeeld.

Voor het uitdelen hebben we 5 mensen (er kan er nog 1 bij) voor het inzamelen gaf zich echter maar 1 iemand op!

Kom jij ons helpen alsjeblieft? Meld je dan aan bij Erna: Via: jtslok@ziggo.nl of via: 06 3636 7689

Kerk Binnenstebuiten – oftewel: Lukas, Jacolien, John, Erna en Dirma.

Samen zingen van Pasen



Volgende week zondag 12 april – 'Beloken Pasen' – is er een interkerkelijke Paaszangavond in De Open Hof. Onder begeleiding van orgel en trompet zingen we de mooiste Paasliederen. Ds. Leo Buijs (Bethelkerk) spreekt de verbindende woorden. De avond begint om 19.30 uur en duurt ca. een uur. Na afloop collecteren we eenmalig voor de noodlijdende Veenendaalse boekhandel De Rank (!) en is iedereen uitgenodigd om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee. U zij de glorie!



Buurtgericht koffiedrinken



Buurtgericht koffiedrinken na de dienst van 19 april

In december 2025 hebben we buurtgericht koffie gedronken. Deze traditie, want dat is het ondertussen, willen we graag weer voortzetten. We zoeken nog naar een pakkende naam voor deze manier van koffiedrinken na de dienst.

Zondag 19 april na de dienst bent u van harte welkom om na de dienst met mensen die in uw buurt wonen koffie te drinken.

Grijp deze kans aan om met elkaar in contact te komen. Het is ook een plezierige manier om nieuwe leden te leren kennen of gemeenteleden waarvan u niet weet dat ze zo dichtbij wonen.

Naar aanleiding van de opkomsten van vorige keren, hebben we buurten samengevoegd.

We hopen dat op deze manier voor iedere buurt gemeenteleden aanwezig zijn. Voor de kinderen worden er activiteiten klaar gezet, zodat zij zich niet hoeven te vervelen.

Als 9.45 uur (start van de kerkdienst) niet haalbaar is voor u, bent u natuurlijk ook van harte welkom om 10.45 uur bij de koffie.

Wij kijken uit naar uw komst.

Ontmoetingsdienst



Thema: De Kracht van de sterkste

Komende zondag 5 april is er om 11.00 uur weer een Ontmoetingsdienst in het Ontmoetingshuis (Oost) aan de Spiesheem 54 in Veenendaal.



Vrijdagochtendkring



Op Goede Vrijdag is er 's morgens een korte dienst van 30 minuten in een van de zalen van De Open Hof.

We vieren dan het Heilig Avondmaal.

Deze dienst is bedoeld voor diegenen, die geen energie hebben voor een langere dienst.

We beginnen om 9.30 uur met een kopje koffie en om 9.45 uur met de dienst, die om 10.15 uur afgelopen is.

Hartelijk welkom

U kunt thuis gehaald en gebracht worden. Laat het weten aan *ds. Aafke Rijken* (tel. nr. 0318-522033).

Van de PGV Wandelwerkgroep



Wandelen

De PGV Wandeling op zaterdag 11 april 2026 is ongeveer 15 km.

We starten om 9.00 uur bij de parkeerplaats van de Petrakerk en gaan met zo weinig mogelijk auto's richting Heelsum, het startpunt. Rond 15.00 uur zijn we weer terug.

Neem zelf iets te eten / drinken mee voor onderweg.

Opgeven tot vrijdagavond 10 april 20.00 uur via de PGVwandel app, per mail aan: zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl, of telefonisch bij Geert Flobbe 06 2557 7943. Vermeld s.v.p. je 06 nummer bij aanmelding en geef aan of je wilt meerijden of zelf rijdt. In dat laatste geval: hoeveel kunnen er met jou meerijden?

Van het kerkelijk bureau

Gewijzigde openingstijden: Het Kerkelijk Bureau is de komende periode op woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur geopend.



Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Do 2 apr	19.30	Witte Donderdag H.A. John Boogaard	De Open Hof
Vrij 3 apr	09.30	Goede Vrijdag – ochtenddienst - Heilig Avondmaal – Ds. Aafke Rijken-Hoevens	De Open Hof
Vrij 3 apr	19.30	Goede Vrijdag – avonddienst Ds. Rob van de Wetering	De Open Hof
Za 4 apr	21.30	Stille Zaterdag - Paaswake Ds. John Boogaard	De Open Hof
Zo 5 apr	10.45	CREA verkooptafel	De Open Hof
Zo 5 apr	09.45	Paasviering - Ds. Rob van de Wetering	De Open Hof
Zo 5 apr	11.00	Laagdrempelige Ontmoetingsdienst	Spiesheem 54
Wo 8 apr	09.00-09.30	Ochtendgebed	De Open Hof
Do 9 apr	14.30-16.00	Verjaardagskoffie voor 80-plussers	De Open Hof
Vr 10 apr	09.30-11.00	Vrijdagochtendkring	De Open Hof
Vr 10 apr	16.30-19.00	Actie Bloemengroet – bloemen brengen	Plein bij De Open Hof
Vr 10 apr	20.00-22.00	High Wine (40-dagenproject)	Kampgras 48
Za 11 apr	9.00-15.00	(VIS) PGV Wandeling	Petrakerk
Za 11 apr	10.00-12.00	Actie Bloemengroet – bloemen uitdelen	Plein bij De Open Hof
Zo 12 apr	9.45	Eredienst – Ds. John Boogaard	De Open Hof
Zo 12 apr	19.30-20.30	Samen zingen van Pasen	De Open Hof

Kopij voor de weekinfo graag uiterlijk **WOENSDAGAVOND** om **19.00 uur** sturen naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl

Predikanten: Ds **John Boogaard** - ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl

Ds. **Rob van de Wetering** - ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl

(vrijdag is zijn vrije dag)

Seniorenpastor (80+): Mw. **Agatha van Ginkel** – avginkel@pkn-veenendaal.nl

Scriba: Mw. **Henny Bokje** - scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl