

Weekinfo De Open Hof

2^e jaargang - nummer 19 - week 42/2022



Zondag 16 oktober 2022

De kleur van de antependia: **Groen** - de kleur van hoop, verwachting en toekomst!

Kerkdienst

Zondag 16 oktober - 10.00 uur



Voorganger: Ds. Leon Bal, Veenendaal

Organist: Gerard Rosier

En er is: 12-Plusdienst, kindernevendienst en kinderoppas

Bij de dienst

'Met mijn God spring ik over de hoogste muur'

Komende zondag mag ik voor het eerst bij u voorgaan in de Open Hof. Een jaar geleden ben ik door de landelijke kerk aangesteld als pionier geestelijk verzorger voor de brandweer en hulpdiensten van de Veiligheidsregio Utrecht. Natuurlijk vanwege de impact die dat werk heeft, om hen moreel en geestelijk te ondersteunen.

Zondag zal ik u iets over mijn werk vertellen. Maar ook met een vraag daarbij. Op mijn werk gaat het vaak over mentale veerkracht, over duurzame inzetbaarheid en positieve gezondheid. Wat betekent het eigenlijk op de werkvloer, juist daar waar het moeilijk of spannend wordt, om christen te zijn? Breder gezegd: welke betekenis en verbinding is er tussen de zondag en het dagelijkse leven?

Daar gaan we met elkaar over nadenken aan de hand van de 112-psalm... die van de menselijke veerkracht.

Motto: **met mijn God spring ik over de hoogste muur!**

Ik zie er naar uit u zondag te ontmoeten.

Ds. Leon Bal

Lees eventueel ook:

<https://vru.nl/nieuws/geestelijk-verzorger-bij-de-vru-leon-bal-onze-organisatie-heeft-aandacht-voor-de-mens-achter>



Even bijpraten

Weer even een kort moment van bijpraten over 'hoe het hier gaat'.

Om met het belangrijkste te beginnen: het is héérlijk om weer thuis te zijn. Na twee maanden van huis te zijn geweest is het fijn om weer onder één dak te leven met vrouw en dochter en om op je eigen bank te zitten en in je eigen bed te liggen.

Tegelijk kom ik hier thuis óók uitdagingen tegen die ik niet tegenkwam in het ziekenhuis of in de Hoogstraat. En ja: dat is soms best confronterend. Als je zo ontdekt dat 'de dingen van het gewone leven' niet meer 'gewoon' gaan.

Eindelijk snap ik daarom ook écht waarom er in de Hoogstraat gesproken werd en wordt over 'de therapie van het thuiszijn'. Steeds weer moet je leren omgaan met wat op je afkomt, met een lichaam en een geest die (nog?) niet doen wat je al zolang gewend was te doen.

Soms gaat dat goed. Soms ook niet, met alle gevolgen van dien! Ik dacht zo bijvoorbeeld 'even', op eigen houtje, wat te kunnen oefenen met fietsen, op de manier waarop ik dat in Utrecht had geoefend. Dat ik daar te makkelijk over dacht bleek al gauw: het fietsen ging prima, het afstappen minder. Al bij de 1^e poging viel ik om. Midden op straat. Op mijn linkerknie nota bene. Bepaald niet handig voor het verdere herstelgebeuren.

Zoals het er nu naar uitziet gaat de poliklinische revalidatie wat langer duren dan eerst gedacht. Naar verwachting zal ik eind november worden 'ontslagen' zoals dat dan heet. Hoe het daarna verder gaat is t.z.t. onderwerp van gesprek.

Nog steeds ben ik, zijn wij dankbaar voor zoveel tekenen van meelevens en voor zoveel (ook professionele) goede zorg. Net als ook voor het vele wat lijf en geest alweer aankunnen, terugdenkend aan al mijn volstreekte onvermogen van begin juli.

Dankbaar ben ik ook voor het vele kerkenwerk dat gebeurt. Al dan niet door de professionals! Op een afstand (voelt wel raar) maak ik er het nodige van mee.

En last but not least ben ik ook erg dankbaar voor de komst van mijn nieuwe collega Rob van de Wetering. Van harte welkom! Ik zie uit naar een goede, zegenrijke samenwerking.

Een vriendelijke groet!

Ds. John Boogaard

Van de kerkenraad



Corona

Helaas nemen de coronabesmettingen weer toe. Dit heeft gelukkig nog helemaal geen invloed op het aantal mensen dat de kerk kan bezoeken. Wel scherpden we de basisregels aan, dus:

1. Iedereen blijft thuis bij klachten of doet een test.
2. We desinfecteren onze handen bij binnenkomst.
3. We geven géén handen, ook niet aan de voorganger bij de uitgang.
4. Een mondkapje is niet verplicht, maar zeker toegestaan.

Van de kindernevendienst



Deze zondag is de derde zondag van het derde blok met verhalen uit het evangelie volgens Marcus. De belangrijkste boodschap van Marcus is dat er met de komst van Jezus een nieuwe tijd begint: Gods nieuwe wereld is dichtbij.

Vandaag staat Marcus 10:46-52 centraal: Jezus zorgt ervoor dat de blinde bedelaar Bartimeüs weer kan zien.



Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons in deze reeks steeds op Jezus zelf. Vandaag gaat het over Jezus die aan Bartimeüs vraagt wat hij voor hem kan doen.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons steeds op andere mensen die in de verhalen een rol spelen. Vandaag gaat het om Bartimeüs die Jezus blijft roepen.

Van de 12-plusgroep



Vandaag gaat het over de weduwe van Sarefat. Dit doen we naar aanleiding van de actie in onze kerk voor de Voedselbank in Veenendaal.



De arme weduwe van Sarefat deelt van wat ze heeft en er is genoeg! We maken ook het uitdeelbrood 'Herman'.



Van de Diaconie



Collectedoelen voor 16 oktober:

- 1^e collecte is voor **Voedselbank Veenendaal**
- 2^e collecte is voor de **Kerk**

De diaconale (1e) collecte zondag 16 oktober is bestemd voor de Voedselbank in Veenendaal.



**VOEDSELBANK
VEENENDAAL**

De Voedselbank zet zich in voor kinderen en hun ouders met een laag inkomen. Sinds eind 2013 wordt via de Voedselbank noodhulp verleend aan mensen die onder de armoedegrens leven. Momenteel worden circa 180 tot 200 gezinnen geholpen! Begin 2017 is men gestart met Stadsakkers, een eigen moestuin voor de Voedselbank. Dat levert verse groenten voor de voedselpakketten. Dit alles kan alleen dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers en sponsoren.

Naast de collecte ondersteunen we de Voedselbank met het inzamelen van voedsel. We hopen dat zowel de collecte op 16 oktober als de voedselinzameling flink mogen bijdragen aan het werk van de Voedselbank. Uw donatie maakt het verschil tussen 'Wat eten we vandaag?' en 'Eten we vandaag?'

Voedselstafette 2022!!



Doen jullie ook mee?!!

Lege tassen (met een boodschappenlijstje) zijn verkrijgbaar in de kerk. Gevulde tassen kunnen voor de dienst op de **zondagen 16, 23 en 30 oktober** worden ingeleverd, maar dat kan ook op **maandag- en woensdagmorgen** tussen **9.00 en 12.00 uur** in de Open Hof bij de koster.



Natuurlijk kan de Voedselbank ook gesteund worden door een gift over te maken. Dit kan via rekeningnummer **NL 14 RABO 039.51.38.906** t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Veenendaal met als omschrijving: **Voedselstafette**.

Geven aan de collectes



U kunt op meerdere manieren geven aan de collectes van De Open Hof:
www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Geven-aan-de-collectes.pdf

Van Kerk Binnenstebuiten



OMZIEN NAAR ELKAAR

Actie bloemengroet: vrijdag 14 oktober kunt u tussen **18.30** en **20.00 uur** bloemen brengen bij de stand op het plein (voor de Jumbo), zodat vrijwilligers weer mooie boeketjes kunnen maken voor mensen die een hart onder de riem kunnen gebruiken.

Zaterdag 15 oktober tussen **9.30 - 12.00 uur** worden de boeketjes op het plein uitgedeeld: mensen die een boeketje willen aannemen, geven dit aan een naaste, zodat we met dit warme gebaar naar elkaar kunnen omzien.

Komt u ook bloemen brengen? Dit mag 1 bloem zijn, maar ook een kleine of een wat grotere bos. Van harte aanbevolen!



ALLERZIELEN

Op woensdag **2 november** is het weer Allerzielen. Mensen wereldwijd herdenken dan familieleden en vrienden die overleden zijn en zij vieren het geleefde leven!

Dit jaar doen wij dat opnieuw óók in 'Wijkkerk De Open Hof' te Veenendaal. Waar ieder die dat wil, van welke (geloofs)achtergrond ook, welkom is om op eigen manier stil te staan bij het overlijden van zijn of haar geliefde(n).

Voor deze avond worden uitnodigingen in de wijk rondom de Open Hof verspreid. Echter... dat kunnen wij niet alleen, daar hebben wij uw hulp bij nodig! Met elkaar gaat het lukken om deze uitnodigingen (het zijn er 3000) te bezorgen.

Wilt u hierbij helpen?

Bij de uitgang van de kerkzaal - op de brug - liggen komende zondag de stapeltjes met uitnodigingen. Ze zijn per straat gebundeld. Pakt u ook een stapeltje of misschien een paar stapeltjes? Ze kunnen huis-aan-huis worden bezorgd.

Bezorgen:

Het is de bedoeling dat ze worden bezorgd **in de week van 24 tot 30 oktober!!**

We hopen dat wij weer op uw hulp mogen rekenen! Bedankt alvast!!

Een hartelijke groet van de werkgroep Kerk Binnenstebuiten!

De Open Hof Soos



Volgende week dinsdag – 25 oktober - komen we weer samen van 14.30-16.30 uur voor een gezellige Soosmiddag.

Alleen onze **klaverjassers** beginnen om **14.00 uur** omdat er anders onvoldoende tijd is om het spel uit te spelen. Houdt u van klaverjassen?

Dan bent ook u - om de week - van harte welkom op de dinsdagse Soosmiddagen! Heel graag zelfs, want de heer T. Wijnbergen is naarstig op zoek naar twee nieuwe klaverjassers! Meer informatie? Mail dan naar: soos.openhof@pkn-veenendaal.nl

Van de PGV-werkgroep Kliederkerk



Thema: 'Licht en donker'.

Zit je op de basisschool en vind je het leuk om **samen** met papa, mama, opa of oma leuke activiteiten te doen? Om een korte viering te hebben over dit thema en dan samen lekker te smullen? Kom ook, samen met je ouders of je opa en oma. En je vriendjes en vriendinnetjes zijn ook van harte welkom. Of je nu weleens naar de kerk gaat of niet. Doe je mee??!!

Wanneer: Zondagmiddag 13 november in de Petrakerk. Inloop is vanaf 14.45 uur, we drinken eerst iets en om 15.00 uur starten we dan met z'n allen met de activiteiten. Het programma duurt tot ongeveer 17.00 uur.

Opgeven: uiterlijk woensdag 9 november - drs.jdehaan@gmail.com Geef je op en doe

gezellig mee. **WELKOM!** Groetjes, Coby, Else, Bianca, Hannah, Annemarie en Dirma

De printversie van de Weekinfo De Open Hof wordt dit keer in zwart-wit bezorgd



Het is heel jammer, maar de gemeenteleden van De Open Hof die de weekinfo altijd op vrijdag thuis in de bus krijgen, zullen het deze keer zonder al die gezellige kleuren moeten doen. Eén van de kleurencartridges is namelijk niet op tijd afgeleverd bij het kerkelijk bureau. Volgende week weer in kleur! 😊

V.I.S – Activiteiten de komende week



Zondag 16 oktober – Hildegard van Bingen

16.00 uur – Petrakerk Met Hanna Rijken en het Vocaal Theologen Ensemble. Orgel: Kees Alblas (Toegang vrij, collecte na afloop.)



Woensdag 19 oktober - De Groene Kerk: leven in een tijd van code rood

20.00-22.00 uur – Trefpunt, Dennenlaan 5 - Dr. Sam Janse gaat in op het grote thema van deze tijd: duurzaamheid. Is er voldoende besef van urgentie in onze samenleving? En hoe zit dat in de christelijke

gemeente? Wat betekent dat voor onze levensstijl? Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie wil hij lijnen trekken die ons helpen ons standpunt (en onze levensstijl!) te bepalen. Janse wil ons op een interactieve manier laten zien dat genieten van het goede leven geen zware last is, maar wel iets anders is dan zoveel mogelijk consumeren. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Sam is auteur van 'Eenvoudig leven' en zet zich ervoor in om mensen duidelijk te maken dat je door eenvoudig te leven beslist niet ongelukkiger wordt. Men noemt hem ook wel: 'de groene dominee van Ameide'



Zondag 23 oktober – SamenZang

15.00-16.15 uur – Trefpunt – Tussendoor tijd voor

ontmoeting en koffie met wat lekkers. Wilt u graag uw eigen liederen inbrengen dan kunt u dat laten weten: zw-koster@pkn-veenendaal.nl

of 06 35 60 44 91 Ook liederen uit andere bundels dan het Liedboek zijn welkom.



En verder....

- Is de reis van Jeroen Nagtegaal naar Polen om daar Oekraïense vluchtelingen van noodgoederen te voorzien een maand uitgesteld. Meer info volgt later.
- Zal ons gemeentelid Cindy Visscher te gast zijn in het tv-programma van de EO 'De Verandering', dat a.s. zaterdag 22 oktober om 18.30 uur wordt uitgezonden.
- Hebben we jullie hulp hard nodig!! Kijk op het **vacaturebord** in de gang of op de **vacaturepagina** op de website: www.de-open-hof.nl/handen-uit-de-mouwen
- Vindt u hier de handleiding over de besloten **PGV app**: www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Handleiding-PGV-app-DOH.pdf

Agenda

Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Zo 16 okt	10.00 uur	Ds. Leon Bal	Wijkkerk De Open Hof
Zo 16 okt	10.00 uur	12-Plus, kindernevendienst en kinderoppasdienst	Wijkkerk De Open Hof
Zo 16 okt	16.00 uur	(V.I.S.) Hildegard van Bingen	Petrakerk
Di 18 okt	18.45-19.45	Club De Open Hof- groep 6,7,8	Clubruimte De Open Hof
Wo 19 okt	09.00-09.30	Ochtendgebed	Kerkzaal De Open Hof
Wo 19 okt	09.30-11.30	Creagroep De Open Hof	De Open Hof
Wo 19 okt	18.30-19.30	Club De Open Hof - groep 3,4,5	Clubruimte De Open Hof
Wo 19 okt	20.00 uur	(V.I.S.) De Groene Kerk: leven in een tijd van code rood	Trefpunt, Dennenlaan 5
Zo 23 okt	10.00 uur	Ds. Maaïke de Goei-Jansma	Wijkkerk De Open Hof
Zo 23 okt	10.00 uur	Kinderopasdienst en kinderoppasdienst (geen 12+)	Wijkkerk De Open Hof
Zo 23 okt	15.00-16.15	(V.I.S.) Samenzang	Trefpunt, Dennenlaan 5

Bereikbaarheid Pastoraal Team

Voor pastorale zorg/opvang kunt u contact opnemen met:

Ds. Aafke Rijken - 0318-522033 - rijkenhoevens@gmail.com of met kerkelijk werker **Rieke van de Lagemaat** - 06-51117257 - rvdlagemaat@pkn-veenendaal.nl

Verder is ouderling Wilma Kloet bereikbaar voor vragen over pastorale zorg. 06-19471338 - familiekloet@online.nl Schroom niet om contact op te nemen!

Stuur uw bijdragen voor de volgende Weekinformatie **uiterlijk op woensdagavond** naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl

* **De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl:**

www.kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events

* Website De Open Hof: www.de-open-hof.nl

* Aanvragen logincode voor de website: www.de-open-hof.nl/login/

* Info & Contact: www.de-open-hof.nl/contact

* Facebook De Open Hof: www.facebook.com/DeOpenHofVeenendaal/

* Protestantse Gemeente Veenendaal: www.pkn-veenendaal.nl/