



Weekinfo De Open Hof

2^e jaargang - nummer 32 - week 03/2023

Zondag 15 januari 2023 – 2^e zondag na Epifanie (Driekoningen)

De kleur van de antependia deze zondag: **Rood** - Het is de kleur die wordt gebruikt bij de bevestiging van ambtsdragers. De eredienst staat in het teken van de Geest die over de nieuwe ambtsdragers wordt afgebeden.

Kerkdienst Zondag 15 januari - 10.00 uur – Afscheid en bevestiging ambtsdragers



Voorganger: Ds. Rob van de Wetering

Organist: Jan Zwart

M.m.v.: Kerkband JOY

En er is: 12-Plusdienst, kindernevendienst en kinderoppas

Bij de dienst

Word niet gelijkvormig aan deze wereld

Aankomende zondag zullen we weer een bijzondere dienst hebben. We nemen dan afscheid van drie ambtsdragers: **Koos de Mooij** als ouderling-kerkrentmeester, **Petra Visser-Haalboom** als jeugdouderling en **Paul Oussoren** als diaken.

Petra, Paul en Koos hebben zich jarenlang ingezet voor onze gemeente en verschillende taken op zich genomen. Daar mogen we met elkaar erg dankbaar voor zijn. Onze dankbaarheid richt zich op hen en op God.

Zondag zullen we ook drie mensen bevestigen als ambtsdragers: **Ida Gaastra** als diaken met de bovenwijkse functie van secretaris van het College van Diakenen, **Dik van Riessen** als diaken en **Hannie Hoogenkamp-van 't Hoog** eveneens als diaken.



Opnieuw een reden tot dankbaarheid, want het valt niet altijd mee om voldoende vrijwilligers te vinden voor de vele taken in onze kerk. We zullen God bidden om zijn zegen over de taken die Hannie, Ida en Dik op zich zullen nemen.

In de overdenking staan we stil bij wat de kerk bijzonder maakt. Ook Paulus zag de bijzondere positie van de gemeente, die Christus als haar Heer ziet, en gaf een waarschuwing: pas jezelf niet aan aan deze wereld. We gaan in de leer bij Paulus over wat het betekent om gemeente te zijn in de wereld van vandaag.

Hopelijk zien we elkaar aanstaande zondagmorgen in de eredienst en staan we zo in een kring om de mensen die aftreden respectievelijk aantreden als ambtsdragers

Ds. Rob van de Wetering

Even bijpraten

Sinds het begin van dit jaar ben ik, in nauw overleg met de Arboarts én de kerkenraad, heel voorzichtig weer begonnen met wat te werken.

Een paar uurtjes per week, is de idee. 'Je kunt beter, als alles naar wens gaat, het aantal uren weer wat uitbreiden dan, onverhoopt, weer stapjes terug te moeten zetten' zo werd mij voorgehouden.

't Is heel bijzonder, kan ik u vertellen, weer achter mijn bureau te (gaan) zitten. Naast wat zich nog meer aandient! Zo hoop ik binnenkort bijvoorbeeld ook een klein stukje mee te kunnen gaan werken aan de kerkdienst van een collega.

Onderwijl - ik schreef dat eerder - zoekend naar manieren om wijs om te gaan met de verdeling van mijn energie.

Ja! Het voelt raar - voor mij in ieder geval - om zo bewust op jezelf te letten.

'Ik leef en voel (schreef ik toentertijd in de Hoogstraat) hier écht op de vierkante centimeter. In dat ik, bewust en onbewust, gewild en ongewild, vooral met mezelf bezig ben. Daartoe zonder twijfel gestimuleerd door het hele revalidatieproces, waarbij onvermijdelijk steeds weer de focus is op hoe het jou vergaat!'

Wat dat aangaat is het ook een leerzame tijd, vind ik. Ik ontdek gaandeweg hoe de dingen geneigd zijn te werken als veel onzeker is en je afhankelijker wordt dan je ooit had gedacht.

Hoe de revalidatie gaat? Eigenlijk best wel aardig goed. Ik bezoek in Veenendaal zelf een fysiotherapeut die mij helpt met 'wat nog niet echt goed gaat met mijn schouder'. Verder gaat het lopen gelukkig steeds beter.

Spannend is nog hoe om te gaan met een (ik noem dat maar) - kenmerkend voor mensen met een CVA - 'beschadigd emotie-filter'. Te pas en te onpas kan ik ineens emotioneel worden, waar ik dat eerder niet had (kan op zich nog verrijkend zijn). Oók als de aanleiding soms erg moeilijk in te schatten is. Ik ben blij te merken dat dat wel al minder wordt, máár: het filter moet nog wel verder herstellen.

Een redelijk uitgebreid verhaal dit keer. Ook en vooral omdat de kans groter wordt dat we elkaar wat vaker tegen zullen komen! Tot dan.

Een vriendelijke groet!

Ds. John Boogaard

Van de kindernevendienst



In de kindernevendienst gaan we verder met de verhalen over Jezus die aan zijn werk op aarde begint.

In Lucas 4: 14-22 staat het verhaal van vandaag:

Jezus leest voor in de tempel van Nazareth.



Natuurlijk gaan we het verhaal ook verwerken. Komen jullie ook? Leuk! Oh, en Jip is er ook! Hij neemt een boekrol mee. 😊

Groetjes van Bram en Anita



Van de Diaconie



Collectedoelen voor zondag 15 januari:

- 1^e collecte is voor de **Diaconie**
- 2^e collecte is voor de **Kerk**

Veenendaal geeft warmte



In de maanden november en december hebben veel huishoudens van de overheid tweemaal een bedrag van € 190,- ontvangen als tegemoetkoming in de stijgende energiekosten.

Misschien bent u in de gelukkige omstandigheden dat u deze compensatie eigenlijk niet nodig hebt. Kunt u de energiecompensatie of een deel van dit bedrag missen en wilt u dit delen met huishoudens die het deze dagen lastiger hebben? Geef dan warmte, door het bedrag dat u kunt missen te storten!

Hoe kunt u meedoen:

Stort een bedrag naar uw keuze op rekeningnummer:

NL64 RABO 0319 3834 31 t.n.v. Stichting Kerk en Minima o.v.v.

‘Veenendaal geeft Warmte’. Dit kan tot uiterlijk **31 januari**

2023. Stichting Kerk en Minima heeft de ANBI status.



Deze actie is een initiatief van het [Diaconaal Platform Veenendaal](#) in samenwerking met [Stichting Kerk en Minima Veenendaal](#).

Wilt u meer weten? Bijv. over hoe het geld wordt verdeeld?

[Klikt u dan hier voor de flyer.](#)

PGV - V.I.S. activiteiten



Het gezamenlijke V.I.S. programma winter/voorjaar 2023 is klaar! Zie [de flyer!](#) Hierna een paar activiteiten uitgelicht waarvoor het fijn is als u zich alvast aanmeldt als u eraan mee wilt doen.

Maandag 16 januari – Trefpunt (Dennenlaan 5) – 20.00 uur



Spoorzoeken in het Oude Testament

Onder leiding van Lucas de Grootte. Aandacht zal o.a.

worden besteed aan het jaarthema van de PKN: 'aan tafel' Er wordt een begin gemaakt met Bijbelse verhalen over 'eten', 'de maaltijd gebruiken'. Allerlei verhalen waarin het over eten (en drinken) gaat zullen aan de orde komen. Als er andere onderwerpen zijn die deelnemers graag besproken willen hebben, kan Lucas zien of daar iets zinnigs over gezegd kan worden.

Welkom op maandag 16, 23 en 30 januari om 20.00 uur en op dinsdag 7 en 14 februari om 20.15 uur. Contact en aanmelden: kroonageeth@gmail.com



Dinsdag 17 januari – De Open Hof – 19.00-21.30 uur:



Geweldloze Communicatie

Marshall Rosenberg ontwikkelde het gedachtengoed 'geweldloze communicatie'. Een manier van communiceren waarin Bijbelse opdrachten handen en voeten kunnen krijgen. Want het is soms zo mooi gezegd in de Bijbel, maar hoe doe je dat dan?

In 5 avonden laat Wilma Kloet u kennismaken met geweldloze communicatie en wat dit kan betekenen in uw leven en geloven van alle dag. Welkom op:

Dinsdag 17 (introductieavond), 24 en 31 jan., en 7 en 14 feb. van **19.00-21.30 uur** (koffie/thee vanaf 18.45 uur) in De Open Hof. Kosten: bijdrage voor koffie/thee.

Aanmelding en info: Wilma Kloet, 06-19471338, w.kloet@komcom.training



Woensdag 18 januari – Petrakerk – 20.00-21.30 uur



Dietrich Bonhoeffer

Hoewel het al meer dan 75 jaar geleden is dat de jonge theoloog Dietrich Bonhoeffer in het toenmalige nazi-Duitsland met geweld om het leven werd gebracht, zijn de vragen die zijn denken en theologiseren oproepen uiterst actueel.



Zijn spiritualiteit - waaruit o.a. zijn gedachten over de verhouding tussen kerk en overheid en over het belang van de gemeenschap van de kerk voortvloeien (kortom de eenheid van geloven en leven) - kan ons bijzonder inspireren.

In een drietal bijeenkomsten willen we ons verdiepen in het leven en werk van Bonhoeffer en daarover met elkaar in gesprek komen.

De avonden staan onder leiding van ds. Aafke Rijken en ds. Tineke Wielstra.

Data: woensdagen 18 januari, 1 februari en 15 februari van 20.00-21.30 uur.

Opgeven bij: ds. Aafke Rijken, e-mail ds.arijken@pkn-veenendaal.nl

Dinsdag 31 januari – De Open Hof – 20.00-uur:



De vroege Christelijke kerk (2e en 3de eeuw) Prof. M.A. Van Willigen.



Twee jaar na de avond van Dr. Bart Wallet (religiehistoricus VU Amsterdam) over 'De wegen die uiteengingen: het jodendom en christendom in de eerste eeuwen' hebben we op zijn aanraden Prof. Van Willigen - van de Theologische Universiteit Apeldoorn - uitgenodigd om een avond te verzorgen over de fascinerende periode van de Vroege Kerk.

Hij beschrijft de ontwikkeling van het Christendom ook in zijn boek 'Getuigen uit de vroege kerk' (te koop op deze avond).

Prof. Van Willigen wil ons inzicht geven in de eerste eeuwen van de Vroege Kerk en hierdoor komen ook de eerste Christenen dichterbij.

Van harte welkom op dinsdag 31 januari om 20.00 uur in De Open Hof (koffie/thee vanaf 19.45 uur). Kosten: € 5,00 (inclusief consumptie)

Aanmelden en info: Koos de Mooij 0638434328, koos.demooij@pkn-veenendaal.nl



Filmavond in de Open Hof!!!



Vrijdag 20 januari – 19.30 uur – The Shack

The Shack (de hut) is een populaire film in de christelijke wereld, gebaseerd op het boek 'de Uitnodiging' van William P. Young. Van harte welkom!

We beginnen om 19:30 uur. Er is geen catering! Wél kun je je eigen drankjes meenemen, evenals een lekker hapje, nootjes, chipjes enz.

Er zijn al diverse aanmeldingen bij ons binnengekomen. Leuk!! Zijn er méér mensen die op 10 maart (toen deze film als V.I.S. activiteit in De Open Hof te zien was) niet in de gelegenheid waren erheen te gaan? Dan is dit wellicht een herkansing! 😊

Meld je uiterlijk 19 januari (i.v.m. het klaarzetten van stoelen) aan bij Marga.. Mag via de mail: margaschoeman@hotmail.com, maar ook via whatsapp: 06-30531355.

Hartelijke groeten van Sytske, Janine, Marjolein, Marit en Marga



Nieuwe ontdekkingen in oude verhalen

Hou je van spelen? Een avond minder met het hoofd en meer met het lichaam bezig zijn?

Met bibliodrama gaan we een Bijbelverhaal op diverse manieren verkennen. Door het inleven in een persoon binnen het verhaal en deze rol uit te

diepen d.m.v. diverse spelvormen krijgt het verhaal een nieuw gezicht.

Je hoeft als deelnemer géén ervaring te hebben met toneel. Het gaat meer om 'spelen' dan 'naspelen'. Ook met een lichamelijke beperking kun je meedoen.

Spelenderwijs hopen we vanuit het verhaal ontdekkingen te doen over geloofsthema's, personen en gebeurtenissen vanuit de bijbel. En ons te laten verrassen hoe het verhaal kan raken aan je eigen leven, geloof of geloofsvragen.

Dit alles gebeurt in een veilige setting, met ruimte voor het delen van ervaring en beleving. Ik bied dit aan vanuit mijn opleiding voor Bibliodrama-begeleider.

Op vier dinsdagavonden in de periode van januari t/m mei (eens per 4-6 weken).

Met elke keer een verrassing qua spelvormen en verhaal.

Praktisch:

Waar? In Wijkkerk De Open Hof.

Wanneer? **4x op dinsdagavond:** 24 januari, 21 februari, 4 april en 2 of 30 mei 2023 van 19.30-21.30 uur (inloop met koffie en thee vanaf 19.15 uur).

Wie? Volwassenen uit beide kerken, en daarbuiten. Het gaat om een **vaste groep**. Je probeert alle vier de avonden mee te doen. Iedereen uit beide kerken, alsook van buitenaf, is welkom.

Kosten? Bijdrage voor koffie en thee.

Vragen, interesse of aanmelden?

Mail naar: kraaij.marianne@gmail.com of bel (of app): 06-44596088 (spreek gerust de voicemail in). Graag zo snel mogelijk aanmelden.

Ik hoor het graag!

Een vriendelijke groet,

Marianne Kraaij - Chardon

Week van gebed voor eenheid 2023



Tijdens de 'week van gebed voor eenheid' bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Het materiaal werd voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema 'Doe goed, zoek recht' uit, n.a.v. Jesaja 1 vers 17. De gruwelijke dood van George Floyd in deze staat in 2020, bracht wereldwijd een beweging op gang waarin (de gevolgen van) racisme en ethnocentrisme worden besproken. (www.weekvangebed.nl)

In Veenendaal heeft een tiental kerken samen gewerkt om gebedsbijeenkomsten te organiseren, waarin we ons bezinnen op het thema en met elkaar bidden voor eenheid. Na afloop (ze duren ongeveer ½ uur) is er koffie of thee om bij te praten.

| Data / tijd | Vorbereid door | Waar | Adres |
|----------------------|--|---|------------------|
| Ma 16 jan 19.30 | Bethelkerk en Ned. Geref. Kerk. | Kerkgebouw Bethelkerk | Spanjaardsgoed 7 |
| Di 17 jan 19.30 | De Baptistengemeente en de Bethelkerk | Kerkgebouw Baptistengemeente | De Schutterij 2 |
| Wo 18 jan 19.30 | Herv. Gem. Veenendaal- Oost en de RK Kerk | Ontmoetingshuis Veenendaal-Oost | Spiesheem 54 |
| Do 19 jan 19.30 | PGV-wijkgemeenten ZuidWest /Petrakerk en De Open Hof | Petrakerk (ook online te volgen via: kerkdienstgemist.nl) | Kerkewijk 135 |
| Vrij 20 jan 19.30 | Westerkerk en ICF-Veenendaal | Westerkerk | Goudvink 2 |
| Za 21 jan 19.30 | Gebedsgroep 'ONT-MOETEN' | Westerkerk | Goudvink 2 |

Actie Kerkbalans 2023:



Geef vandaag voor de kerk van morgen!!

De actie Kerkbalans gaat op **zaterdag 14 januari van start** en loopt **tot en met zaterdag 28 januari**.

Nu kan het zijn dat er bij u deze week 1 envelop in de brievenbus is gevallen terwijl er bij u in huis ook nog kinderen boven de 18 jaar wonen. Voor hen komt er in de loop van volgende week ook nog een envelop. Tijdens de uitdraai is er in een paar wijken iets fout gegaan met de selectie. Dus houd de brievenbus goed in de gaten!



Lidy Kroon, Kerkelijk bureau

Agenda

| Dag | Tijd | Omschrijving | Locatie |
|-------------|-------------|--|--|
| Vrij 13 jan | 09.30-11.00 | Vrijdagochtendbijbelkring | Wijkkerk De Open Hof |
| Za 14 jan | 14.00 | PGV Snertwandeling | Start vanaf de Petrakerk |
| Zo 15 jan | 10.00 | Ds. Rob van de Wetering Afscheid en bevestiging van ambtsdragers | Wijkkerk De Open Hof |
| Zo 15 jan | 10.00 | 12-Plus, Kindernevendienst en Kinderoppasdienst | Wijkkerk De Open Hof |
| Ma 16 jan | 20.00 | (V.I.S.) Spoorzoeken in het O.T. - Lucas de Grootte | Trefpunt, Dennenlaan 5 |
| Di 17 jan | 18.45-19.45 | Club De Open Hof-groep 6,7,8 | Clubruimte De Open Hof |
| Di 17 jan | 19.00-21.30 | (V.I.S.) Geweldloze Communicatie – Wilma Kloet | Wijkkerk De Open Hof |
| Wo 18 jan | 09.00-09.30 | Ochtendgebed | Kerkzaal De Open Hof |
| Wo 18 jan | 09.30-11.30 | Creagroep De Open Hof | Wijkkerk De Open Hof |
| Wo 18 jan | 18.30-19.30 | Club De Open Hof-groep 3,4,5 | Clubruimte De Open Hof |
| Wo 18 jan | 20.00-21.30 | (V.I.S.) Dietrich Bonhoeffer | Petrakerk |
| Do 19 jan | 19.30-20.00 | Gebedsbijeenkomst in het kader van de 'week van gebed voor eenheid'. kerkdienstgemist.nl | Petrakerk (<i>ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl</i>) |
| Zo 22 jan | 10.00 | Ds. Aafke Rijken - Hoevens | Wijkkerk De Open Hof |
| Zo 22 jan | 10.00 | Kindernevendienst en Kinderoppasdienst | Wijkkerk De Open Hof |

Stuur uw bijdragen voor de volgende Weekinformatie **uiterlijk op woensdagavond**
naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl

* **De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl:**
www.kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events

* Website De Open Hof: www.de-open-hof.nl

* Aanvragen logincode voor de website: www.de-open-hof.nl/login/

* Info & Contact: www.de-open-hof.nl/contact

* Prot. Gem. Veenendaal: www.pkn-veenendaal.nl