

# Weekinfo De Open Hof

3<sup>e</sup> jaargang - nummer 23 - week 46/2023



**Zondag 12 november 2023**

De kleur van de antependia: **Groen** - symbool voor leven, natuur, groei, oogst en ook de kleur van hoop, verwachting en toekomst: eens komt de grote zomer!

---

Kerkdienst      Zondag 12 november 2023 – 10.00 uur



Voorganger:    Ds. John Boogaard

Orgel:           Gerard Rosier

En er is:        Kindernevendienst en oppas

---

## Bij de dienst

Komende zondag gaan we weer verder met ‘de tien geboden/woorden’. Inmiddels zijn we aangeland bij wat we het 9<sup>e</sup> gebod/ het 9<sup>e</sup> woord noemen. *‘Leg over een ander geen vals getuigenis af’*.

Opnieuw is het goed om jezelf (en elkaar) eraan te herinneren ‘hoe het allemaal begon’. Hoe gelijk al aan het begin van die 10 woorden de kijk- en denkrichting werd bepaald!

Hoe dan? Doordat, heel opvallend (!), de 10 woorden beginnen met de bevrijding voorop te stellen. Niet de schepping. ‘Ik ben God, de schepper van de hemel en van de aarde / ook uw schepper dus’.

Maar nee: de bevrijding zet daarentegen de toon! Exodus 20:1,2: *Toen sprak God deze woorden: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.*

Oftewel: ik ben je bevrijder (!): Luister daarom goed naar wat ik je wil zeggen/ leren! Waardoor al de woorden die daarna zullen klinken in dat kader zullen staan/ zo worden ‘ingekleurd’/ daartoe bij willen dragen: dat je meer en meer (be)vrij(d)



wordt! Bevrijd van? Bevrijd tot?

Dat is bij ieder woord weer anders! Het 9<sup>e</sup> woord wil ons i.i.g. helpen ‘*ware, waarachtige, betrouwbare mensen*’ te zijn, zoals iemand schreef. (Bevrijd soms van jezelf). Dat dat veel verder gaat (en soms zelfs een heel andere richting wijst) dan het bekende ‘je mag niet liegen’, dat gaan we zondag ontdekken, nadat we gelezen hebben uit óók Jacobus 3.

Tot zondag *dominee John Boogaard*

## Van de Kindernevendienst



Hoi jongens en meisjes,

Deze zondag gaan we het hebben over psalm 148. Dit is een van de vrolijkste psalmen, hij begint en eindigt met 'halleluja'. Het woord 'halleluja' ken je misschien wel uit de kerkdienst of uit liedjes. Het is eigenlijk een Hebreeuws woord en bestaat uit twee delen: hallelu en ja. Hallelu betekent: je moet eren, of: je moet zingen. Het is een oproep om vrolijk te zijn. En ja is een korte vorm van de Hebreeuwse naam van God die vaak met 'Heer' vertaald wordt. Dus halleluja betekent: je moet zingen voor God! Doe jij mee? We zien je graag!  
Groetjes van Judith en Marion



## Van de Kerkenraad



**Gemeentebijeenkomst Wijkgemeente De Open Hof – 19 november**

**Na de kerkdienst en bij een kopje koffie** op zondag 19 november wil de kerkenraad u graag bijpraten over de volgende onderwerpen:

**1. Johan Slok (voorzitter kerkenraad)**

- Werken met een **lichtere organisatie**, waarom, en hoe doen we dat.
- Voortgang **beleidsplan en Pastoraat**



**2. Annemarie de Mooij (jeugdouderling) en ds. Rob van de Wetering**

- Informatie van de **Werkgroep Jeugd, Jongeren en Middengeneratie**



**3. Sluiting door Ds. John Boogaard**

**We hopen dat we met velen aanwezig zullen zijn!!**

*(Deze bijeenkomst is online alléén rechtstreeks te volgen, niet terug te zien.)*

## Help ons vinden!

De kerkenraad gaat, zo tegen het einde van het jaar, weer op zoek naar mensen die, als ouderling (al dan niet met bijzondere opdracht) of diaken, mee een stukje bestuurlijke verantwoordelijkheid willen dragen!

Wil jij, wilt u méé helpen zoeken? Naar mensen die het gegeven is bij te dragen óók aan het werk van de kerkenraad! Ja: 'die het gegeven is'!

Wij zoeken immers gaven-gericht! Ook hierin, in het geloof en het besef: dát er ook mensen zijn die b.v. de gave van 't besturen ontvingen, net als die van het helpen en die van geloof (etc. etc.).

Ken jij zo iemand? Wil jij haar of zijn naam aan ons doorgeven? Nadat je dat haar of hem -dat wel alsjeblieft- hebt verteld?! Stuur een mail naar Henny Bokje onze scriba ([scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl](mailto:scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl)) of naar één van beide predikanten!

## Van de Diaconie



Collectedoelen voor zondag **12 november**:

1<sup>e</sup> collecte: **Diaconie t.b.v. Stichting Wensambulance**

2<sup>e</sup> collecte: **Kerk**



QR code - PGV



**Zondag 12 november** a.s. is de diaconale collecte bestemd voor St. Ambulance Wens.

Wat doet Stichting Ambulance Wens

Nog één keer de klok thuis horen tikken, de zee zien, of een concert bijwonen. Stichting Ambulance Wens vervult de laatste wens van niet meer mobiele terminale patiënten die niet lang meer te leven hebben. Het gaat soms om hele kleine dingen die voor een terminaal zieke patiënt heel belangrijk, maar eigenlijk niet meer mogelijk zijn. Omdat hij of zij niet meer mobiel is en niet op een gewone manier vervoerd kan worden. Stichting Ambulance Wens vervult wensen met speciaal voor dit doel ontworpen ambulances voorzien van onder andere een extra comfortabele brancard en ramen rondom. Ook gaat bij elke wens kundig medisch geschoold personeel mee. Per dag vervult de Stichting 5 à 7 wensen en inmiddels zijn er meer dan 19.086 wensen vervuld. Alle wensen worden gratis vervuld. De kosten voor iedereen in de ambulance worden door de Stichting gedragen. In de ambulance kunnen in totaal 5 personen namelijk de patiënt, 2 familieleden/vrienden van de patiënt en 2 vrijwilligers van de Stichting (chauffeur en verpleegkundige). Sommige mensen denken dat Stichting Ambulance Wens alleen het vervoer regelt, maar dat is niet zo. De Stichting regelt al jaren de gehele wens van toegangskaarten tot bijvoorbeeld het eten aan toe.

Van harte aanbevolen!

## Reden tot dankbaarheid: onze pastoraal medewerkers!

De dienst van afgelopen zondag had een feestelijk accent. Het was het startmoment voor Liesbeth Achterberg-Essers, Rianne Bogerd-Looijen en Albert van Laar als pastoraal medewerkers in onze gemeente. We zijn hier heel dankbaar voor. Inmiddels heeft Woutje van Hardeveld-Vermeer aangegeven dat ook zij graag deze rol op zich wil nemen. Opnieuw een reden om dankbaar te zijn! Binnenkort zal Woutje in een eredienst de bijbehorende gelofte afleggen en zullen we haar Gods zegen meegeven.

Vraag je je af, of deze mooie taak ook bij jou past? Vind je het fijn om met mensen mee te leven, om te luisteren, om met hen te bidden en om over het geloof te praten? Veel gemeenteleden stellen pastorale bezoeken erg op prijs. Zo kun je geloof, hoop en liefde delen. Je geeft niet alleen, je krijgt er ook veel voor terug. Neem voor meer informatie eens contact op met ds. John Boogaard (0318-543990) of ds. Rob van de Wetering (06-42402371).

## De voedselstafette van 2023



De voedselstafette is alweer voorbij. De maand is omgevlogen! Afgelopen vrijdag (3 november) zijn er namens DOH 27 gevulde kratten naar de Voedselbank gebracht. Een mooie opbrengst! Hoeveel er financieel is bijgedragen? Dat weten we over een paar weekjes.



De diaconie én de Voedselbank bedankt iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen! Een hartelijke groet namens de diaconie



## Van de Commissie Ondersteuning Beleidsplan (COB)



**Aanstaande zondag 12 november willen we na de dienst, net als anders, met elkaar koffiedrinken in De Open Hof. Alleen toch nét even anders.** Misschien herinnert u zich het

buurtgericht koffiedrinken van 16 april nog? Voor herhaling vatbaar, hoorden we in de

wandelgangen! Voor de **kinderen** is er een **activiteit**.

En... als 10.00 uur (start van de dienst) nou niet haalbaar is, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom om 11.15 uur bij de koffie!! Wij kijken uit naar uw komst!



## Kerstviering ouderen in De Open Hof



De jaarlijkse **kerstviering voor de ouderen** is dit jaar op **dinsdagmiddag 12 december** van 15.30 uur tot ongeveer 19.00 uur. Schrijf de datum vast in uw agenda!

## Van Creagroep De Open Hof



Heeft u de prachtige producten – prijzen – al zien liggen en hangen? Een kleurrijk d.m.v. quilttechniek gemaakt Adventskleed

Een 'Granny Square' deken.



Een 5 etagère gehaakt creatieve kerstboom-met-verlichting.....deze is net klaar en zeer de moeite waard om in een mooie hoek te plaatsen .

Alle drie de creaties zijn het kopen van loten waard. 😊

Daarmee maakt u niet alleen kans op een van de drie, maar u ondersteunt ook de goede doelen vanuit de kerk; **Kerk Binnenstebuiten** en daarnaast de **"Stichting Bo viert feest"** zij

zet zich in voor minder bedeelde kinderen, zodat ook zij een verjaardag kunnen vieren.

De loten kunnen worden gekocht bij Dini van Mastrigt; zij staat in de kerkgang voor & na de dienst. Op woensdag 22 november kunt u terecht in de kerk bij de Crea ochtend waar de lootjes ook gehaald/gekocht kunnen worden.

Op **zondag 3 december** zal de trekking van de verloting gedaan worden tijdens het koffiedrinken-na-de-dienst.

Komende zondag – **12 nov.** - staat de verkooptafel een **keer extra**....dus na het gezellig samenzijn bij de Buurtkoffie, sta dan bij 't weggaan nog even stil en wie weet is er nog iets dat zo leuk 😊 is om mee te nemen of om alvast in huis te hebben.

De opbrengst van de Creagroep is telkens weer hartverwarmend. Van de maand oktober is een bedrag van **€175,86** overgemaakt naar de kerk: prachtig toch?! Meel veel plezier worden de artikelen gemaakt – de kaarten verkocht en dan is het fijn om te merken dat er zoveel belangstelling ervoor is. DANK

## Van de bloemencommissie



Op zondag 12 november, staat de .bloemencommissie, voor en na de dienst, met de intekenlijst voor het boeket van de zondag.

Dit boeket wordt al meer dan 25 jaar gesponsord door gemeenteleden. U kiest een datum op de lijst , bijvoorbeeld een

die belangrijk is voor u. Uw bijdrage is €11,50.

De Bloemencommissie zorgt ervoor dat het boeket op zondagmorgen in de vaas staat.

Nog niet eerder meegedaan? Vragen hierover?

Wij zijn er zondagmorgen en zien u graag komen!

## Van Middengeneratie De Open Hof!



**Vrijdagavond 17 november** - Middengeneratie - **Nieuwe aftrap!!**

Wat gaan we doen: Eerst informeren we jullie over de 'Visie Middengeneratie' en het Jaarplan 2024. Daarna gaan we gezellig ontspannen met een filmavond!

We zien de met Oscars bekroonde film: **Green Book**

Plaats: Open Hof - Tijd: 19.30 uur - Welkom!!

**Meld je even aan** door een appje te sturen naar Jacolien Beijer – tel 06-45752448. Een hartelijke groet van Werkgroep Middengeneratie De Open Hof!



## **Schrijfactie Tunesië: laat oppositieleider Bhiri vrij.**



De Tunesische oud-minister van Justitie en oppositieleider **Noureddine Bhiri** zit al 7 maanden in voorarrest vast vanwege kritiek op de overheid.

Op 13 februari 2023 pakten agenten hem met grof geweld op. Volgens de autoriteiten zou Bhiri aanzetten tot geweld tegen de overheid in een Facebook-post. Hij heeft medicijnen nodig voor diabetes en hoge

bloeddruk. Zijn gezondheid is in gevaar!

### Kritische politici de mond gesnoerd

In 2021 trok de huidige president Saied van Tunesië de macht naar zich toe onder het mom van een 'noodtoestand'. Bhiri en zijn oppositiepartij Ennahda zien dit als een coup. Sindsdien kunnen leden van de oppositie hun werk niet meer veilig doen. Zeker 44 politici zijn al onterecht vervolgd vanwege kritiek op de president.

## Wat kunt u doen?

Schrijf **vóór 1 december 2023** naar de autoriteiten van Tunesië. Roep hen op om Nouredine Bhiri onmiddellijk vrij te laten en hem tot die tijd goede medische zorg te geven.

U kunt de brief a.s. zondag vinden in de **gang van De Open Hof** op de tafel bij de mensen van het welkomsteam of u kunt hem [hier downloaden](#).

Op de website van Amnesty vindt u meer [informatie en goednieuwsberichten](#).

## Samen zingen op zondagavond



Op **zondag 12 november** hopen we weer onze maandelijkse zondagse zangavond te houden in Wijkkerk De Open Hof. Er staan weer **moie liederen** op het programma. Hartelijk welkom vanaf **19.30 uur** in De Open Hof!

## Alvast voor in de agenda



### **Top 2000 Kerkdienst**

Tussen kerst en oud en nieuw wordt in heel Nederland de radio weer afgesteld op de Top 2000. Alle oude en nieuwe hits komen voorbij. Heerlijk terugreizen in de tijd, maar ook verbinding vinden met de nieuwe muziekgeneratie.

**Zondag 10 december om 14.30 uur** zal er in **Wijkkerk De Open Hof** een samenkomst worden gehouden waarin deze lijst samen met het christelijk geloof centraal zal staan.

De kerkzaal wordt omgebouwd tot een gezellig Top-2000 café waar genoten kan worden van live muziek van de band Joy. Na afloop kan er onder het genot van een drankje nog gezellig worden nagepraat. Door de eigentijdse muziek hopen we een gezellige middag te hebben samen, maar ook iets te vertellen over God. Spreker Jaco Golstein zal ingaan op het thema 'Van Rollercoaster tot Hallelujah'.

Om 14.00 uur gaan de deuren open. Wees welkom!

## Agenda

Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Vrij 10 nov	18.00-20.00	<a href="#">Eettafel De Open Hof</a> (inloop 17.30)	De Open Hof
Za 11 nov	09.30	<a href="#">(V.I.S.) PGV- Wandeling - Dwarsweg</a>	Overberg
Zo 12 nov	10.00	Ds. John Boogaard	De Open Hof
Zo 12 nov	10.00	Kindernevendienst en kinderoppas	De Open Hof
Zo 12 nov	11.15	Buurtgericht koffiedrinken na de dienst	De Open Hof
Zo 12 nov	19.30	Samen zingen op zondagavond	De Open Hof
Di 14 nov	18.45-19.45	Club De Open Hof (groep 6,7,8)	Clubruimte DOH
Wo 15 nov	09.00-09.30	Ochtendgebed	De Open Hof
Wo 15 nov	18.30-19.30	Club De Open Hof (groep 3,4,5)	Clubruimte DOH
Zo 19 nov	10.00	Ds. Daniël Maassen v.d. Brink, Well-Ammerzoden	De Open Hof
Zo 19 nov	10.00	16-Plus, 12-Plus, Kindernevendienst en kinderoppas	De Open Hof
Zo 19 nov	11.15	Gemeentebijeenkomst DOH	De Open Hof
Zo 19 nov	14.30-16.30	<a href="#">(V.I.S.) Dilemma's rond het levenseinde</a>	Trefpunt

**Het zou fijn zijn als jullie de kopij voor de volgende weekinfo uiterlijk  
op **WOENSDAGAVOND** om **19.00 uur** willen sturen naar:**

[weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl](mailto:weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl)

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl)

Verder vindt u hieronder nog een aantal praktische linkjes:

\* [Website De Open Hof](#) \* [Aanvragen logincode website DOH](#) \* [Agenda DOH](#)

\* [Info & Contactpagina](#) \* [Prot. Gem. Veenendaal](#) \* [ZuidWest](#)