

Week van Gebed van 17 t/m 22 januari 2022 in Veenendaal



**Wij hebben zijn ster zien opgaan**  
en zijn gekomen om Hem te aanbidden

### **Licht in het duister**

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan we stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als christenen.

De centrale Bijbeltekst voor deze week komt uit Matteüs 2 vers 2:

**‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’**

Volgens Matteüs 2 vers 1 tot 12 is de verschijning van de ster een langverwacht teken van hoop. Deze brengt de magiërs uit het Oosten, ook wel bekend als wijzen of koningen, naar de plaats waar de Redder wordt geopenbaard. De ster is een geschenk, een teken van Gods liefdevolle aanwezigheid voor alle mensen. De stralen leiden de wijzen, en met hen alle mensen, naar het grotere licht: Jezus. Als het licht van de wereld is Hij in onze duisternis gekomen. Dit deed Hij om voor ons de weg naar de Vader te verlichten, zodat wij zijn liefde zouden kennen en door Hem eeuwig zouden leven.

### **Eenheid**

Eenheid is een verlangen van God! Het is de roeping van de kerk om als de ster te zijn en mensen te wijzen op Christus, die het licht van de wereld is. In woord en daad zijn christenen geroepen om de weg naar Christus te verlichten, zodat Hij opnieuw voor de volken zichtbaar zal worden. Door verdeeldheid onder christenen wordt dat licht echter verduisterd, waardoor anderen de weg naar Christus niet kunnen vinden. Omgekeerd worden christenen die verenigd zijn in het aanbidden van Christus juist een teken van de eenheid die God verlangt voor heel zijn schepping. Daarom bidden we tijdens deze gebedsweek wereldwijd,,

en dus ook in Veenendaal, opnieuw voor die eenheid. Opdat de Geest onze harten verandert en ook wij schijnen als licht in het duister.

In verband met de coronamaatregelen, is er ook dit jaar beperkte mogelijkheid de bijeenkomsten bij te wonen en zullen alleen de organisatoren, voorgangers, zangers en muzikanten aanwezig zijn. Via de live stream kunt u meebidden!

De gebedsbijeenkomsten zijn van 19:30 tot 20:00 uur. Info: <https://www.weekvangebed.nl/>

Op maandag t/m donderdag zullen er georganiseerde gebedsmomenten zijn. Op de andere dagen van deze week van gebed zal dat niet het geval zijn.

---

Maandag 17 januari: kerkgebouw De Open hof, Ronde Erf 86 met Mozaïek 0317

→ [kerkdienstgemist.nl](https://kerkdienstgemist.nl) > Utrecht > Veenendaal > De Open Hof

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events>

Dinsdag 18 januari: ICF, Grote Pekken 3 met de Hervormd Gemeente Veenendaal Oost

→ [youtube.com](https://www.youtube.com) > ICF Veenendaal

Woensdag 19 januari: Bethelkerk, Spanjaardsgoed 7 met de RK Salvatorkerk

→ [youtube.com](https://www.youtube.com) > Bethelkerk Veenendaal

Donderdag 20 januari: Petrakerk, Kerkewijk 135 BGV De Verbinding

→ [kerkdienstgemist.nl](https://kerkdienstgemist.nl) > Utrecht > Veenendaal > Petrakerk

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/920-Wijkgemeente-ZuidWest---Petrakerk/events>