

Programma 2021/2022 - V.I.S. De Open Hof



De werkgroep VIS (Verdieping, Inspiratie en Samenkomen) organiseert activiteiten die als doel hebben om binnen en buiten de PGV Veenendaal het verlangen om vrijmoedig en met lef Jezus te volgen in verbinding met de samenleving van nu uit te dragen.

Daarom stimuleren we het nadenken over hoe wij in het leven willen staan. Als gemeente hebben we elkaar hierbij nodig. Elkaar ontmoeten en inspireren zien wij als de basis om ons geloof te laten groeien. We zoeken daarin naar nieuwe wegen om ons geloof te verdiepen.

Hieronder ziet u het programma van **De Open Hof** zoals dat op dit moment bekend is. Voor het programma van Zuid-West verwijzen wij naar hun site: www.petrakerk.nl/vorming



De Gemeente Groei Groep

Groeien in gemeenschap, geloof en gastvrijheid

In de wijkgemeente De Open Hof zijn er momenteel zo'n 4 zogeheten "Gemeente Groei Groepen" (GGG) actief.

De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij je met- en van elkaar leert om te groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid.

In al de groeigroepen willen we het geloofsgesprek stimuleren. Het is, vinden wij, goed als gemeenteleden met elkaar meeleven, onderling pastoraat en diaconaat beoefenen en groeien in geloof, rond een open Bijbel.

De basisgedachte achter de GGG is om in een veilige omgeving samen zoekend het geloof met elkaar te delen en te luisteren naar elkaars geloofsbeleving.

Iedere groep kiest zelf welk materiaal er gebruikt wordt. In het afgelopen seizoen waren er groeigroepen op dinsdagavond, woensdagochtend, woensdagavond en donderdagavond. Hoe het komend seizoen eruit gaat zien lees je in het kerkblad Samen Eén of kun je vernemen via Hans van der Voorde.

Data één keer in de twee weken
Plaats Bij één van de deelnemers thuis
Contact en info Hans van der Voorde, 511296,
havoorde@kpnmail.nl



Bijbelkring

Aan de hand van het Marcus evangelie gaan we met elkaar in gesprek. Waarbij de tekst verdeeld over het aantal bijeenkomsten wordt gelezen. De uitspraken en gebeurtenissen in dit Bijbelboek zullen op een begrijpelijke manier worden uitgelegd. Het thema vanuit het Marcus evangelie is: 'Jezus is de Messias en de Zoon van God.'

Een opbouwende serie ontmoetingen, met ruimte voor ieders inbreng.

- Data** Startdatum woensdag 1 september 2021.
Daarna 1^e woensdag van de maand: 6 oktober; 3 november en 1 december;
2022: 5 januari, 2 februari, 2 maart en 6 april
- Plaats** Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86
- Tijd** 20.00 tot 21.30 uur
- Leiding** Joop van Dijk (gepensioneerd voorganger)
- Contact** 06-40005722, 07vandijk.joop@gmail.com



Het jodendom en christendom in de eerste eeuwen

De wegen die uiteengingen...

Tegenwoordig is het christendom de grootste wereldgodsdienst. Over de hele wereld zijn kerken en gelovigen te vinden. Toch begon het christendom heel klein: als een beweging binnen een andere godsdienst, het jodendom. Hoe is het zover gekomen dat christendom en jodendom afzonderlijke godsdiensten werden? Hoe komt het dat het christendom een wereldreligie werd, terwijl het jodendom een relatief kleine godsdienst bleef voor één volk? In deze lezing gaan we op zoek naar de oorsprong van twee godsdiensten die samen tot op de dag van vandaag de cultuur, samenleving en politiek diepgaand beïnvloeden. Om dat te begrijpen, moeten we terug naar het begin.

Dr. Bart Wallet is politiek en religiehistoricus aan de Vrije Universiteit Amsterdam, directeur van het HDC Centre for Religious History aan diezelfde universiteit en docent joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam.

Datum woensdag 27 oktober 2021

Plaats Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86

Tijd 20.00 uur exact (koffie en thee vanaf 19.45)

Kosten € 5,- (inclusief consumptie)

Contact en aanmelding Koos de Mooij, 0638434328,

koosdemooij@yahoo.com



Hors Normes (buitengewoon)

Deze Franse film (In het Engels: 'the Specials') uit 2019 was de slotfilm op het filmfestival in Cannes en dat is een terechte eer. Deze film zet je tot nadenken over hoe er wordt omgegaan met 'buiten-gewone' mensen. Het geeft een bijzonder inblik in een wereld die velen van ons niet kennen. We zullen nog meer begrip en waardering krijgen voor al die mensen die er wél mee te maken hebben.

Al meer dan 20 jaar runt Bruno een opvang voor autistische kinderen die nergens anders terecht kunnen. Zijn goede vriend Malek leidt met zijn organisatie jongeren uit moeilijke buurten op tot begeleiders van deze kinderen. Humoristische en confronterende situaties wisselen zich af. De film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. (IMDb score: 7,5)

Datum dinsdag 9 november 2021

Plaats Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86

Tijd 19.45 uur exact (koffie/thee vanaf 19.30)

Kosten € 5,- (inclusief consumptie)

Contact Corinne Kleter, 501617, corinnekleter@outlook.com



God in de supermarkt

Een workshop over jouw rondje in de supermarkt

Het is vast herkenbaar. In de supermarkt vraag je je af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de 'gewone' boontjes uit Nederland? Vis, een hamburger of 'n sojaburger? Wat betekent dat gekke keurmerk precies? Wordt het de dure of de goedkope chocola?

Als consument heb je 't niet makkelijk in de supermarkt. Bij elk schap moet je kiezen tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent. Keurmerken kunnen helpen, maar zijn vaak verwarrend.

De workshop "God in de supermarkt" verkent de keuzes die we maken, helpt argumenten begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader. De avond is actief, sociaal, informatief en gaat in een hoog tempo een serieuze maar niet te zware dialoog aan. Wij laten ons daarbij inspireren door hoe Jezus omging met de arme en behoeftigen.

'Godindesupermarkt.nl' wordt aanbevolen door o.a. Groene Kerken en Micha Nederland. (Bij 20 deelnemers gaat de workshop door – graag tijdige aanmelding!)

Datum dinsdag 16 november 2021

Plaats Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86

Tijd 20.00 uur (koffie/thee vanaf 19.45)

Kosten € 5,- (inclusief consumptie)

Leiding Alfred Slomp van 'Godindesupermarkt.nl'

Contact en aanmelding John Boogaard, 0318543990,

j.a.boogaard@ziggo.nl



The Butler

In *The Butler* kruipen we in de huid van de Afro-Amerikaanse butler Cecil Gaines, gespeeld door Forest Whitaker, en zijn vrouw Gloria, gespeeld door niemand minder dan Oprah Winfrey. Samen beleven zij de turbulente periode die de jaren 60 en 70 in Amerika is geweest.

De film is gebaseerd op het leven van Eugene Allen (1919-2010), die de butler was van acht Amerikaanse presidenten. Zijn carrière begon in 1952 toen Harry Truman de regerende president was en eindigde uiteindelijk in 1986, ten tijde dat Ronald Reagan president van Amerika was.

Je wordt meegenomen in het leven van Cecil, die op een katoenplantage opgroeide en uiteindelijk butler in het Witte Huis werd. De film laat o.a. zien hoe de emancipatiebeweging van de Afro-Amerikaanse bevolking in Amerika bij Cecil grote innerlijke strijd oplevert. (IMDb score: 7,2)

Datum maandag 24 januari 2022

Plaats Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86

Tijd 19.45 uur exact (koffie / thee vanaf 19.30)

Kosten € 5,- (inclusief consumptie)

Contact Corinne Kleter, 501617, corinnekleter@outlook.com



Lente in de kerk

Over nieuwe en hoopvolle bewegingen!

We spreken over de kerk vaak met woorden als krimp, vergrijzing en kerksluiting. In zijn nieuwste boek *'Lente in de kerk'* (ISBN 978 90 435 3370 6) laat René van Loon (Rotterdam) zien dat er ook een andere kant is. Op tal van plekken groeit en bruist de kerk. Hij ging naar oude kerken die weer opbloeiden, nieuwe pioniersplekken en migrantenkerken, en vroeg daar naar het geheim van hun vitaliteit. Daarnaast beschrijft hij buitenlandse kerkmodellen en experimenten zoals de visie van Tim Keller en de *'Fresh Expression of Church'* in Engeland. Op deze inspirerende *'lentereis'*, door binnen- en buitenland, wil hij ons deze avond graag een stukje meenemen.

René van Loon (1966) is predikant binnen de Protestantse Kerk. Hij werkt in Rotterdam en is zijn leven lang al bezig met missionaire vragen en activiteiten. Eerder schreef hij o.a. *'Gaan voor God'* en *'Kerk voor de buurt'*.

Datum dinsdag 8 februari 2022

Plaats Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86

Tijd 20.00 uur (koffie en thee vanaf 19.45)

Kosten € 5,- (inclusief consumptie)

Contact John Boogaard, 0318543990, j.a.boogaard@ziggo.nl



The Shack

The Shack ('de hut') is een Amerikaanse film die in 2017 uitkwam. De film is gebaseerd op het boek dat in 2007 geschreven werd door William P. Young. In Nederland is het bekend onder de titel "De uitnodiging". Het boek stond vanaf halverwege juni 2008 tot begin 2010 bovenaan in de New York Times-bestsellerlijst in de categorie fictie.

In de nasleep van een vreselijke, persoonlijke tragedie ontvangt de hoofdrolspeler Mackenzie Philips een vreemde brief met een uitnodiging voor 'de hut'. De uitnodiging is ondertekend door 'Papa', de bijnaam voor God van zijn vrouw. Mackenzie gaat op de uitnodiging in en bevindt zich vervolgens op een mysterieuze reis op zoek naar waarheid, vergeving en acceptatie.

De film is anders dan anders, maar nodigt uiteindelijk wél uit tot nadenken en zal zeker indruk maken.

(IMDb score: 6,3)

Datum donderdag 10 maart 2022

Plaats Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86

Tijd 19.45 uur exact (koffie en thee vanaf 19.30)

Kosten € 5,- (inclusief consumptie)

Contact Corinne Kleter, 501617, corinnekleter@outlook.com