



## Programma najaar/winter 2024 - V.I.S.

De werkgroep V.I.S. (Verdieping, Inspiratie en Samenkomen) organiseert activiteiten vanuit de missie van de PGV. Dat willen wij doen in verbinding met de samenleving van nu en voor een ieder die hiervoor belangstelling heeft. Graag stimuleren wij het nadenken over hoe we in het leven willen staan. We hebben we elkaar hierbij immers nodig. Ontmoeting, luisteren en elkaar inspireren zien wij als de basis om ons geloof te laten groeien. Daarin zoeken we ook naar nieuwe wegen om ons geloof te laten groeien.

De werkgroepen van Zuid-West en De Open Hof hebben samen en in overleg activiteiten georganiseerd waarbij vanzelfsprekend **iedereen** van beide kerken én **daarbuiten** welkom is.

Hieronder staat de beknopte informatie van het programma met (start)data tot en met december 2024. Voor extra en/of online informatie en (waar nodig) aanmelden kunt u binnenkort ook terecht op de websites van beide wijkgemeentes: De Open Hof ([www.de-open-hof.nl](http://www.de-open-hof.nl)) en Zuid-West ([www.petrakerk.nl](http://www.petrakerk.nl)).

Wij wensen u en jullie mooie, verdiepende en inspirerende samenkomsten.

Werkgroep V.I.S.

**8 september 2024** *eerste van vier data*

## Samen zingen op zondagavond

Samen zingen is heerlijk en verbindend! Mooi toch, dat er iedere 2e zondag van de maand (m.u.v. juli en augustus) een zangavond is in De Open Hof!? Met mensen uit allerlei kerken en gemeenten zingen we prachtige liederen uit tal van verschillende bundels. Daarmee eren we God en bemoedigen we elkaar. Halverwege pauzeren we kort met koffie en/of thee. Uiteraard bent ook u en jij hartelijk welkom mee te zingen of te luisteren. "Gods goedheid houdt ons staande zolang de wereld staat! Houd dan de lofzang gaande voor God die leven laat" (Psalm 107).

Datum : zondag 8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december  
(2025: zondag 12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni)  
Plaats : Wijkkerk De Open Hof  
Tijd : 19.30 – 20.50 uur  
Kosten : Collecte na afloop  
Info : Erik Westerhout (0318-514578 of heinerik@xs4all.nl)

**22 september 2024** *eerste van twee data*

## Taizé-viering

In onze gemeente worden sinds een aantal jaar Taizé-vieringen gehouden. Deze vieringen zijn er voor iedereen, jong maar ook ouder, die zich aangetrokken voelt tot stilte en meditatie volgens de gedachte van de kloostergemeenschap van Taizé: vieringen van zingen, lezen, stilte, gebed, muziek en het aansteken van kaarsen.

Datum : zondag 22 september en 17 november  
Plaats : Petrakerk  
Tijd : 19.30 uur  
Kosten : Geen  
Info : Nynke de Boer (nynkedeboer3@hotmail.com)

**25 september 2024**

## Underground stadswandeling Utrecht

Wil jij ook "verder leren kijken dan je gewend bent"? Ga dan mee met een "Utrecht Underground stadswandeling"? ([www.utrechtunderground.nl](http://www.utrechtunderground.nl)). Een stadswandeling die de minder fijne kant van Utrecht laat zien, dat doet "Utrecht Underground". Ervaar en zie zelf hoe het is om te moeten leven op straat. Rondleider en verteller bij deze wandeling is zelf ervaringskundig. Onze gidsen zijn (ex-)dakloos en putten uit hun eigen ervaringen om u doordringend en levensecht kennis te laten maken met een leven zonder vaste woning. Het plan is samen naar Utrecht te reizen, met trein of auto.

Datum : woensdag 25 september  
Plaats : Utrecht centrum  
Tijd : 19.30 uur (ter plekke)  
Kosten : € 5,00  
Info en opgave : John Boogaard (0318 543 990; j.a.boogaard@ziggo.nl)

**1 oktober 2024****Verbindend communiceren**

Verbindend communiceren door Wilma Kloet en Marije Stegenga. In de kerk willen we juist op zoek naar wat ons bindt en niet naar wat ons scheidt, maar dat valt niet altijd mee. Verbindend communiceren en het gedachtengoed van Marshall Rosenberg kan ons helpen muren te slechten en bruggen te bouwen. Kom naar deze avond om aan de hand van theorie en praktische oefeningen te ontdekken wat dit voor jou kan betekenen. Bij voldoende belangstelling gaan we in 2025 een viertal avonden plannen voor mensen die verdieping willen.

Datum : dinsdag 1 oktober  
 Plaats : 't Trefpunt (Dennenlaan 5, Veenendaal)  
 Tijd : 20.00 uur  
 Kosten : Collecte na afloop  
 Info en opgave : Marije Stegenga (annastegenga@gmail.com)

**2 oktober 2024** *eerste van drie data***LEF-kring(en)**

In het komende seizoen willen we kijken of er animo is voor één of meerdere LEF-kring(en). Het motto van Zuid-West is: "Een gemeente vormen waar het verlangen leeft om vrijmoedig en met **lef** Jezus te volgen in verbinding met de samenleving van nu". Een lef-kring is een gespreksgroep van 6 - 8 personen, die circa 8 keer bij elkaar komen bij iemand thuis. Je legt je dus vast voor één seizoen. De opzet is om met elkaar in gesprek te gaan over geloofsthema's. Daarbij gaat het niet om discussie (wie heeft er gelijk?) maar om uitwisseling van ervaringen (hoe is dat voor jou?). Zo leer je elkaar beter en anders kennen. Als rode draad is gekozen voor "de reis van je leven". Of anders gezegd: je levensreis. Je bent immers je leven lang onderweg, ook onderweg in het geloof. Onze "GPS" in deze ontmoetingen zijn een Bijbelgedeelte, quotes, gespreksvragen en een gebed, gedicht of lied. Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema. Iedereen die het de moeite waard vindt om zich één seizoen te verdiepen in "de reis van zijn/haar leven" is van harte welkom! We gaan van start bij een deelname van 6 mensen.

Datum : woensdag 2 oktober, 30 oktober en 27 november  
 (2025: woensdag 22 januari, 19 februari, 7 mei, 28 mei en 18 juni)  
 Plaats : Bij een deelnemer thuis  
 Tijd : 19.30 uur  
 Kosten : Geen  
 Info en opgave : ds. Loeki v/d Laan (06 36 08 62 89; ds.lvanderlaan@pknveenendaal.nl)  
 ds. Coby de Haan (06 16 05 54 55; drs.jdehaan@gmail.com)

**3 oktober 2024** *eerste van twee data***Open Thomaskring**

De Thomaskring staat open voor gemeenteleden uit beide wijken. Wie deelneemt heeft meestal klassiek-christelijke geloofsopvattingen losgelaten en zoekt naar nieuwe zingeving. Aan de hand van hedendaagse teksten, artikelen, boeken, beschouwingen willen de leden zichzelf en elkaar verrijken met actuele visies op geloof en leven.

Datum : donderdag 3 oktober en 14 november  
 Plaats : 't Trefpunt (Dennenlaan 5, Veenendaal)  
 Tijd : 20.00 – 22.00 uur  
 Kosten : Collecte na afloop  
 Info : Kees Visser (0318-412 437; k.f.visser@kpnmail.nl)  
 Marise Wiersma (0318-513 548)

**8 oktober 2024** *eerste van twee data*

### Filosofisch gesprek

Ook dit najaar zullen we twee keer een filosofisch gesprek organiseren. Op het moment van vaststellen van dit programma hebben we nog geen gastspreker kunnen vastleggen. Uiteraard doen we ons best inleiders naar Veenendaal te halen die een interessante inleiding kunnen verzorgen voor een goed gesprek. Via de diverse media zullen we u tijdig informeren!

Datum : dinsdag 8 oktober en 3 december  
 Plaats : 't Trefpunt (Dennenlaan 5, Veenendaal)  
 Tijd : 20.30 uur  
 Kosten : Collecte na afloop  
 Info : filosofischcafeveenendaal@gmail.com

**8 oktober 2024** *eerste van vier data*

### Try-out Bidden

Wil jij ontdekken of gebed iets voor jou is? Of wil je meer vormen van gebed ontdekken? Dan is de Try-out Bidden (naar een idee van de Noorderkerk te Amsterdam) zeker iets voor jou. Tijdens 4 workshops kun je proeven van diverse vormen van gebed uit de christelijke traditie. Samen met de andere deelnemers ontdek je al doende welke vormen van gebed er zijn en hoe gebed invloed kan hebben op je leven. We gaan er immers niet veel over praten, we gaan oefenen in bidden. De try-outs worden verzorgd door Wendy van Schelven en John Boogaard.

Datum : dinsdag 8 oktober, 22 oktober, 5 november en 19 november  
 Plaats : Informatie volgt  
 Tijd : 20.00 uur  
 Kosten : Geen  
 Info en opgave : John Boogaard (0318 543 990; j.a.boogaard@ziggo.nl)

**13 oktober 2024**

### WOK

Hans Wilmont (gitaar), Jan Offringa (zang) en Hans Kroon (piano en zang) gooien een aantal “gouwe ouwe” (en ook recentere) hits in de pan en geven hier hun eigen muzikale smaak aan. En welke boodschappen zouden er verborgen kunnen liggen in de Nederlands- en Engelstalige teksten en muziek? Jan geeft op zijn eigen onnavolgbare wijze een korte inleiding bij elk lied.

Datum : zondag 13 oktober  
 Plaats : Petrakerk  
 Tijd : 15.30 uur (inloop vanaf 15.00 uur)  
 Kosten : Collecte na afloop

**15 oktober 2024****De zin van ziekte**

Niemand ontkomt eraan: vroeg of laat krijgen we met ziekte te maken. Het treft onszelf of mensen om ons heen, is kortstondig of chronisch, fysiek of psychisch, ernstig of beheersbaar. En al zolang er mensen op aarde rondlopen, vragen ze zich af hoe we met ziekte moeten omgaan. Hoe praten we erover? Hoe zoeken we naar genezing? Welke betekenis kennen we eraan toe – en is er überhaupt zin en betekenis te vinden in ziekte? Theoloog Alain Verheij, die wordt geprezen om zijn vermogen bruggen te slaan tussen levensvragen uit oude tijden en de moderne tijd, vertelt en duidt, in zijn boek “De zin van ziekte” Bijbelverhalen die belangrijke vragen stellen en verhelderende inzichten bieden over onze ervaringen met ziekte anno nu.

Datum : dinsdag 15 oktober  
 Plaats : Wijkkerk De Open Hof  
 Tijd : 20.00 uur  
 Kosten : € 5,00  
 Info en opgave : John Boogaard (0318 543 990; j.a.boogaard@ziggo.nl)

**20 oktober 2024****Choral Evensong**

Een Choral Evensong (“avondzang”) is een gezongen kerkdienst die traditioneel rond zonsondergang wordt gehouden en gericht is op het zingen van psalmen en andere Bijbelse liederen. Het Vocaal Ensemble Zuid-West (onder leiding van Guus Fennema) neemt u mee in deze dienst. De dienst stamt af van canonieke vespers die een eigen vorm hebben gekregen in de anglicaanse kerk. Wees welkom om te luisteren en mee te zingen waarbij de keuze van de lezingen en liederen is afgestemd op het jaargetijde.

Datum : zondag 20 oktober  
 Plaats : Petrakerk  
 Tijd : 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)  
 Kosten : Collecte na afloop

**12 november 2024****Lezing “Grenzeloos God”**

In het boek “Grenzeloos God” (2021, vertaling 2023) verkent de Duitse theoloog Tilmann Harberer in hoeverre het christendom een geloofwaardig verhaal te bieden heeft voor mensen van nu. Hij brengt Bijbelse noties in gesprek met bewustzijnsfilosofie, moderne natuurkunde en hedendaagse spiritualiteit. Dat leidt tot een uitdagende kijk op God, mens en wereld. Het lukt Harberer op toegankelijke wijze te schrijven over God en de schepping, het kwaad in de wereld, Jezus als de Christus, de mens als raadsel, de eeuwigheid en de christelijke liefde. Zijn boek bevat prikkelende hoofdstukken die, ook als je er niet zomaar in meegaat, stuk voor stuk de moeite waard zijn. Hier is de christelijke traditie creatief in gesprek met – wat hij noemt – de metamoderne tijd. Dat maakt dit boek uitermate geschikt voor God-zoekers die tegen een stootje kunnen.

Eerder schreef Harberer met twee collega’s het in Duitsland zeer populaire “God 9.0”. Daarin verkent hij de spirituele groeikansen van het christendom. Het is onvermijdelijk dat met de ontwikkeling van ons menselijke bewustzijn ook onze ideeën en beelden bij God veranderen. We kunnen niet meer geloven zoals mensen in de oudheid of de middeleeuwen dat deden.

Daarom is het zaak de christelijke boodschap kernachtig te verwoorden, zonder dat iemand daarbij een verouderd godsbeeld, mensbeeld of wereldbeeld op de koop toe moet nemen.

Jan Offringa verkent deze avond de groeikansen van het christendom in deze tijd.

Datum : dinsdag 12 november  
 Plaats : 't Trefpunt (Dennenlaan 5, Veenendaal)  
 Tijd : 20.15 – 20.00 uur  
 Kosten : Collecte na afloop  
 Info : zw-vis@pkn-veenendaal.nl

**17 november 2024**

## **Workshop Sacred Dance**

*Sacred dance*, sacrale dans, *helende* dans. Bewegen op een manier die prettig en goed is voor lichaam en geest. Tot jezelf komen, je geaard voelen, letterlijk en figuurlijk steviger in je schoenen staan, het kind in jezelf ervaren.

We dansen in een kring, de cirkel als symbool van oneindigheid en verbondenheid. En rond een “midden”, bestaand uit bijvoorbeeld bloemen, een kaars of voorwerpen uit de natuur. De danser kan daar die betekenis aan geven of ontleen, die aansluit bij het gevoel of behoefte van het moment.

De dansen bestaan uit zich herhalende eenvoudige patronen. Zo vinden ze hun weg, van je hoofd via je hart naar je voeten. De muziek waarop we dansen is uit alle windstreken, zowel rustig als wat meer uitbundig, van klassiek tot hedendaags.

Danservaring is niet nodig. Deel het plezier van wat we met elkaar beleven en voel je welkom in de kring! Graag wel aanmelden.

De workshop wordt begeleid door Corine Zwaan, docent sacrale dans.

Datum : zondag 17 november  
 Plaats : Petrakerk (kerkzaal)  
 Tijd : 15.00 – 17.00 uur  
 Kosten : Collecte na afloop  
 Info en opgave : Karin de Jonge (06 17 57 47 31; katharinadejonge@gmail.com)

**28 november 2024** *eerste van twee data*

## **Vieren & bezinnen met Advent**

In de komende Adventstijd is er voor wie wil op twee avonden een kort moment van vieren, bezinnen en ontmoeten in groepsverband. Net als in de 40-dagen tijd laten we ons inspireren door iets van kunst, muziek en daarbij in de tijd passende passages uit de Bijbel. Ook dit is een kans om anderen beter te leren kennen en even een time-out te nemen richting de Kerst.

Datum : donderdag 28 november en 12 december  
 Plaats : Petrakerk (kerkenraadskamer, ingang Dennenlaan)  
 Tijd : 19.30 – 21.00 uur  
 Info en opgave : ds. Loeki v/d Laan (06 36 08 62 89; ds.lvanderlaan@pkn-veenendaal.nl)  
 ds. Coby de Haan (06 16 05 54 55; drs.jdehaan@gmail.com)

**8 december 2024****Lezing “Maria, de moeder van Jezus, wie was zij?”**

In de vroegchristelijke kunst was haar positie uiterst bescheiden, zeker vergeleken met de overvloed aan prachtige Madonna's uit latere eeuwen. Zij werd echter al snel het symbool van de (Rooms-Katholieke) kerk. Wie was zij eigenlijk, deze Maria, de moeder van Jezus, over wie in de Bijbel niet eens zo heel veel staat geschreven, maar des te meer in andere geschriften? De onbevlekt ontvangen Maria, maagdelijke Maria, moederlijke Maria, Maria als symbool van de Kerk, Maria als draagster van Christus, Maria als Middelaars, Zetel van Wijsheid, Koningin van de Hemel, Rozenkrans, Maria, Moeder van Barmhartigheid, Mantel-Maria, treurende Maria, Vrouw uit de Apocalyps, Venus of Madonna..... Eeuwenlang speelde zij in prachtige kunstwerken en ontroerende muziek een hoofdrol – en nog steeds. In de Protestante kerken is zij echter wat uit zicht geraakt. Misschien kunnen wij haar op deze, met kunst en muziek omklede lezing, opnieuw leren kennen. Marijke van Dijk, kunsthistoricus en beeldend kunstenaar, neemt u mee op een ontdekkingsreis door bijna tweeduizend jaar kunstgeschiedenis.

Datum : zondag 8 december  
 Plaats : 't Trefpunt (Dennenlaan 5, Veenendaal)  
 Tijd : 15.00 – 17.00 uur  
 Info en opgave : Karin de Jonge (katharinadejonge@gmail.com)

**22 december 2024****Festival of Lessons and Carols (Veenendaals Kamerkoor)**

Inmiddels traditie in de Petrakerk in de adventtijd: een muzikale inleiding op Kerst middels negen lezingen, afgewisseld met negen antwoordliederen. Deze keer zorgt het Veenendaals Kamerkoor voor een mooi programma.

Het concept voor dit type viering werd in 1918 door Eric Milner-White aangepast voor gebruik tijdens een dienst op kerstavond in de kapel van King's College in Cambridge. In negen korte Bijbellezingen (Lessons) uit Genesis, de profetische boeken en de evangeliën wordt het verhaal verteld van het paradijs, de belofte van de Messias en de geboorte van Jezus. De lezingen worden afgewisseld met het zingen van kerstliederen (Carols), gezangen en koormuziek. Het “Festival of Lessons and Carols” heeft zich inmiddels wereldwijd verspreid als opmaat naar Kerst. Tegenwoordig wordt ook uit het Nieuwe Testament gelezen.

Datum : zondag 22 december  
 Plaats : Petrakerk  
 Tijd : 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)  
 Kosten : Collecte na afloop  
 Info : Guus Fennema (fennema1965@gmail.com)