



## **Schrijfactie Egypte: Anas al-Beltagy al bijna 11 jaar onterecht vast.**

Anas al-Beltagy zit al bijna 11 jaar vast uitsluitend omdat hij de zoon is van een belangrijke leider van de Moslimbroederschap, een in Egypte verboden oppositiepartij. Hij ging in juni in hongerstaking tegen zijn onterechte gevangenschap. Daarop plaatsten de autoriteiten hem drie maanden in een gruwelijke strafcel. Dit leidde tot een ernstige verslechtering van zijn mentale en lichamelijke gezondheid. Zo heeft hij last van mondzweren waardoor hij nauwelijks kan eten en drinken. Hij krijgt geen medische zorg.

### Marteling en gedwongen verdwijning.

Veiligheidsdiensten arresteerden de toen 20-jarige Anas al-Beltagy eind december 2013. Ze hielden hem een maand vast in een kleine ijzeren kooi en martelden hem. Zijn familie wist niet waar hij werd vastgehouden. Sinds 2017 mogen zij hem niet meer bezoeken. Hij is al tot vijf keer toe vrijgesproken van valse beschuldigingen in verband met terrorisme. Er loopt nu nog een zesde zaak tegen hem.

### Wat kunt u doen?

Schrijf vóór 1 februari 2025 naar de Egyptische president al-Sisi. Roep hem op om Anas al-Beltagy zijn vrijheid terug te geven.