

‘Een teken van verbondenheid’



Naast alles wat we -vanwege corona- misten, en dat is véél, misten we zeker ook elkáár.

Kerkdiensten gingen online: ineens zat je ‘massaal’ én ‘ieder voor zich’ naar een scherm te kijken, om op afstand de dienst mee te kunnen maken. Er was geen samenzang, geen handen schudden, geen bijpraten, geen koffie en geen ontmoeting.

Zij die geen computer hadden én/of geen internet, waren als vanzelf ineens aangewezen op alleen de televisie. De ‘eigen’ kerk was ineens onbereikbaar geworden.

Ook vergaderen ging ‘online’. Via ‘Zoom’, of hoe dan ook. Ineens zat je dus te praten en te luisteren naar een scherm vol vakjes – met in ieder vakje het gezicht van een ander.

Voor véél mensen was het écht wennen allemaal. Velen voelden en voelen zich daarin meer en meer alléén, soms ook éénzaam.

Dáárom kwam het plan op, in verschillende van ons: om álle gemeenteleden van ‘Wijkkerk De Open Hof’ een teken van (mee)leven’ te bezorgen in de vorm van een mooie kaart.

De kaart werd daarop ontworpen en gemaakt en (veel leden van) de kerkenraad, inclusief enkele vrijwilligers, trokken er op uit, om zo mogelijk, de kaart persoonlijk bij de mensen thuis te bezorgen.



Contactadres: ds. John Boogaard, De Dorsvloer 8, 3902 CM Veenendaal.
0318 543990 of (voor app en sms) 06 243 988 36