



Stel je voor..... het is zondagochtend.....

De kerkdienstuitzending - afgestemd op De Open Hof te Veenendaal - wordt in de huiskamer gestart... Uhuh? NIKS te zien of te horen! Geen geluid-geen beeld- NIETS! Is de verbinding verbroken? Ligt het aan mijn toestel?

Twee jaar lang - op al die lockdownzondagen - ben ik verbonden geweest met mijn kerk en nu de deuren weer open zijn gegaan, maar ik er niet naartoe kan door een omstandigheid, kan ik de kerkdienst niet eens thuis volgen???

Deze situatie wil niemand toch ervaren of laten gebeuren????

Maar het is een scenario dat onze wijkkerk wél boven het hoofd hangt! Ons beamteam is namelijk aanzienlijk uitgedund door vertrek, studie & verhuizing of om andere redenen.



Elk beamlid voelt zich thuis op haar of zijn plek en doet deze taak met plezier, maar vindt het qua roosterfrequentie wel zwaar. Als zij door moeten gaan in de huidige bezetting, houdt het in dat elk beamlid **om de 14 dagen** aan de beurt is! 'Nou en' - kunt u misschien denken – 'je bent dan toch ook fijn in de kerk en volgt de dienst?'

Ja dat klopt, alhoewel je tijdens de dienst je oren & ogen óók nodig hebt voor beeldscherm, camera en alles eromheen en of je dan veel meekrijgt van de preek?

Daarnaast hebben zij óók nog ándere taken in onze kerk (zijn bijvoorbeeld ouderling of diaken), dus de diverse roosters moeten wel in elkaar kunnen passen.

Ook is er tijd nodig in de week voorafgaand aan de 'beamerzondag'. Een goede presentatie maken - een geïnteresseerd en plezierig beeld laten zien en daarin ook je creativiteit tonen - vraagt meer dan alleen maar op de zondagochtend 2 uur boven bij de beamtafel zitten, op knopjes drukken en schuifjes verzetten.

Het zou goed zijn als men eens kon meekijken, zien & ervaren hoe dit beamteam zich alle zondagen en ook bij andere, extra gelegenheden in de kerk voor kijkers en kerkgangers inzet.



Nogmaals: ze doen het met liefde & plezier, maar er zijn grenzen. Ze hebben gewoon ook nog een intensieve baan met daarbij reistijd, of wonen elders en studeren: kortom

Als je dit leest KAN het afschrikken om te reageren op hun vraag: 'JOIN our TEAM', maar bedenk dan dat er zondagse vieringen kunnen gaan komen in 'radioSTILTE' en dat we op die manier dus weer 10 jaar terug in de tijd zijn! En dat wil toch niemand? Stel, je bent geïnteresseerd....

Wat wordt er van je gevraagd:

- een beetje technisch gevoel & inzicht
- 2 uur voorbereidingstijd & 2 uur op zondag als je dienst hebt
- soms flexibiliteit
- meer informatie staat ook in een eerdere oproep op de website: www.de-open-hof.nl/uitbreiding-beamteam/

Wat brengt het je:

- een goed & sociaal samenwerkend team
- dankbaar publiek
- je draagt een *grote* steen bij aan ons kerk zijn binnen De Open Hof
- en je zult ervaren hoe goed het is om onderdeel te zijn van een kerkgemeente met het warm kloppend hart op de goede plek

En weet je:

- dit is nu typisch een activiteit binnen de kerk, waarin jonger & ouder elkaar kunnen inspireren en ondersteunen, want
- techniek-samenwerking-creativiteit- ervaring-leergierigheid hoe iets tot stand komt... dat is nauwelijks aan leeftijd gebonden.

Wil je meer weten:

John - Danielle - Eva – Wim – Paul – Joost – Koos en Marga vinden het allen tof als je naar hen toekomt en vragen stelt, of... je kijkt boven een keer mee! Daarom:

See you

Contact: beamteam.openhof@pkn-veenendaal.nl