

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Veenendaal

Samen Eén

ADVENT

Nummer 21 - 1 december 2023



Protestantse
Kerk



Meer informatie op www.markterlageuitvaartzorg.nl



Einsteinstraat 37 3902 HN Veenendaal Tel. 0318 - 51 20 51

**Gespecialiseerd in grafmonumenten
Onderhoud en reparaties**

Openingstijden toonzaal:
maandag t/m donderdag van 8.00 tot 17.00 uur,
vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur,
's avonds en zaterdags op afspraak.

Voor-inlichtingen zijn wij graag bereid u ook aan huis te bezoeken



Elektrotechnische installatiebureau

- Licht en krachtinstallatie
- Domotica
- Besturingstechniek

Elektrovakzaak

- TV en Streaming Audio
- Witgoedreparatie
- Inbouwapparatuur

Bekijkt u onze vernieuwde website op: www.huiberselectra.nl

Laan der Techniek 3 | T.0318-513245 | ma-vr 08:30-17:30

Even naar...



wenskaarten, tijdschriften,
kansspelen, cadeaukaarten,
tabak, kantoorartikelen

ook voor al uw PostNL zaken; brieven, pakketten,
aangetekende stukken, postzegels, etc.

Dr. Slotemaker de Brûneplein 31, 3904 CX Veenendaal
telefoon: 0318 - 514 780 mail: info@primeravanwalsem.nl

www.primervanwalsem.nl



Een vertrouwde naam in kwaliteit en service



Stoffeerd van:

- Meubels
- Caravankussens
- Bootkussens
- Projectmeubels



Ernstinstraat 218 3802-H Veenendaal 0318 556642 www.stoffeerderijvanviegen.nl

Open: ma t/m vrij van 9.00-17.00 uur - za van 9.00 t/m 12.30 uur. Gratis halen & brengen



VAN KOOTEN
BOEKHANDEL

Zandstraat 143, 3905 EB Veenendaal
Tel.: 0318-512915

Binnenkomer

Advent

Vooruit- én terugkijken

Je zou verwachten dat de profeet Ezechiël zijn woede richt op Babylon, die machthebber die zijn volk grotendeels verwoest heeft en de rest gedeporteerd (6e eeuw voor Chr.) Maar zo steekt hij niet in. Integendeel. Hij is woedend op de leiders van zijn volk, die zichzelf verrijkt hebben ten koste van hun onderdanen. Hij houdt ze een spiegel voor: door jullie wangedrag zitten we nu in de ellende (Ez. 34). Hij geeft hier een interessante maatstaf in handen om gedrag van leiders van volken te beoordelen: hebben zij als herders goed voor hun kudde gezorgd? Niet als belofte, maar als daad. Dat zou een mooi verkiezingsitem zijn geweest. Ezechiël is duidelijk: de leefregels van de Eeuwige zijn niet gevolgd en dan kun je chaos verwachten. Daar is moed voor nodig: kwaad aan de kaak stellen. Niet in heimwee blijven hangen, maar genuanceerd terug kijken. Waar ging het mis? Je kunt namelijk veel leren wanneer je samen daar over gaat praten: leiders en volk samen. Schuld erkennen én die belijden, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen aandeel scheppen ruimte voor verandering. Ruimte ook om de belofte te horen die God toen sprak: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. Als jullie ontrouw zijn, Ik blijf trouw. Mijn schapen gaan Mij ter harte. Ze zullen worden verzameld en opgeraapt. Dat is één kant. Er is ook een andere kant: Er zal-door God-ook recht worden gesproken. Schapen worden van de bokken gescheiden. Zo geschiedt gerechtigheid. Er is oordeel en belofte. Dat is de betekenis van Advent.

Vooruitkijken én terugkijken. Na Zijn opstanding zegt Jezus de leerlingen toe dat Hij bij hen zal zijn tot de voleinding van de wereld. Verder legt Hij uit hoe Hij present zal blijven

en wie Hij als broeders en zusters beschouwd (Matth. 25). De komst van de mensenzoon is bijzonder luisterrijk, alle engelen vergezellen Hem, en alle mensen staan voor Zijn troon. Maar dan draait Jezus het beeld drastisch om. Hij was altijd al aanwezig. Hij was daar waar niemand Hem verwachtte, bij de mensen in nood én dat zijn Zijn zusters en broeders. In die nood klinkt het lijdensevangelie door: Jezus wordt gevangen genomen (Ik zat in de gevangenis), soldaten trokken Zijn kleren uit (Ik was naakt), Hij krijgt te drinken (Ik had dorst).

Advent is uitzien naar de (weder)komst van Jezus Christus. Vooruitkijken. Deze teksten lichten ons in over wat er gebeurt bij het eindoordeel, maar deze informatie staat geheel en al in functie van wat er nu moet gebeuren. Deze teksten zetten ons er toe aan om als de wiedeweerga in actie te komen. Terugkijken en barmhartigheid bewijzen.

Ds. Aafke Rijken

*Ik breng een rechter aan het licht,
zo spreekt de Heer en zijn gericht
zal over alle volken gaan,
de tirannie heeft afgedaan.*

*De vorst der vorsten is een knecht,
de volken komen tot hun recht,
vrijheid en vrede eren hem
die 't hart is van Jeruzalem.*

Lied 459 (liedboek)

Kerkdiensten

Zondag 3 december 2023 - 1e Advent

Collecten

Wijkgemeenten De Open Hof en ZuidWest

1e Diaconie

2e Kerk

Diensten

Wijkkerk De Open Hof

10.00 uur Ds. Rob van de Wetering,
viering HA

Wijkgemeente ZuidWest

10.00 uur Ds. Coby de Haan, 4U viering
m.m.v. Connected

19.30 uur Taizé viering

De Meent o.v.v. De Meent

14.30 uur Ds. L. van der Laan -
viering HA

Boveneind o.v.v. Herv.Gem. Elst

14.30 uur Prop. J.G. Blok

DOH – Oppas, KND en 12+

ZW – Oppas, korte KND en TT

Zondag 17 december 2023 - 3e Advent

Collecten

Wijkgemeenten De Open Hof en ZuidWest

1e Diaconie

2e Kerk

Diensten

Wijkkerk De Open Hof

10.00 uur Ds. Rob van de Wetering

Wijkgemeente ZuidWest

10.00 uur Ds. Coby de Haan

De Meent o.v.v. Herv. Gem. Ederveen

14.30 uur Dhr. A.M.K. Peters

Boveneind o.v.v. Pniëlkerk

14.30 uur Ds. H.H. Klomp

DOH – Oppas, KND en 12+

ZW – Oppas, korte KND en TT

Zondag 10 december 2023 - 2e Advent

Collecten

Wijkgemeenten De Open Hof en ZuidWest

1e KIA Binnenlands Diaconaat

2e Kerk

Diensten

Wijkkerk De Open Hof

10.00 uur Ds. Wim Vermeulen

Wijkgemeente ZuidWest

10.00 uur Ds. Loeki van der Laan

De Meent o.v.v. Geref. Kerk Renswoude

14.30 uur Ds. H.Z. Scheltens

Boveneind o.v.v. Hersteld Herv. Gem.

14.30 uur Ds. H. van der Ziel

DOH – Oppas, KND

ZW – Oppas, lange KND

Collectemunten

Bij de in- en uitgangen van de kerkgebouwen vindt u bestelbonnen voor collectemunten.

De munten met een 1 (gele munten)

hebben een waarde van € 0,75.

De munten met een 2 (blauwe munten)

hebben een waarde van € 1,50.

Via de collectezak kunt u deze bestelbonnen weer inleveren.

Kerkdiensten

stilok

christelijke lokale omroep veenendaal

**Radio uitzending via 104.9 FM of
op DAB kanaal 5a (nieuwe frequentie)**

Zondag

- 09.00-11.30 uur gewijde muziek, waarin om 09.30 of 10.00 uur kerkdienst (zie rooster).
- 11.30-12.00 uur Kerkinfo (nieuws uit de kerken).
- 16.30-19.00 uur Gewijde muziek, waarin om 17.00 uur kerkdienst (zie rooster).
- 19.00-20.00 uur Hartewens, verzoek-platenprogramma (telefoon 0318-517006).

Kerkdiensten

Zondag 3 december

- 10.00 uur Vrije Evangelie Gemeente
Evangelist A. Haverkamp
- 17.00 uur Sionskerk
Ds. C. Hoek

Zondag 10 december

- 10.00 uur De Achthoek, Scherpenzeel
Ds. J.G. Zomer
- 17.00 uur Ned. Geref. Kerk
Ds. Wessels

Zondag 17 december

- 10.00 uur Ned. Geref. Kerk
Ds. G. Bos
- 16.30 uur Herv. Gem. Woudenberg
Ds. H.T.J. Lubbers

Colofon

**Samen Eén is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Veenendaal.**

44e jaargang nr. 21 - 1 december 2023

Verschijning

Eens per 14 dagen.

Abonnement

€ 18,00 per jaar bij automatische incasso
anders € 20,00.

Eindredactie

Anneke Veldhuis, telefoon 0318-528546
Henni Kraaijer, telefoon 06-46149620
sameneenveenendaal@gmail.com

Advertenties

Kerkelijk bureau
Dennenlaan 5, 3904 KK Veenendaal
Telefoon: 0318 - 595203
kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl

Vormgeving en drukwerk

Grafiteam Design & Print
Newtonstraat 27, 3902 HP Veenendaal
www.grafiteam.nl

Adreswijzigingen

Doorgeven bij de administratie,
Dennenlaan 5, telefoon: 0318 - 595203
kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl

Bezorging kerkblad

Telefoon: 06-81163208

Nieuws van de Kerkrentmeesters

Opbrengst Extra Actie Kerkbalans 2023

Vanwege extra investeringen en stijgende (energie)kosten hebben wij u met de Extra Actie Kerkbalans onlangs om financiële steun gevraagd. Wij kunnen u melden dat deze actie op dit moment al ruim € 19.200,00 heeft opgebracht en wellicht is er nog wel meer onderweg.

Wij zijn erg dankbaar en heel tevreden dat velen hebben bijgedragen aan dat prachtige resultaat. Dat zal ons zeker helpen om de exploitatie van 2023 wat meer in evenwicht te krijgen.

Nogmaals dank aan alle gevers.

De kerkrentmeesters.

Van de redactie

Omdat de voorbeelden voor het symbolisch bloemschikken in De Open Hof zijn gemaakt, maken we u hierop attent middels mooie foto's. Voor verdere informatie kunt u kijken op: <https://protestantsekerk.nl/eredienst/liturgisch-bloemschikken/>.



1e Advent



4e Advent/Kerst

Achter de Bijbelwoorden

Meegaan of gaan met

In het Hebreeuws, de taal van het Oude Testament, is het werkwoord 'gaan' een van de meest gebruikte werkwoorden. Om aan te geven dat iemand samen met een ander gaat kunnen twee verschillende voorzetsels gebruikt worden, net als in het Nederlands. Het woordje 'mee' (samen met) en 'met'. In het Nederlands kan 'gaan' ook deel uitmaken van een samengesteld werkwoord als 'binnengaan', 'opgaan' of 'weggaan'. In het Hebreeuws zijn dit echter volkomen andere woorden waar het basiswoord 'gaan' niet in voorkomt.

'Gaan' houdt in naar een bepaald doel gaan. Zoals in het vorige nummer al gezegd is, betekent het 'gaan' van Abram in Genesis 12:4 niet 'weggaan', maar naar een doel toegaan. Ook al was dat doel voor Abram nog onbekend, hij moest wel op weg gaan, en dan zou het hem later duidelijk worden waar dit gaan toe zou leiden.

In Genesis 22: 6 en 8 staat het woord dat de meeste verbondenheid aangeeft als mensen samen gaan. Daar staat dat Abraham en zijn zoon Izaäk beiden tezamen gingen. Letterlijk: En zij gingen getweeën als één. Het was alsof er niet twee mensen samen gingen, maar alsof vader en zoon één persoon waren. In mijn bijdrage aan Samen Eén in januari 2021 heb ik al gezegd dat Izaäk mijns inziens een man was met een verstandelijke beperking. Hij lijkt nooit zelfstandig te zijn geworden. Zelfs na de dood van zijn vader doet hij alleen maar wat hij zijn vader heeft zien doen. Wat kunnen we uit dit 'samen gaan' opmaken? Deze uitdrukking komt verder niet voor in Tenach. Wel, Izaäk kon niet zelfstandig een weg gaan. Later blijkt zijn vrouw Rebekka degene te zijn die alles voor het zeggen heeft. Maar om kinderen te krijgen heeft ze wel het



gebed van Izaäk nodig! Als men een normale ontwikkeling heeft doorgemaakt kan men wél samen met een ander gaan, zoals dat in een goede relatie plaats vindt.

In het Hebreeuws is 'meegaan' 'halak 'im', en 'gaan met' is 'halak èt'. Het woordje 'im' geeft aan dat degene die meegaat zelfstandig blijft, terwijl het woordje 'èt' een sterkere verbondenheid aangeeft. Men beleeft het samen gaan alsof men een eenheid vormt, maar wel zelfstandig blijft.

Enkele voorbeelden, waarbij ik een volgende keer uitgebreider op dit onderwerp wil ingaan, zijn:

In Genesis 5:22,24 en 6:9 staat dat Noach ging met (èt) God terwijl in Genesis 18:16 staat dat Abram met ('im) de engelen meeging.

Een ander fraai voorbeeld is dat als de knecht van Abraham de ideale vrouw voor Izaäk gevonden heeft, deze vrouw, Rebekka, met ('im) de man meeging. Zie Genesis 24:58. Deze man werd niet haar echtgenoot, dus 'samen-gaan', halak èt, was voor haar geen optie.

Lukas de Grootte

Wijkberichten

Wijkgemeente De Open Hof en ZuidWest



Viering in de stijl van

Taizé.

Meditatie door:
Zingen, Bijbel lezen, gebed,
stilte en aansteken van kaarsen.

Zondag 3 december 2023
19:30-20:00 uur

In de Petrakerk, Kerkewijk 135



Wandeling PGV 9 december

Zaterdag 9 december verzorgt de PGV-Wandelwerkgroep voor u weer een wandeling. Dit keer wordt een route gelopen nabij Leersum, over 'het stormpad' en door het Leersumse Veld.

Op 18 juni 2021 raasde er een enorme wind door bepaalde delen van Nederland. Leersum en haar omgeving was een van de zwaarst getroffen gebieden. Niet minder dan 16 hectare van het bos ten noorden van Leersum werd door een sterke valwind omvergeblazen, met als gevolg een enorme ravage aan onwortelde en als luciferhoutjes geknakte bomen. Er is toen besloten dit niet op te ruimen en de natuur in het gebied z'n gang te laten gaan. Om een ieder te kunnen laten genieten van de (natuur)ontwikkeling van dit gebied, is er een pad door aangelegd, gedeeltelijk over een vlinder: het stormpad. Het aangrenzende Leersumse Veld is een uniek natuurgebied, met heide, gemengd bos en veenplassen. Kortom, deze wandeling biedt

Wijkberichten

een mooie kans om deze locaties eens te bezoeken. De totale lengte van de wandeling bedraagt ongeveer 15 km. We verzamelen op de parkeerplaatsen aan de Dennenlaan, naast de Petrakerk, vanwaar we om circa 09.30 uur met zo weinig mogelijk auto's naar het startpunt rijden (restaurant Darthuizen). Van de meerjiddende deelnemers wordt een (kleine) vergoeding gevraagd. Tijdens of na de wandeling is er de mogelijkheid gezamenlijk nog een kopje koffie, thee of iets anders te nuttigen.

U kunt uw deelname opgeven, uiterlijk tot vrijdag 8 december 20.00 uur, het liefst per mail op het volgende adres:

zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl
of anders per telefoon:

06-54262516 (René Haverdings).

Bij opgave per mail, graag uw 06 nummer vermelden.

Gezien de lengte van de wandeling is het raadzaam eten en drinken mee te nemen voor onderweg. De PGV wandelwerkgroep neemt u graag weer mee op een aantrekkelijke ontdekkingstocht.



Speelgoed #durftedelen# Kliederkerk

Tijdens de laatste Kliederkerk #durftedelen# hadden kinderen allerlei leuk herbruikbaar speelgoed meegebracht. Zij hebben er labels aan gemaakt met een mooie wens erbij. Zo kan het als cadeautje worden weggegeven

aan kinderen die niet zomaar met hun verjaardag een cadeautje krijgen. Else heeft namens Kliederkerk Veenendaal de verzamelde cadeautjes naar de Speelgoedbank in Wageningen gebracht. Zij waren daar erg blij mee, en wij hopen dat we veel kinderen hier óók blij mee kunnen maken!

Ds. Coby de Haan

Kerstsamenzang in De Open Hof

We zien uit naar een prachtige zangavond op 10 december. Met veel samenzang van vooral bekende Advents- en Kerstliederen, onder andere, Nu daagt het in het oosten, Op U mijn Heiland blijf ik hopen, Komt allen tezamen, Stille nacht, Komt verwondert u hier mensen, Daar is uit 's werelds duistere wolken, Ere zij God, en nog veel meer. De muzikale ondersteuning vindt plaats op orgel, piano en trompet. U en jij bent van harte welkom! En neem vooral ook familie, vrienden, burens, etc. mee!

*Hartelijke groet namens de
hele 'Samen-zingen-commissie',
Ramon Pol.*





A&S advocaten

- Erfrecht
- Familierecht
- Vastgoed
- Overheidsrecht
- Ondernemingsrecht
- Contracten

Citadel 10 A | T: 085 48 77 400 | www.aens.nl

Altijd in de buurt



**Ginkel
Bemmelen**
NVM MAKELAARS

(0318) 52 99 19 | ginkelbemmelen.nl

Boompjesgoed 16
Veenendaal



HET GROENE HUIS
HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN

(0318) 55 32 32 | groene-huis.nl



Diakonos
VAN KRUISTUM UITVAARTZORG

Bel bij overlijden 0318 821855
www.diakonosuitvaart.nl

**Liefdevol
& Betrokken**

Aart van Kruistum
Inge van Kruistum - Salomons

Wijkberichten



DE OPEN HOF

Gebouw

Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86.
Tel.: 06-51526287

Predikanten

Ds. J.A. Boogaard
De Dorsvloer 8, 3902 CM, tel.: 543990
email: j.a.boogaard@ziggo.nl
Vrije dag: zaterdag

Ds. Rob van de Wetering
Fregat 16, 3904 SC Veenendaal
Telefoon: 06 - 4240 2371
email: ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl

Scriba

Henny Bokje-Quispel
Floralaan 17, 3904 BX, tel.: 500807
email: scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl

Bijstand in het pastoraat voor senioren

Ds. A.L. Rijken-Hoevens
Vondellaan 6, 3906 EA, tel.: 522033
email: rijkenhoevens@gmail.com
Rieke van de Lagemaat
Ekris 72a, 3931 PX Woudenberg
Telefoon 06-51117257
email: rvdlagemaat@pkn-veenendaal.nl

Zondagse autodienst

Ria van de Haar
Tel.: 06-28204776.
email: kerkauto.openhof@pkn-veenendaal.nl
Aanmelden voor donderdag 19.00 uur.

Wij gedenken

Mevrouw Jannetje Gerdina Scholten-van Manen

Jannie Scholten is 89 jaar geworden. Ze is in een omvangrijk gezin in Veenendaal opgegroeid. Tot haar spijt behoorde zij bij de meisjes, die in tegenstelling tot de jongens niet door mochten leren. Ze breide daar zelf een mouw aan, door cursussen te volgen en zich zo verder te ontwikkelen. Door haar huwelijk met Cor verhuisde ze naar Zeist en later naar Zoelen. Ze kregen twee dochters en later mooie kleinkinderen. Op wie ze bijzonder gesteld waren. Na het overlijden van Cor kwam ze in de negentiger jaren weer in Veenendaal wonen, waar dochter Tanja en zus Ans woonden. Met veel plezier heeft ze op de Kerkewijk 7, 2 hoog gewoond. Ze was samen met haar zus Ans de sociale motor van het gezin van herkomst. Trouw waren ze in het bezoeken van-zieke-broers en zussen. Samen gingen ze ook met vakantie. Jannie was geïnteresseerd in het leven van haar kinderen en (achter)kleinkinderen. Die daar op hun beurt van genoten. Geloof en kerk waren belangrijk voor Jannie. Ze was een trouwe kerkganger. De laatste jaren kreeg ze steeds meer last van benauwdheid en werd ze zelf afhankelijker van zorg van anderen. Dit jaar verhuisde ze naar de Engelenburgh, waar ze zich op haar gemak voelde. Op 3 november overleed ze, toch nog vrij plotseling. In de dienst op 10 november in de aula van de Munnikenhof stonden we stil bij haar lievelingspsalm: psalm 23. Het centrum van die psalm is de tekst die van vertrouwen spreekt: "Gij zijt bij mij". In dat vertrouwen hebben we haar lichaam in de schoot der aarde gelegd. Daar rust zij tot de dag van de Heer. Geve God haar kinderen en kleinkinderen Zijn ontferming.

Ds. Aafke Rijken

Overlijdensbericht

Op 19 november is overleden **mijnheer H. Wijnberger**, Kerkewijk 77, kamer 339.

In de volgende SE volgt een In Memoriam

Ds. Aafke Rijken

Wij gedenken

De heer Willem Cornelis Bernardus Oosterbeek (Scheepjeshof 191, 3901 CT). Hij werd geboren op 13 februari 1932 in Veenendaal, als zoon van een slager. Zijn vader stimuleerde hem in zijn jeugd om te studeren. Hij werd vliegenier, en werd daarvoor onder andere uitgezonden naar Amerika. Over deze periode uit zijn leven kon Wim vaak vol enthousiasme vertellen. Later nam Wim de slagerij van zijn vader over. Dit was hard werken. Hij trouwde met zijn geliefde vrouw, Ineke Oosterbeek-Varèl. Samen hebben ze op verschillende plekken in Nederland gewoond. Toen zij in 2021 overleed was dit voor Wim erg moeilijk. Ze werd erg gemist door hem. De gezondheid van Wim was de laatste maanden broos. Op 14 november overleed hij, op 91-jarige leeftijd. Op 21 november is zijn lichaam gecremeerd in het crematorium te Ede.

We gedenken Wim Oosterbeek, en denken aan zijn kinderen en kleinkinderen die achterblijven. Hen wensen we de vrede en de nabijheid van God toe.

Rieke van de Lagemaat

Van het Pastoresteam

Het is alweer jaren geleden dat we, PGV-breed, een soort 'themaweek over eenzaamheid' hadden. (Ik, JB, dacht: geïnitieerd door de diakonie). Toen leerde ik het onderscheid maken tussen sociale en psychische eenzaamheid, net als ook: hoe sterk eenzaamheid te maken heeft met verwachtingen die mensen hebben. Zo bleek uit een internationaal onderzoek, leerde ik toen, dat er beduidend meer eenzaamheid werd ervaren

in grote steden-bij Italiaanse mamma's-omgeven door familie en burens, dan dat het geval was bij Finse moeders-op het platteland-met de burens vaak een paar kilometer verderop.

Oók, toen die mevrouw, dat gemeentelid mij een mail stuurde. Dat ze zich verbaasde, schreef ze een beetje bitter. Hoe het kon dat wij in de kerk zo druk bezig waren met stil te staan bij eenzaamheid, terwijl u met elkaar niet in de gaten hebt hoe het met uw eigen gemeenteleden gaat. Zo was zijzelf al een tijdje ziek en opgenomen geweest in het ziekenhuis, maar van de kerk had ze helemaal niets gehoord. Ik heb haar toen gebeld. Gelijk. Haar gevraagd: aan wie ze dat had doorgegeven. Ik zal diegene er persoonlijk op aanspreken dat hij/zij iets wezenlijks niet heeft gedaan, namelijk: doorgeven wat doorgegeven had moeten worden. Ze reageerde gelijk met te zeggen, dat ze niemand op de hoogte had gebracht van haar situatie. En erkende dat het dan wel heel moeilijk is, voor de kerk(mensen), om dat dan te weten. Jaren later -hier en nu dus- moet ik erkennen dat er meer over te zeggen is, dan ik toen deed. Want natuurlijk weten we pas hoe het u/jou vergaat als u/jij ons dat laat weten. Tenzij er dus mensen zijn die, uit zichzelf, zo af en toe eens even langskomen om te kijken hoe het gaat, om dat zo nodig door te geven. Uit eigen beweging. Mensen die de 'ogen en de oren van de kerk' willen zijn. Die, in naam van de kerk-gemeenschap kunnen en willen signaleren.

Erg blij zijn wij, dat er weer een paar mensen bij zijn, die pastoraal-medewerker willen zijn. Die mee de ogen en de oren van de kerkgemeenschap willen zijn. Als er 100 mensen moeten worden bezocht kan dat verlammen, als je dat alleen moet doen. Maar 10 mensen die 10 mensen af en

Wijkberichten

toe een bezoek brengen? Of 20 mensen die 5 mensen af en toe een bezoek brengen? Doe jij mee? U?

*ds. John Boogaard
Rieke van de Lagemaat.
ds. Aafke Rijken
ds Rob van de Wetering*

Meeleven met elkaar

Een grote schrik was het voor **mevrouw M. van den Berg-van Voorthuizen** (Raaigras 1, 3902 AT), en de haren, toen ze getroffen werd door een hersenbloeding. Even leek het de goede kant op te gaan met haar, tot er complicaties optraden. Op het moment dat ik dit schrijf (medio november) is ze opgenomen op de medium care-afdeling van het ziekenhuis in Utrecht!

We wensen haar en de haren veel goede moed toe.

Dank

Een woord van dank aan **Nelly Rohaan** (Nachtpauwooglaan 1, 3905 KM) die, mede door een kwetsbaarder wordende gezondheid, besloten heeft te moeten stoppen met het bezoekwerk in de Scheepjeshof. Iets wat ze al vele jaren deed. Dank je wel daarvoor Nelly!

Ds. John Boogaard

Huwelijksjubilea

Wij feliciteren

Meneer en mevrouw Hendriksen. Zij zijn op 7 december 50 jaar getrouwd. Zij wonen aan de Korenbeurs 9, 3901 DZ Veenendaal.

Meneer en mevrouw Van den Brink. Zij zijn op 11 december 50 jaar getrouwd. Zij wonen aan de Willem Barentszstraat 63, 3902 DE Veenendaal.

Meneer en mevrouw Weijman. Zij zijn op 13 december 50 jaar getrouwd. Zij wonen op de Buurtlaan West 53, 3905 JM Veenendaal.

Meneer en mevrouw Mulder. Zij zijn op



15 december 40 jaar getrouwd. Zij wonen aan de Azalea 11, 3904 LT Veenendaal.
Meneer en mevrouw Van Zweden. Zij zijn op 18 december 25 jaar getrouwd. Zij wonen op de Duivenwal 60, 3901 ZC Veenendaal.

Een mooie liefdevolle dag met allen die u lief zijn en Gods zegen voor de tijd die komt.

Dankjulliewell!

Bedankt voor de bloemen en berichtjes die wij mochten ontvangen naar aanleiding van de mededeling die ik kreeg, dat ik een tumor in mijn oog heb. Wij zijn hoopvol over de behandeling die ik eind november zal ondergaan.

Lieve groeten Bram en Martina Hanemaaijer.

Adventsproject kindernevendienst 2023 'Een nieuw begin'

God maakt een nieuw begin. Daarover gaat het in de verhalen die we dit jaar op weg naar Kerst lezen. De geboorte van Johannes en de geboorte van Jezus kondigen dit nieuwe begin aan. In hen komt de belofte van Gods nieuwe wereld dicht bij de mensen.

We lezen op de vier zondagen van Advent uit het evangelie van Lucas (Lucas 1:5-2:21). We staan met deze verhalen stil bij de aankondiging van de geboorte van Johannes en van Jezus, de beloftes die daarbij horen, en na-

Wijkberichten

tuurlijk bij de twee bijzondere geboortes zelf. Steeds kunnen we in het verhaal van Lucas lezen dat God een nieuw begin wil maken met de mensen. Daarbij zijn lijnen te ontdekken naar oudere verhalen waarin dat nieuwe begin al beloofd is én naar de toekomst. Met Johannes en Jezus wordt Gods nieuwe wereld en verbondenheid met God beloofd aan de mensen. Ook aan ons. We zien ernaar uit om met de kinderen naar de verhalen te luisteren, en erover te knutselen.

Groetjes van de leiding!

Extra tips:

Bij dit project hoort een prachtige advents-slinger voor het hele gezin. Ga met elkaar op weg richting Kerst met allerlei opdrachten, weetjes, proefjes en puzzels. Versier je huis met deze mooie slinger of hang de slinger in de kerstboom. De slinger kost slechts €3,50 en is te bestellen via de webshop van Bijbel Basics: shop.bijbelgenootschap.nl. Er is ook een digitaal leesplan beschikbaar, dat het programma van Bijbel Basics volgt. Elke dag vind je hier een Bijbeltekst om te lezen en een vraag om over na te denken. Zo kun je samen met je kinderen toelevan naar Kerst. Je vindt het leesplan hier: <https://www.derebijbel.nl/leesplannen/advent-nieuw-begin>.

Eettafel

Op vrijdag 8 december gaan we weer samen eten in De Open Hof. Als je het fijn vindt om mee te eten ben je van harte welkom! En leuk als je iemand mee uitnodigt...
Tijd: 18.00 - 20.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur.
Kosten: € 5,00 per persoon en een vrijwillige bijdrage voor de koffie/thee.
Opgeven: vóór 5 december bij Ada Coppoolse: 06 14979693 of email adacoppoolse@gmail.com.

Kinderkerstnachtdienst 2023

Het duurt nog even, maar we willen je alvast uitnodigen voor de Kinderkerstnachtdienst op zondagavond 24 december, van 18.30-20.00 uur.

We lichten vast een klein tipje van de sluier op: Het thema is ...Kerst in beeld... Op unieke wijze zal het Kerstverhaal in beeld gebracht worden door Marjan Jansen. Daarbij gaan we mooie liederen zingen, samen met Joy, onze kerkband.

Na de viering gaan we samen genieten van een toetjesbuffet. Neem je ook wat lekkers mee om samen te delen?

Ben je er bij? De viering is vooral gericht op gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd, maar ook als je ouder of jonger bent, ben je van harte welkom! Alleen of samen met je (klein)kinderen, buurkinderen, vrienden en familie etc.

We zien je graag op zondagavond 24 december. Vanaf 18.15 uur zijn de kerkdeuren open! Welkom!

*Hartelijke groeten van de
Kinderkerstcommissie,
Dirma van de Wetering, Jacolien Beijer,
Marjan Jansen, Wilma Wijnen*

Voorankondiging: NET-ontmoetingen in Veenendaal Oost

Wist je dat er in jouw buurt meer mensen uit onze kerk wonen? Ken je hen ook? Elkaar geregeld ontmoeten en zo beter leren kennen, vinden wij van waarde. Dat kan immers helpen om met elkaar mee te leven en om nieuwe inspiratie op te doen. Wijkgemeente ZuidWest is afgelopen seizoen gestart met zogenaamde NET-ontmoetingen. Komend voorjaar willen we, als gezamenlijke wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Veenendaal, ontmoetingen organiseren in Veenendaal Oost, inclusief Dragonder Zuid

Wijkberichten

en Oost. Of je nu lid bent van ZuidWest of van De Open Hof, je bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Het idee van de NET-ontmoetingen is als volgt. Gemeenteleden stellen hun huiskamer open voor een ontmoeting. We nodigen buurtgenoten uit op dit adres voor een gezamenlijk moment om elkaar wat beter te leren kennen. Een bijeenkomst van gezelligheid en verdieping in de huiskamer. We hopen dat er vanuit deze ontmoetingen uiteindelijk kleine 'netwerkjes' groeien waarin gemeenteleden samen iets gezelligs met elkaar ondernemen of elkaar helpen. Voor wie alvast een ontmoeting in de agenda wil zetten...

De data voor wijk Oost in februari 2024 zijn

al bekend. Je kunt kiezen uit één van de volgende data:

- Dinsdag 6 februari, 19.30-21.30 uur
- Woensdag 7 februari, 19.30-21.30 uur
- Zondag 11 februari, 14.00-16.00 uur
- Donderdag 15 februari, 10.00-12.00 uur

Later volgt meer info over de NET-ontmoetingen in wijk Oost. Vanaf dat moment kun je ook de datum van jouw voorkeur doorgeven. Alvast aan alle bewoners uit wijk Oost: we hopen je dan te ontmoeten! Spreek ons gerust aan, als je meer informatie wilt. Namens wijkgemeenten De Open Hof en Zuidwest,

*Ds. Rob van de Wetering, ds. Coby de Haan,
Pieter Mol, Thisine Rou en Pia Ditewig*

Agenda Wijkgemeente De Open Hof		
Di 5 dec	Club groep 6,7,8	18.45-19.45 uur
Wo 6 dec	Ochtendgebed Club groep 3,4,5	09.00-09.30 uur 18.30-19.30 uur
Do 7 dec	V.I.S. bijbelkring	19.30-21.30 uur
Vrij 8 dec	vrijdagochtendbijbelkring	9.30-11.00 uur
Zo 10 dec	Kerstsamenzang	19.30 uur
Di 12 dec	Kerstviering voor de ouderen Club groep 6,7,8	15.30-19.00 uur 18.45-19.45 uur
Wo 13 dec	Ochtendgebed Club groep 3,4,5	09.00-09.30 uur 18.30-19.30 uur
Za 16 dec	Kerstknutselmiddag Club (daarna vakantie)	12.00-15.00 uur

Wijkberichten

Wijkgemeente
ZuidWest



Gebouw

Petrakerk, Dennenlaan 5, 3904 KK

Predikant

Ds. Coby de Haan

Hugo de Grootstraat 13, 3902 KA

tel. 06-16055455

e-mail: ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl

Vrije dag: vrijdag

Ds. Loeki van der Laan-van der Wilden

Seltershof 1, 6721 AT Bennekom

tel. 06-36086289

e-mail: ds.lvanderlaan@pkn-veenendaal.nl

vrije dagen: vrijdag en zaterdag

Kerkelijk werker

Anne Stelma-Ribberink

Van Bentheimhof 66, 3911 JN Rhenen

tel. 06-37386426

e-mail: astelma@pkn-veenendaal.nl

werkdagen: maandag, woensdag en vrijdag

Bijstand pastoraat senioren (80+)

Ds. Aafke Rijken-Hoevens

Vondellaan 6, 3906 EA, tel. 522033

e-mail: ds.arijken@pkn-veenendaal.nl

Scriba

Carla van Maasakkers-Casius

Boerenzwaluw 3, 3905 SG, tel. 06-31363131

e-mail: zw-scriba@pkn-veenendaal.nl

Zondagse autodienst

Voor vervoer naar de Petrakerk kunt u zich

aanmelden vóór vrijdag 20:00 uur bij

Martie Thomassen, tel.: 06-19188898

e-mail: zw-autodienst@pkn-veenendaal.nl

Wij gedenken

Mijnheer Jacobus Johannes Reijerkerk

Op 2 november jl. kwam een einde aan zijn aardse leven. Koos Reijerkerk is 83 jaar oud geworden. Hij woonde de laatste periode van zijn leven aan de Nijhofflaan 100. Tot maart van dit jaar samen met zijn vrouw Nel. Koos groeide op in een hecht gezin van vijf kinderen in Noordwijk. Over en weer is er grote verbondenheid met elkaar gebleven. Bijna zestig jaar geleden trouwde hij met de Veense Nel.

Bij het voormalige AXA concern heeft hij met veel plezier gewerkt. Drie kinderen werden geboren: Arjan, Florine en Wilma. Die kregen tot grote vreugde van opa en oma op hun beurt kinderen. Er kwamen zelfs achterkleinkinderen. Koos had graag de geboorte van zijn zesde achterkleinkind meegemaakt, maar dat is helaas niet gebeurd. Hij heeft veel last gehad van COPD, hartfalen en andere ziekten. Daardoor was hij steeds meer aan huis gekluisterd. De kinderen hebben het met trouwe mantelzorg mogelijk gemaakt dat hij tot het laatst toe thuis kon blijven wonen. Koos was een gelovige man. Hij was dankbaar dat hij op digitale wijze met de kerkdiensten verbonden kon zijn toen hij zelf niet meer in staat was naar de kerk te gaan. Ook stemde hij graag op de kerk in Noordwijk af, ook wel om zijn zus Bea te kunnen zien. Hij voelde zich in Gods ontferming opgenomen. In de dienst van Woord en gebed op 7 november jl. hebben we hem met psalm 121:8 herdacht. De HEER heeft zijn uitgang en zijn ingang bewaard van nu aan tot in eeuwigheid. Daarna hebben we zijn lichaam begraven in het graf waarin Nel hem was voorgedaan. Geve God zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen die vrede, die alle verstand te boven gaat.

Ds. Aafke Rijken

Wijkberichten

Mevrouw Annigje Pijpers-Dekker

Op 12 november jl. overleed ons oudste gemeentelid, mevrouw Annigje Pijpers-Dekker. Zij is 103 jaar geworden. Mevrouw Pijpers was trots op haar boerenafkomst uit Meppel. Ze is haar hele leven van dieren en mooie luchten blijven houden. Ze kwam met haar gezin in 1971 uit Deventer in Veenendaal wonen. Daar werd ze bekend als de vrouw van de homeopathische drogist aan de Patrimoniumlaan. Zelf werd ze actief in het laboratorium van het voormalige Julianaziekenhuis (nu Rhendendael). Mevrouw Pijpers was een nuchtere vrouw, die heel hard heeft gewerkt in het ziekenhuis, maar ook op een sociale manier in de buurt aanwezig was. Ze hield er een gezonde levensstijl op na. Zo fietste ze op haar 80e van Veenendaal naar haar kinderen in Amsterdam. En vice versa. Afgelopen zomer heeft ze nog op haar driewieler naar het dierenkampje Buitenzorg gefietst. Ze is een meelevend lid van de Petrakerk geweest. Heel betrokken was ze ook bij de vrouwengroep Passage en de Toneelgroep. Op 17 november was de afscheidsdienst in de Petrakerk. We hebben in die dienst haar leven gelegd naast dat van de vrouw, die in Spreuken 31 wordt beschreven. Ze was een dankbaar mens, die vertrouwde op de genade van God. Haar lichaam is 'bij haar voorgelacht vergaderd' in Meppel. Daar rust zij tot de jongste Dag. Haar kinderen en kleinkinderen zijn dankbaar voor het lange leven van hun moeder en oma. Ook voor het gegeven dat zij tot de val op 11 november thuis kon blijven wonen.

Ds. Aafke Rijken

Namens het pastoresteam

Heb jij, heeft u al een nieuwe agenda, kalender of gezinsplanner? Die van ons gaat zondag 3 december in, want in de kerk gaan we soms net even wat anders met tijd om. Daar maken we een nieuw begin met de eerste zondag van Advent. De tijd van verwachting,

van uitzien naar de komst van Christus. En we sluiten ons jaar af met de laatste zondag van het kerkelijk jaar, met Eeuwigheidszondag. Met liefde en respect klonken toen de namen van hen die in het afgelopen jaar, uit onze gemeente zijn overleden. Ook is er bij iedere naam een kaars ontstoken. Dit licht staat symbool voor onze verwachting. Dat er troost te vinden is in de belofte van Gods zorg voor onze dierbaren, die er niet meer zijn. Tegelijkertijd heet deze zondag niet voor niets 'Eeuwigheidszondag'. Het is een dag die geen afsluiting is, maar juist onderstreept dat de tijd en de kerk doorgaat. Dat maakt van het leven geen tijd die voorbijgaat, maar een tijd van ontmoeting. In de Adventstijd staat die ontmoeting in het teken van 'een nieuw begin'. Zo heet het project waar de kinderen mee aan de slag gaan in de nevendienst, maar die ook zal doorklinken in de viering in de kerkzaal. Voor de gezinnen zijn er boekjes om thuis mee aan het werk te gaan, maar er is meer: denk bijvoorbeeld aan inspiratie vanuit de Petrus Adventskalender 2023 'Ga mee!' of die van de NBG rond het thema 'vrede op aarde'. Prikkelend in een tijd, waarin de vrede ver te zoeken lijkt. Van harte aanbevolen!

Ds. Coby de Haan

Ds. Loeki van der Laan

Ds. Aafke Rijken

Pastor Anne Stelma

Aandacht voor elkaar

Mevrouw Renee Gaasbeek, Mozartdreef 23, 3906 BM, heeft als het goed is 21 november een 'reguliere' operatie ondergaan in het ziekenhuis. Vanwege wat zij vorig jaar meemaakte is het voor haar een hele stap om opnieuw geopereerd te worden.

Bij **Anne en Cor Spaander**, Staringlaan 2, 3906 WJ, is er een positief bericht. Anne is na opname in het ziekenhuis weer thuis. De behandeling met als doel pijnvermindering en meer comfort geeft voldoende zicht op

Wijkberichten

voortgang om in de thuisomgeving hier verder aan te werken. We denken aan Renee en Anne en wensen hen Gods nabijheid en goede moed toe.

*Ds. Loeki van der Laan
en Anne Stelma – Ribberink*

Mijnheer R.J.H. van der Horst, Kerkewijk 75 D, 3901 EC, is opgenomen in het ZGV. We wensen hem van harte beterschap toe en de zegen van God op de medische behandeling.

Mevrouw Scholten, Stationssingel 40, 3901 XK, is weer thuis gekomen.

Dat geldt ook voor **mevrouw Van der Wilt**, Hoogstraat 16, 1 hoog, 3901 CG. We zijn er met jullie dankbaar voor.

Ds. Aafke Rijken



Huwelijksjubilea

Wij feliciteren

Meneer en mevrouw Mulet Coll. Zij zijn 6 december 60 jaar getrouwd. Ze wonen aan de Boegspriet 8, 3904 PV Veenendaal.

Meneer en mevrouw Kwint. Zij zijn 14 december 50 jaar getrouwd. Ze wonen aan de Ebbenhorst 19, 3905 VC Veenendaal.

Meneer en mevrouw Blom. Zij zijn 16 december 40 jaar getrouwd. Ze wonen aan het Boompjesgoed 173, 3901 MD Veenendaal.

Meneer en mevrouw Prins-Osnabrugge. Zij zijn 17 december 25 jaar getrouwd. Zij wonen aan De Monding 55, 3906 ED Veenendaal. We wensen deze echtparen, samen met allen

die hen lief zijn, een mooie dag en nog vele jaren van geluk en trouw. We bidden hen toe dat Gods licht en liefde hen mag omringen.

Mercy Ships

In de dienst van 19 november heeft Esther Flier de gemeente verteld over haar voorgenomen verblijf aan boord van een hospitaalschip van de organisatie Mercy Ships. Esther gaat vanaf januari 2024 gedurende 3 maanden daar werken. Mercy Ships heeft als missie om het voorbeeld van Jezus te volgen en hoop en genezing te brengen aan vergeten armen. De diaconie vindt het een moedige stap van Esther om daar te gaan werken, waarbij ze bijdraagt aan een beter leven voor vele mensen in die regio. De diaconie ondersteunt van harte dergelijke initiatieven. Als diaconie en gemeente zijn we immers ook geroepen om te helpen waar geen helper is, wereldwijd. Bij de uitgang staat een banner met QR code en een mogelijkheid om geld te doneren. De opbrengst is voor de organisatie Mercy Ships en niet voor de bekostiging van het verblijf van Esther; dit is al via andere vormen van sponsoring geregeld.

Esther hoopt gedurende haar verblijf aan boord nog wat te laten horen richting de gemeente; dit zullen we dan met u delen. U kunt tot in het voorjaar van 2024 doneren bij de banner in de hal van de kerk. Meer informatie kunt u vinden via de website van Mercy Ships (www.mercyships.nl) en u kunt ook overwegen om 'structureel' bij te dragen door 'SHIPmate' te worden.

We hopen dat u ook enthousiast bent door dit initiatief en Mercy Ships wilt ondersteunen. Alvast hartelijk dank!

*Dick Rovers
Voorzitter diaconie ZW*



Wijkberichten

Ook als gemeente willen we Esther steunen met onze aandacht en betrokkenheid in de 3 maanden dat zij voor Mercy Ships werkt. Er komen contactgegevens waarin je als gemeentelid haar in die tijd een mooi bericht kunt sturen.

Ds. Coby de Haan

Zondagskinderen in het zonnetje zetten!

Zondag 17 december na de ochtenddienst, ben ik bij de bijeenkomst met alle zondagskinderen. Leuk om elkaar te zien! We gaan met de kinderen praten over hun taak in de kerkdienst. We hebben leuke ideeën bedacht om ze meer bij de dienst te betrekken! Daarna gaan we pannenkoeken eten. De ouders kunnen onderwijl elkaar ontmoeten, kennismaken en/of bijpraten in het Trefpunt.

Terugblik 'Volg het spoor van Licht'

Op 2 november gingen mensen, ook kinderen, uit kerk en buurt, door storm en regen, naar de Petrakerk. Daar, in het Spoor van Licht, hebben zij een kaars gebrand voor een geliefde die zij verloren hebben. De kaars, met een persoonlijk gemaakte kaart, kon worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars. Als teken van hoop en geloof dat Gods licht schijnt in de duisternis van verdriet en gemis.

'Volg het spoor van het Licht' was geopend met het voordragen van twee gedichten



door Karin de Jonge en twee eigen liederen gespeeld en gezongen door Hans Kroon. Dit maakte indruk! Het was fijn, dat de bezoekers alle tijd en rust hadden om in de kerk te zijn, stil te staan bij wat in hen omging. Zo konden verdriet en persoonlijke verhalen worden gedeeld en werd er troost gevonden. Goed was het om te horen van mensen 'van buiten', hoe fijn het voor hen was, dat wij de kerk op Allerzielen openstelden, dat zij hier een kaarsje konden branden. De gastheren en gastvrouwen van de Open Kerk ontvingen de bezoekers en schonken koffie en thee: 'een bakje troost'.

Dank aan alle mensen uit de kerk die hier aan hebben meegewerkt!

Ds. Coby de Haan

Kaarten maken

Wie komt ons helpen? Met een klein groepje maken we al een aantal jaren kaarten voor de diaconie, onder andere voor de bloemengroet op zondag.

Dinsdag 12 december van 9.30 – 11.30 uur

gaan we weer nieuwe kaarten maken. Houdt u van gezelligheid en creatief bezig zijn dan bent u van harte welkom. Materiaal en begeleiding is aanwezig. Iedereen kan meedoen, ervaring is niet nodig. We zitten in de ontmoetingsruimte van de Petrakerk. Info: Carla Rovers, tel. 555076 of crovers@live.nl. Onze kaarten zijn ook te koop voor € 1,00 per stuk. In de ontmoetingsruimte staat onze kaartenstandaard en kunt u zelf contant betalen.

Kerstmiddag

De diaconie organiseert woensdag 13 december een gezellige middag om elkaar te ontmoeten in Kerstsfeer. Bent u 76 jaar of ouder dan bent u van harte uitgenodigd in 't Trefpunt/Petrakerk. Vanaf 14.15 uur bent u welkom om samen met ons te genieten van een winterse maaltijd.

Wijkberichten

Achter in de kerk ligt een intekenlijst; daarop kunt u uw gegevens invullen en aangeven of u vervoer nodig heeft.

Vóór 8 december kunt u zich ook per mail of telefonisch opgeven.

Per mail: zw-diaconie@pkn-veenendaal.nl.
Telefonisch: 0318-518959 (Evelien Veenhof).

Wij zien uit naar een gezellige kerstmiddag en hopen u te ontmoeten op 13 december.

Samen eten in het Trefpunt

Zin om elkaar te ontmoeten tijdens een gezellige maaltijd? Kom dan eens eten in het Trefpunt.

De maaltijd wordt verzorgd door vrijwillige koks en bestaat meestal uit hoofdgerecht, nagerecht en koffie (soms ook voorgerecht of soep). Wanneer u vegetarisch eet, kunt u dat aangeven, dan wordt daar rekening mee gehouden.

Geen vervoer, maar toch graag mee eten? Meld dit dan aan ons als u zich inschrijft.

Wanneer: ZATERDAG 16 december.

Welkom: vanaf 17.30 uur.

Aanvang: 18.00 uur.

Opgeven: zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl t/m 12 december.

N.B.: aanmelden via de mail heeft onze voorkeur.

Ingang: Dennenlaan 5.

Kosten: € 5,00 per persoon.

Contact: 0318-521391

(Tonny van Woerkom-Beumer).

Vooraankondiging: NET-ontmoetingen in Veenendaal Oost

Wist je dat er in jouw buurt meer mensen uit onze kerk wonen? Ken je hen ook? Elkaar geregeld ontmoeten en zo beter leren kennen, vinden wij van waarde. Dat kan immers helpen om met elkaar mee te leven en om nieuwe inspiratie op te doen. Wijkgemeente ZuidWest is afgelopen seizoen gestart met zogenaamde NET-ontmoetingen. Komend

voorjaar willen we, als gezamenlijke wijk-gemeenten van de Protestantse Gemeente Veenendaal, ontmoetingen organiseren in Veenendaal Oost, inclusief Dragonder Zuid en Oost. Of je nu lid bent van ZuidWest of van De Open Hof, je bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Het idee van de NET-ontmoetingen is als volgt. Gemeenteleden stellen hun huiskamer open voor een ontmoeting. We nodigen buurtgenoten uit op dit adres voor een gezamenlijk moment om elkaar wat beter te leren kennen. Een bijeenkomst van gezelligheid en verdieping in de huiskamer. We hopen dat er vanuit deze ontmoetingen uiteindelijk kleine 'netwerkjes' groeien waarin gemeenteleden samen iets gezelligs met elkaar ondernemen of elkaar helpen. Voor wie alvast een ontmoeting in de agenda wil zetten... de data voor wijk Oost in februari 2024 zijn al bekend. Je kunt kiezen uit één van de volgende data:

- Dinsdag 6 februari, 19.30-21.30 uur
- Woensdag 7 februari, 19.30-21.30 uur
- Zondag 11 februari, 14.00-16.00 uur
- Donderdag 15 februari, 10.00-12.00 uur

Later volgt meer info over de NET-ontmoetingen in wijk Oost. Vanaf dat moment kun je ook de datum van jouw voorkeur doorgeven. Alvast aan alle bewoners uit wijk Oost: we hopen je dan te ontmoeten! Spreek ons gerust aan, als je meer informatie wilt. Namens wijkgemeenten De Open Hof en Zuidwest,

*Ds. Rob van de Wetering, ds. Coby de Haan,
Pieter Mol, Thisine Rou en Pia Ditewig*

Wijkberichten

Die activiteiten organiseren in de wijkgemeente waardoor men zich gezien voelt.....



Pastoraat is voor mij

Omzien naar elkaar, zeker in moeilijke tijden.....



Informeren van contactpersonen waardoor ze o.a. hun bezoekwerk kunnen doen...



Activiteiten organiseren in mijn sectie waardoor men de ander ziet en zich gezien weet.



PIC-COLLAGE

Neem jij het stokje in januari van ons over ?

Verdieping, Inspiratie, Samenkomen

Programma najaar/winter 2023 - V.I.S.

De werkgroep V.I.S. (Verdieping, Inspiratie en Samenkomen) organiseert activiteiten vanuit de missie van de PGV. Dat willen wij doen in verbinding met de samenleving van nu en voor eenieder die hiervoor belangstelling heeft. Graag stimuleren wij het nadenken over hoe we in het leven willen staan. We hebben elkaar hierbij immers nodig. Ontmoeting, luisteren en elkaar inspireren zien wij als de basis om ons geloof te laten groeien. Daarin zoeken we ook naar nieuwe wegen om ons geloof te verdiepen en te vieren. De werkgroepen van ZuidWest en De Open Hof hebben samen en in overleg, activiteiten georganiseerd waarbij vanzelfsprekend iedereen van beide kerken en daarbuiten welkom is.

Hieronder staat de beknopte informatie van het programma met (start)data tot en met december 2023. Voor extra en/of online informatie en (waar nodig) aanmelden kunt u binnenkort ook terecht op de websites van beide wijkgemeentes: De Open Hof (www.de-open-hof.nl) en ZuidWest (www.petra-kerk.nl).

Let ook op de informatie in de zondagsbrieven en de Weekinfo.

Wij wensen u en jullie mooie, verdiepende en inspirerende samenkomsten.

Werkgroep V.I.S.

Choral Evensong

Door Vocaal Ensemble ZuidWest onder leiding van Guus Fennema.

Een Choral Evensong ('avondzang') is een gezongen kerkdienst die traditioneel rond zonsondergang wordt gehouden en gericht is op het zingen van psalmen en andere Bijbelse liederen. De dienst stamt af van canonieke vespers die een eigen vorm hebben gekregen in de anglicaanse kerk. Wees welkom om te luisteren en mee te zingen waarbij de keuze van de lezingen en liederen is gebaseerd op

het karakter van deze 2e adventszondag.

Datum: zondag 10 december.

Tijd: 16.00 uur, kerk open 15.30 uur.

Locatie: Petrakerk, Kerkewijk 135, Veenendaal.

Kosten: collecte na afloop.

Filosofisch gesprek

Tomáš Halík - De diepte en de bruggen.

Rob Nijhoff uit Veenendaal leidt ons in over Tomáš Halík (1948) die als Tsjech en student de Praagse Lente (1968) meemaakte, zich in 1978 in het geheim tot priester liet wijden en werd geschoold als filosoof, socioloog, theoloog en psychotherapeut. Typierend voor Halík is het onwaarschijnlijke combineren, 'bruggen bouwen' en dialoog aangaan tussen geloof en ongeloof; diepe twijfel en blijnde traditie; filosofie en mystiek; kerk en cultuur; Oost en West; psychotherapie en pastoraat. Wie is deze man?

Datum: 12 december.

Locatie: Trefpunt, Dennenlaan 5.

Tijd: 20.30 uur.

Contact: filosofischcafeveenendaal@gmail.com.

Kerstavondviering met ds. Loeki van der Laan en Cantorij

Lessons & Carols: samen luisteren en zingen. Inmiddels traditie in de Petrakerk! Maar deze avond een eigentijdse invulling met veel samenzang en met medewerking van de Cantorij onder leiding van Guus Fennema. Volgens Engels gebruik wordt, traditioneel op kerstavond, door middel van koor- en samenzang en een aantal bijbellezingen, het verhaal verteld van de geboorte van Jezus en de aanloop daarnaar toe. De cantorij zingt samen met de gemeente traditionele (kerst) liederen en muziek van bekende componisten. Na afloop is er warme chocolademelk en glühwein.

Datum: 24 december.

Locatie: Petrakerk.

Tijd: 22.00 uur.

Verdieping, Inspiratie, Samenkomen

Lukas de Groote – Kenner van het Oude Testament

De vaste rubriek 'Achter de Bijbelwoorden' in Samen Eén kent een vaste groep, veelal enthousiaste, lezers. In deze rubriek behandelt Lukas de Groote iedere keer een tekst uit het Oude Testament. De tekst wordt uitvoerig behandeld, waarbij niet zelden de tekst tot in detail in de context van de tijd wordt geplaatst en verbanden met andere bijbelteksten worden getoond.

Voor velen is de rubriek onlosmakelijk verbonden met Samen Eén. En er zijn zelfs lezers van buiten Veenendaal!

Lukas spreekt een vaste groep liefhebbers van bijbelteksten aan, in het bijzonder liefhebbers van de Oudtestamentische verhalen. Dat doet hij niet alleen via de rubriek in Samen Eén; ook zijn lezingen (vertellingen) over het Oude Testament in 't Trefpunt van de Petrakerk worden enthousiast bezocht.

Hoogste tijd om wat achtergrondinformatie te geven over wie Lukas de Groote eigenlijk is. Lukas is in 1943 geboren in Amsterdam.

Na zijn studie medicijnen gaat hij in 1972 aan de slag bij een huisarts in Veenendaal om het vak van huisarts onder de knie te krijgen. Tot zijn 76e jaar blijft hij betrokken in de zorgverlening.

Vanaf zijn kinderjaren was er al een gezonde interesse voor bijbelse verhalen. Op latere leeftijd volgde een studie Hebreeuws. Met de kennis van deze taal is Lukas het Oude Testament opnieuw gaan bestuderen en begeleidt hij sinds jaar en dag leesgroepen rondom het Oude Testament. Hij doet dit namens de werkgroep Hebreeuws in de Vallei (<https://hebreuwsindevallei.nl>). Ook zijn vrouw Nelie is hierbij betrokken; zij begeleidt namens de werkgroep ook leesgroepen.

In 2010 is er van Lukas een boek uitgebracht: 'De stethoscoop op Genesis'. U merkt het al, enige beroepsdeformatie is hem niet vreemd. U kunt dit boek nog steeds bestellen.

Mocht u interesse hebben, aan te sluiten bij de lezingen van Lukas de Groote? U vindt de data in de kalender van de VIS-groep, die in de eerste week van december uitkomt. De eerstvolgende avond is 8 januari in 't Trefpunt van de Petrakerk (ingang via Dennenlaan 5). Die avond bespreekt Lukas het PKN jaarthema 'Ga mee!' aan de hand van teksten uit het Oude Testament. Aanmelden kan via: zw-vis@pkn-veenendaal.nl, van harte welkom!

*Namens de werkgroep VIS,
Rick Tigelaar*



SCHOUTE

BOUWMATERIALEN



De Smalle Zijde 37-A 3903 LM VEENENDAAL
Tel: 0318 – 527028 www.BPG-Schoute.nl

- sanitair • tegels • natuursteen • laminaat – pvc vloeren • deuren •



zorggroep **charim**

Vertrouwd
wonen

Er verandert veel in de ouderenzorg. Ook in Veenendaal. Onze locaties 't Boveneind, De Engelenburgh, D'n Aok en De Meent blijven open. U kunt wonen met intensieve verpleegzorg of kiezen voor een huurappartement mét zorg en diensten. Dat is vertrouwd!



Ontdek meer over Charim op
www.zorggroepcharim.nl
of bel **0800 0711**

Valentino flowershop

Dr. Slotemaker De Bruineplein 3
3904 CX Veenendaal
Tel. 0318 55 31 00
Mob. 06 406 555 25

Nieuweweg 100
3905 LP Veenendaal
Tel. 0318 55 38 95
Mob. 06 406 555 25

info@valentinoflowershop.nl
www.valentinoflowershop.nl



Bouwbedrijf Valleibouw

- nieuwbouw
- verbouw
- onderhoud
- klein onderhoud
- renovatie

Nieuweweg Noord 269
3905 LW Veenendaal
T: (0318) 55 37 37
E: info@valleibouw.nl
I: www.valleibouw.nl

**AL 20 JAAR
DEZELFDE
KWALITEIT**



1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 **2014**

Diaconie

De diaconale collecte van zondag 10 december is bestemd voor

Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren.

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen.

Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is.

Steun het werk van Kerk in Actie voor mensen zonder papieren. Geef in de collecte of maak



je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Hulp ongedocumenteerden, of doneer online. Meer informatie op kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden. Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank.

Duurzaamheid

MeerBomenNu in Zeist en op de Utrechtse Heuvelrug

MeerBomenNu is een burgerbeweging die dit jaar voor het vierde seizoen jonge boompjes redt. Deze zaailingen staan op plekken waar ze niet volwassen kunnen worden. Bijvoorbeeld omdat ze te dicht bij elkaar staan, of te dicht bij het pad. In plaats van wegmaaien, worden ze door vrijwilligers voorzichtig uitgescheept en gratis uitgedeeld voor een tweede kans. Het hergebruik van zaailingen is goed voor klimaat, biodiversiteit en nodigt iedere inwoner uit om de handen uit de mouwen te steken. In de gemeentes Zeist, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug bevinden zich meerdere oogstlocaties. De geogste bomen gaan naar diverse bomenhubs in de provincie – een bomenhub is een tijdelijke opslagplaats voor bomen. Hier worden de boompjes tijdelijk ingekuild, zodat ze nog deze herfst en winter kunnen worden uitgedeeld aan plantlocaties in de buurt. Dit zijn bijvoorbeeld boeren, landschapsbeheerders of particulieren die graag willen vergroenen. Iedereen die jonge bomen wil, kan zich melden via meerbomen.nu en krijgt het verse plantgoed gratis mee. In de afgelopen drie jaar werden reeds 1,6 miljoen bomen in Nederland verplant en dit jaar verwacht MeerBomenNu de twee miljoen te passeren. Sinds begin november is het oogstseizoen officieel

van start. Er staan de komende maanden vele oogstevenementen in de provincie gepland. Vrijwilligers kunnen zich per evenement aanmelden via de bomenplanner op meerbomen.nu en gaan vervolgens onder begeleiding van een oogstbegeleider gezamenlijk aan de slag in een natuurgebied, landschap of park, waar in samenwerking met boswachters en terreinbeheerders locaties zijn uitgekozen die 'opgeschoond' moeten worden. De MeerBomenNu campagne versnelt de vergroening, en dat is klimaatwinst. De boompjes zijn bovendien veelal inheems, en worden altijd in een diverse mix uitgedeeld, waarmee de campagne een grote bijdrage levert aan de biodiversiteit in Nederland. In de afgelopen drie jaar werden reeds 1,6 miljoen bomen in Nederland verplant en dit jaar verwacht MeerBomenNu de twee miljoen te passeren.

Mocht u interesse hebben om hieraan bij te dragen, dan kunt u zich aanmelden via <https://meerbomen.nu/regios/utrecht/>. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met:
Floor Verdenius,
mail: Utrecht@meerbomen.nu,
telefoon: 06 2921 7972

Varia

Bijbelleesrooster			
vrijdag	1 december	Jesaja 63:7-14	Gods ontferming en grote liefde
zaterdag	2 december	Jesaja 63:15-64:2	Scheur de hemel open
Zondag 1e Advent	3 december	Jesaja 64:3-11	Wij zijn het werk van uw handen
maandag	4 december	Openbaring 17:1-8	Het grote Babylon
dinsdag	5 december	Openbaring 17:9-18	Het lam zal overwinnen
woensdag	6 december	Openbaring 18:1-8	Gevallen is Babylon
donderdag	7 december	Openbaring 18:9-24	Al je rijkdom voorbij
vrijdag	8 december	Openbaring 19:1-10	Zuiver, stralend linnen
zaterdag	9 december	Openbaring 19:11-21	Trouw en betrouwbaar
Zondag 2e Advent	10 december	Psalm 35:1-10	U bevrijdt de zwakken
maandag	11 december	Psalm 35:11-28	Van uw roem wil ik zingen
dinsdag	12 december	Openbaring 20:1-10	De eerste opstanding
woensdag	13 december	Openbaring 20:11-15	Het boek van het leven
donderdag	14 december	Psalm 123	Wees ons genadig
vrijdag	15 december	Jesaja 65:1-7	Met uitgestoken handen
zaterdag	16 december	Jesaja 65:8-16	Alle ellende vergeten
Zondag 3e Advent	17 december	Jesaja 65:17-25	Een jubelende stad
maandag	18 december	Psalm 80	Kom en red ons
dinsdag	19 december	2 Samuël 5:1-5	David gezalfd
woensdag	20 december	2 Samuël 5:6-16	De Davidsburcht
donderdag	21 december	2 Samuël 5:17-25	Heer van de doorbraak
vrijdag	22 december	2 Samuël 6:1-11	Bang voor de HEER

Varia

Deadlines kopij en bezorgdata	
1 december	Samen Een nummer 2023-21 is/wordt bezorgd
8 december	Uiterste datum inleveren kopij Samen Een nummer 2023-22
22 december	Samen Een nummer 2023-22 is/wordt bezorgd
29 december	Uiterste datum inleveren kopij Samen Een nummer 2024-01
12 januari 2024	Samen Een nummer 2024-01 is/wordt bezorgd
12 januari 2024	Uiterste datum inleveren kopij Samen Een nummer 2024-02
26 januari 2024	Samen Een nummer 2024-02 is/wordt bezorgd

Collecteoverzicht oktober 2023		
Datum	Bestemming	DOH + ZW
1-okt	PKN Kerk en Israël	€ 813,95
	Kerk	€ 732,65
8-okt	Diaconie	€ 622,70
	Kerk	€ 759,40
15-okt	Voedselbank Veenendaal	€ 1.691,65
	Kerk	€ 646,10
22-okt	Diaconie	€ 607,97
	Kerk	€ 575,95
29-okt	Nederl/Vlaams BijbelGenootschap	€ 809,95
	Kerk	€ 753,85

Berichten Kerkelijk Bureau

Veranderingen in het ledenbestand

Overleden

Op 3 november 2023 in de leeftijd van 86 jaar:

Meindert Cornelis Hoogendonk, Duivenwal 126, 3901 ZG (DOH 04)

Op 9 november 2023 in de leeftijd van 76 jaar:

Jan Liestro, corr. adres: Kerkewijk 79-30, 3901 EE (DOH 01)

Op 12 november 2023 in de leeftijd van 103 jaar:

Annijde Pijpers–Dekker, het Overslag 26, 3906 AC (ZW 03)

Op 14 november 2023 in de leeftijd van 91 jaar:

Willem Cornelis Bernardus Oosterbeek, Scheepjeshof 191, 3901 CT (DOH 01)

Ingekomen

Dhr. F.E. Veenstra en Mevr. M.A. Veenstra-Meijer, Gabriel Metsulaan 4, 3904 ZG (ZW 02)

Vertrokken

Bloemendaal: Mevr. J.M. Thijs-van den Brink, Diepenbrockdreef 61, 3906 BH (ZW 04)

Adreswijzigingen

Dhr. A. van der Pest, van: Oudeveen 2/D, 3905 VT (ZW 04) naar: Rederijkers 46, 3904 NV (ZW 03)

Dhr. A.P. de Koning, van: Schrijverspark 80 01, 3901 PR (DOH 03) naar: Munnikenweg 10, 3905 MH (DOH 04)

Mevr. F. van Dijk, van: Sparrenlaan 7, 3904 KB (ZW 02) naar: Raadhuisplein 13F, 3901 GA (ZW 02)

Familie Van Harten, van: Tuinstraat 3/C, 3901 RA (DOH 03) naar: Donge 3, 3904 ND (ZW 03)

Dhr. D.C. Weenink, van: Blekerij 47, 3901 WH (DOH 03) naar: Linnaeuslaan 37, 3903 GR (ZW 02)

Douwe Wassink, van: Synagogestraat 73, 3901 TR (DOH 03) naar: Gortstraat 5, 3905 BB (DOH 01)

Mevr. A. Braaksma-Versluis, van: Vliegezwam 9, 3903 GB (DOH 04) naar: Rijksstraatweg 46, appartement 20, 3956 CR Leersum (DOH 04)

Verantwoording ontvangen giften

ZuidWest

Via Corrie Meurs 2 giften voor de extra actie voor de kerk van elk € 25,00

De Open Hof

Via ds. Aafke Rijken een gift voor de kerk van € 50,00

Via Rieke van de Lagemaat een gift voor het seniorenpastoraat van € 30,00

Via Sophia van Heerdt een gift voor de kerk van € 10,00

De gevers hartelijk dank.

Berichten Kerkelijk Bureau

Contactgegevens

Kerkgebouwen

Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86. Koster:
dhr. L. Bening, Beemdgras 39, 3902 AL,
telefoon 0318-523893, telefoon gebouw
06-51526287.

Wijkgemeente ZuidWest. Gebouw: Petrakerk,
Kerkewijk 135, telefoon 0318-555465 (kerk
en Trefpunt). Koster en sleutelbeheer Reiny
Bleijenberg, Leeuwerik 27, 3906 NG, telefoon
06-35604491, zw-koster@pkn-veenendaal.nl.

Kerkenraden

Algemene Kerkenraad (A.K.):
Voorzitter: dhr. Gerrit Hagelstein.
Scriba: dhr. Wim van Haeringen,
Bergweg 47, 3904 HM Veenendaal,
scriba@pkn-veenendaal.nl.
Scribae wijkkerkenraden: zie de wijkberichten.

Kerkrentmeesters

Voorzitter: dhr. Arend Flier,
voorzitter.CvK@pkn-veenendaal.nl.
Scriba: dhr. Pieter Boersema,
scriba.CvK@pkn-veenendaal.nl.
Peningmeester: dhr. Daniel Feenstra,
penningmeester.CvK@pkn-veenendaal.nl.

Vertrouwenspersonen PGV

Mw. Ivonne van der Meer,
telefoon 06-30357256
Dhr. Heine Algra, telefoon 06-40550797
Vertrouwenspersoon@pkn-veenendaal.nl.

Diaconie

Voorzitter: dhr. Bert Geerken,
voorzitter.diaconie@pkn-veenendaal.nl.
Secretaris: mw. Ida Gaastra,
scriba.diaconie@pkn-veenendaal.nl.
Peningmeester: dhr. Anton Brinkman,
penningmeester.diaconie@pkn-veenendaal.nl.
Bankrekening: NL90 RABO 0373 7472 92
t.n.v. diaconie Prot.gem.Veenendaal.

Protestantse Gemeente te Veenendaal

Bankrekeningnummer voor beide kerken:
NL70 RABO 0395.1388.68 t.n.v. Protestantse
Gemeente Veenendaal, ovv ZuidWest of
De Open Hof

Administratie

Kerkelijk Bureau, Dennenlaan 5,
3904 KK Veenendaal telefoon 0318-595203.

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van
10.00-12.00 uur. Indien u niet in de
gelegenheid bent tijdens de openingstijden
langs te komen, neem dan gerust contact
met ons op: telefoon: 0318-595203, mail:
kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl.

- Ledenadministratie
- Bijdragenadministratie
- Financiële administratie

Websites

Protestantse Gemeente Veenendaal

www.pkn-veenendaal.nl

Wijkgemeente De Open Hof

Website: www.de-open-hof.nl

Email: webmaster.openhof@pkn-veenendaal.nl

Facebook:

www.facebook.com/DeOpenHofVeenendaal

Wijkgemeente ZuidWest

Website: www.petrakerk.nl

Facebook:

www.facebook.com/petrakerk.veenendaal

Hier had uw advertentie kunnen staan.

Meer informatie? Bel 0318-595203.

TIKVA

Movement of hope



Tikva is een ontspanningsworkout voor lichaam, geest en ziel.

Eenvoudige en effectieve oefeningen met rustgevende muziek en inspirerende bijbeteksten.



Meld je nu aan voor een **GRATIS PROEFLES** via tikvasports.nl



tikvasports.nl
Downtown, Veenendaal

grafiteam

ELLOPPEN VLAGGEN ONTWERP MAPPEN ROLLUPBANNERS WEBDESIGN VISITEKAARTJES
CHURES POSTERS AUTORECLAME MAILINGEN DISPLAYS VERPAKKINGEN BANNERS KI
ODIGINGEN KALENDERS BANIEREN M... TIEVEN BRIEFPAPIER SPANDOEKEN CAT
FOLDERS VORMGEVING RINGBANDEN... TERS RAAMFOLIE SIGNING BO
ETTERING ONLINE MAGAZINES... DVERTENTIES PRINTEN KA
NEN DRUKKEN TICKETS... EN ENVELOPPEN... NTWERP MAPPEN RO
DESIGN VISITEKAAP... PBORDEN BROCHURES P... TURECLAME MAILI
PAKKINGEN BANN... LJUSTEN UITNODIGINGEN KALE... NIEREN NIEUWSB
NDOEKEN CATAL... SWANDF... MGEVIN... ANDEN LEAFLETS
MFOLIE SIGNING... PANEL... NLINE M... ES FLYERS WEBS
ERTENTIES PRIN... RTEN LI... KEN TI... UISSTIJLEN ENVE
WERP MAPPEN F... IANNER... KAARTJ... PBORDEN BROCH
ORECLAME MAILI... SPLAYS... ANNERS F... TEN UITNODIGIN
IEREN NIEUWSBRI... IEPAPIER... EN CATALOG... WANDEN FOLDE
GBANDEN LEAFLET... S RAAMFOLIE SIGNING BORDEN... N BELETTERING
RS WEBSITES BOEKE... NTIES PRINTEN KAAP... TEN LO... NNEN DRUKKEN
STIJLEN ENVELOPPEN V... EER... ROLLUP... RS WEBDESIGN V
EPBORDEN BROCHURES P... ILINGEN... YS VERPAKKING
LIJSTEN UITNODIGINGEN KALE... IWSBRI... IEPAPIER SPAN
RSWANDEN FOLDERS VORMGEVING RINGBANDEN LEAFLETS STICKERS RAAMFOLIE S
ELEN BELETTERING ONLINE MAGAZINES FLYERS WEBSITES BOEKEN ADVERTENTIES P
O'S BONNEN DRUKKEN TICKETS HUISSTIJLEN ENVELOPPEN VLAGGEN ONTWERP MAP

Onze passie, jouw meerwaarde



De juiste waarden in de moeilijkste periode.

24/7 bereikbaar 📞 0318 500 625



Johan Rijksen

www.rijksenuitvaartzorg.nl Kerkewijk 61 • 3901 EC Veenendaal



van Hardeveld | Uitvaartzorg

Bel bij overlijden 0318 - 527 437 www.vanhardevelduitvaartzorg.nl



van Eck

Dé regiovervoerder
door de hele Benelux

Meer dan 100 jaar ervaring! Sinds 1918

Als nuchtere en toegankelijke vervoerder zijn wij dé regiovervoerder. Wij zijn de verbindende schakel tussen bedrijven onderling en bedrijven en consumenten. Wij zijn flexibel en werken met zeer korte lijnen. Daardoor kunnen wij voor iedere vervoersituatie een oplossing realiseren.



+31 (0)318 - 519 163



info@vanecktransport.nl

vanecktransport.nl

Piet van Dijk b.v.

Schilders- en Wandafwerkingsbedrijf

SCHILDER
GLAZETTER
BEHANGERS



ERKEND SCHILDERS-
EN AFWERKINGSBEDRIJF

Piet van Dijk B.V., Groeneveldselaan 43
3903 AX Veenendaal, tel. 0318-512777



HAARMODE

SILVESTER

*Kapsalon & pruikenboetiek,
met en zonder afspraak,
vrij parkeren*



Tinneweide 151 - Tel. 0318-513170
www.silvesterhaarmode.nl
3901 KJ Veenendaal

BEDDEN
om van te houden



Turkesteen

nachtrust op maat

Gelderland 1-3 • Veenendaal
0318 - 512686 • www.turkesteen.nl