

In de dienst van zondag 18 april 2021 namen we als Wijkgemeente De Open Hof afscheid van onze kerkelijk werker Dorine Keizer.

Daar horen natuurlijk toespraken, bedankjes en cadeautjes bij!! Als kerkelijk werker had zij speciaal de ouderen onder haar hoede. Door hen werd zij 'bedolven' onder de bloemen met daaraan kaartjes met een persoonlijke groet.



May the road rise to meet you
May the wind be always at your back
May the sun shine warm upon your face
The rain fall soft upon your fields
And until we meet again
May God hold you in the palm of His hand.



Na nog een woordje van Dorine klontk 'An Irish Blessing' (Paul Stookey)