

KERKBALANS 2021

Het thema is:

'GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN...'

Daarin klinkt de oproep om te geven. Een bijdrage voor het werk in en van de kerk. De bedoeling is dat u dat thema voor zélf verder aanvult. Bijvoorbeeld: (ik) geef vandaag voor de kerk van morgen want 'daar wordt gevierd' 'daar geef ik voor'... 'die heeft mij nodig', enz.



Vanaf 16 januari a.s. wordt deze bijdrage-actie gehouden, geheel bestemd voor de plaatselijke kerk waar u/jij iedere week welkom bent.

Een verhaal van een gemeentelid:

'Ik ben net als u/jij inwoner van Veenendaal. Voor mij is geluk, liefde en vrede heel veel waard. In deze soms koele samenleving ervaar ik dat ik behoefte heb aan een warme gemeenschap van mensen die mij energie geeft. Ontmoet ik die in de kerk?

Voor mij zit de waarde van de kerk in de ontmoeting, in de mensen, in de ervaring van alles wat gezegd en gedeeld wordt. Wij ontmoeten elkaar, ongedwongen, en dat vinden wij van waarde. Ja, dat heeft een kerkelijke uitstraling en dat ervaar ik als plezierig, bemoedigend. Naast dat het over mij gaat, gaat het ook over GOD en hoe Hij zich bekommert om mensen zoals ik. Dat doet mij goed in deze tijd, daar krijg ik energie van! Dat is mij heel veel waard. MIJN KERK; DAAR GEEF IK VOOR!'

De kerk kan ook niet zonder uw/jouw verhaal. Hij heeft ook u/jou nodig. De kerk bent u/ben jij zelf. Samen met al die andere christenen. En de kerk heeft een boodschap voor onszelf maar ook voor de mensen die buiten de kerk staan.

Als je daar oog voor hebt, dan geef je op een andere manier. Namelijk vanuit het besef dat we geven van wat wij eerst zelf van God ontvangen hebben.

Wordt vervolgd.

Met een hartelijke groet,
Commissie Kerkbalans 2021

