

Weekinfo De Open Hof

3^e jaargang - nummer 10 - week 33/2023



Zondag 13 augustus 2023

De kleur van de antependia: **Groen**

Groen - symbool voor leven, natuur en groei. Groei ook in geestelijke zin!

We moeten blijven groeien in liefde als christenen.

Kerkdienst

Zondag 13 augustus 2023 - 09.30 uur



Voorganger: Ds. John Boogaard

Orgel: Erik Westerhout

En er is: Kindernevendienst (*geen 12-Plus, geen oppas*)

Bij de dienst

Komende zondag gaan we luisteren naar het 6e 'woord'/6e 'gebod': 'gij zult niet doden'. In verschillende Bijbelvertalingen (*o.a. in de NBV21*) vertaald met 'pleeg geen moord'! De neiging kan groot zijn om - terwijl je dat leest - te denken dat je 'een relaxte dienst' tegemoet gaat. In die zin dat we 'bijna als vanzelf - met z'n allen - onderuit kunnen zakken', beseffend dat dit - in alle redelijkheid - immers niet over ons gaat!?

Tot die zo bekende vraag van Kaïn ('*Moet ik soms waken over mijn broer?*' Gen. 4:9) je ineens weer bij de les bepaalt, en Jezus in Mattheus 5:17-26 vervolgens dat 6e gebod zo oprekt (waarom doet Hij dat?) dat je er onrustig van kunt worden.

Áls je tenminste luistert!

Ik zou zeggen (tegen mezelf allereerst én tegen jou ook):

Doe maar! Luister inderdaad maar.

Ook op deze zondag immers, ook bij dit 6e gebod gaat het om 'bevrijdingstheologie'. De God die ons dit alles voorhoudt, stelt zich immers gelijk al aan je voor als de God die bevrijdde en die bevrijd! Ook nu! Ook hier!

(Spannend is dan nog wel: waarvan moeten we hier dan bevrijd worden?)

Tot zondag!

Ds. John Boogaard



Even bijpraten

Dit gaat, wat mij betreft, de laatste ‘even bijpraten’ worden.
Waarom dat zo is wordt duidelijk als je dit leest.

Het voelt, na al die keren, nog steeds ‘raar’ om zo uitgebreid over mezelf te schrijven. Waarom ik het dan toch steeds weer deed?

Omdat verschillenden van u mij daarin hebben gestimuleerd. Omdat het sowieso ‘goed is om op de hoogte te blijven’, maar ook omdat sommige van die ‘even bijpraten’ stukjes de aanleiding werden voor een goed/zinnig onderling gesprek, vertelden sommigen mij.

Gesprekken over ‘ziek-zijn’ bijvoorbeeld – en over wat dat allemaal met jou doet! (En met de jouwen net zo goed! Mantelzorgers, zoals dat zo mooi heet, krijgen óók heel wat voor hun kiezen! Vraag je wel eens naar hen?)

Of over ‘afhankelijkheid’. Waarbij we allemaal wel wéten ‘dat je nu eenmaal niet alles kunt en dat we soms anderen nodig hebben, en hoe fijn het is als die er zijn’.

Maar dan ontdek je al snel hoe ingewikkeld het is ‘als het jouzelf betreft, je écht geen keus hebt en je je wel móet laten helpen’! Terwijl je tegelijk merkt wat ziek zijn en afhankelijk worden met je doet, hoe ‘ik-gericht’ ziek zijn kan maken en hoe verbitterend dat kan uitwerken als je niet oppast!

Herkenbaar?

Afijn – via via hoorde ik dat het daar soms over ging bij mensen thuis, aan de hand van mijn ‘even bijpraten’ stukjes. Zeker ook omdat die van binnenuit geschreven werden. Ik ging immers zelf *ervaren* wat ik al heel lang wel *wist* - en weten en ervaren zijn toch écht twee verschillende dingen!

Ja, dit wordt mijn laatste ‘even bijpraten’! En daar bof ik bij, zo ben ik mij bewust. Want eigenlijk gaat het best wel goed met mij! Zelfs zo goed dat ik per begin augustus weer volledig ben gaan werken, al/pas 13 maanden na mijn herseninfarct.

Ik hoop weer voor te kunnen gaan in verschillende kerkdiensten.

Ook in het pastoraat hoop ik mijn rol weer te kunnen vervullen (collega Rob schreef pas in Samen Eén hoe de verdere verdeling daarin is).

Ik hoop, kortom, ‘weer gewoon mee te kunnen gaan doen’.

Dat ik dat zo kan en mag schrijven is een enorm voorrecht, zo besef ik.

Er zijn veel mensen die (nadat hen iets soortgelijks overkwam) níet meer gewoon mee kunnen doen.

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het, vooralsnog, ook bij mij niet echt 'gewoon' is. Voorlopig zijn er nog steeds dingen waaraan ik merk dat ik juli 2022 ziek werd. Restverschijnselen noemt de fysiotherapeut dat! Oók ga ik iedere dag nog even slapen (op advies van de Hoogstraat) en bezoek ik geregeld de fysiotherapeut en doe dagelijks mijn lichamelijke oefeningen.

In grote dankbaarheid dat dat kan en ik zo/nu mijn laatste 'even bijpraten' mocht schrijven. Tot gauw!

Een vriendelijke groet!

Ds. John Boogaard

Van de Kindernevendienst



Dit is de derde van een blok met vier teksten uit het Lucas-Evangelie. Jezus vertelt daarin voorbeeldverhalen over wie God is en hoe Hij naar mensen kijkt, en hoe mensen daarop kunnen reageren. Deze zondag Lucas 15:1-7:

Het voorbeeld van het schaap dat zoek is.

We gaan het met jullie hebben over de herder die 99 schapen achterlaat om één schaap te zoeken en over de blijdschap wanneer het schaapje weer gevonden is.

We gaan hierover knutselen en een spel doen.

Zien we je zondag?



12-Plusgroep - Kindernevendienst - Kinderoppas



Vanaf volgende week, **zondag 20 augustus**, is er weer 12-Plusdienst, gaat de kindernevendienst weer gezellig in twee groepen aan de slag en zijn ook de kleintjes weer van harte welkom bij de oppas!

Van de Diaconie



Collectedoelen voor zondag 13 augustus:

De 1^e collecte is voor **KIA Zomerzending - Ghana**

De 2^e collecte is voor de **Kerk**



QR code - PGV

Zondag 13 augustus is de 1^e collecte bestemd voor **Kerk in Actie - Zomerzending Ghana - een sterke kerk op een kwetsbare plek**

**kerk
in actie**

In het achtergestelde noorden van Ghana is het leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie leidt de Presbyteriaanse kerk van Ghana vrijwillige en betaalde voorgangers en jeugdleiders voor kleine dorpskerken om de dorpsbewoners te ondersteunen. Behalve Bijbelkennis, kerkgeschiedenis, christelijke ethiek, evangelisatie en pastorale zorg, leren ze ook over de Afrikaanse traditie en de islam, en over omgaan met conflicten. Daarnaast zorgt de kerk voor aanvullend onderwijs want de meeste volwassenen kunnen niet lezen, en veel kinderen hebben op school niet goed leren lezen in de eigen moedertaal. Via bijbelclubs leren de kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Ze krijgen de mooi geïllustreerde bijbel mee naar huis, zodat de hele familie in contact kan komen met de Bijbelse verhalen.



Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Ghana of doneer online. Hartelijk dank voor uw gift! Lees meer op www.kerkinactie.nl/kerknoordghana

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Gemeentestartzondag - zondag 17 september 2023 - Wijkgemeente De Open Hof



Thema: **'GA MEE... DÓE MEE! - in geloof, hoop en liefde'**

Iedere week t/m zondag 12 september staan we voor en na de dienst in de gang van de kerk klaar met lijsten waarop je je aan kunt melden voor de gemeentestartzondag. Afgelopen zondag was de eerste lijst al bijna vol!! Wie volgt? Ook ligt er een lijst om – als je dat leuk vindt - aan te geven of je een taart wilt bakken voor bij de koffie na de dienst.

Natuurlijk kun je dan ook met al je vragen over de gemeentestartzondag dag bij ons terecht. Of mail naar: gemeentestartzondag.openhof@pkn-veenendaal.nl.

Met een hartelijke groet van Corinne, Heine, John, Marian, Peter en Truus

Schrijfactie Thailand: stop vervolging tieneractivisten



*Nogmaals kort aandacht voor de schrijfactie van Amnesty International omdat het afgelopen week niet mogelijk was om de printversie van de brief in de kerk te leggen. Komende zondag liggen de brieven op de piano in de gang van De Open Hof. **Fijn als ze daar niet blijven liggen, maar worden verstuurd!***

Thaise autoriteiten klaagden 284 minderjarigen aan die vreedzaam voor hun mening uitkomen. Het zijn **tieners** die enkel hun mening uitten tijdens demonstraties of online. Zij werden het gezicht van een protestgolf die zich in 2020 door heel Thailand verspreidde en oproept tot sociale hervormingen, beter onderwijs, en gelijke rechten voor vrouwen, de LHBTI-gemeenschap en andere minderheidsgroepen. Schrijf vóór 1 sept. naar de autoriteiten van Thailand. Roep hen op minderjarigen die vreedzaam voor hun mening uitkomen niet te vervolgen en hen vrij te laten. Je kunt de brief [downloaden](#). Op de website van A.I. [meer informatie en goednieuwsberichten](#).



Inspiratiefestival Terschelling 2023



Wil je graag een weekend actief bezig zijn met geloof? Kom dan naar het Inspiratiefestival op Terschelling van **vrijdag 20 t/m zondag 22 oktober!** Laat je door een gevarieerd programma in kerken, duinen, bos en strand verrassen door talloze voorbeelden van kerk-zijn in de tijd.

Het zou fijn zijn als we met veel mensen vanuit onze PGV deel kunnen nemen aan het programma. Via www.inspiratiefestival-terschelling.nl kun je je opgeven. Vervolgens kun je je daar ook aanmelden voor de diverse programmaonderdelen.

Twee jaar geleden waren we met bijna 50 enthousiaste mensen present op het Inspiratiefestival en wat heeft iedereen genoten!! NB: er is wel een verschil met twee jaar geleden. Je moet nu namelijk zélf voor je accommodatie zorgen (eerder kon je dat als groep regelen).

Wel vinden we het belangrijk om elkaar te kunnen informeren en contact met elkaar te houden. Dit gaan we doen in de PGV app via de groep 'Terschelling Inspiratie' en ook op Terschelling spreken we een paar plaatsen af waar we elkaar kunnen ontmoeten om met elkaar iets te eten of te drinken. Meld je daar dus ook aan als je gaat! 😊

Een hartelijke groet namens de Terschellinggroep, Ada Coppoolse



Van werkgroep V.I.S. De Open Hof



De flyer met de PGV-V.I.S. Activiteiten voor het najaar van 2023 is klaar. Binnenkort ontvangt u hem bij Samen Eén in uw brievenbus. Er is weer een mooi programma samengesteld.

Vind je het leuk om alvast eens te kijken waar je aan mee zou willen doen én die data in je agenda te zetten? [Hierbij een link naar de flyer](#). 😊

En verder.....

- Bent u deze zomer **iedere week** welkom op dinsdagmiddag bij de Zomersoos. Alleen als het regent gaat het niet door. [Meer informatie](#)



- Zoekt de **kindernevendienst** met spoed **nieuwe leiding**!! Vind je het leuk om met kinderen te werken en... kun jij 1x per 4 weken de preek missen? Dan zoeken we jou! Meer weten? Mail dan naar marionramaker@gmail.com of ga [hier naar info op de website](#).



- Kun je je aanmelden bij Kookkring De Open Hof als je het leuk vindt om zo nu en dan te koken voor wie een steuntje in de rug nodig heeft. Weet je iemand die voor een korte periode hulp nodig heeft, of heb je dat zelf? Stuur een mail naar kookkring.openhof@pkn-veenendaal.nl



- Willen we na de zomer starten met een Eettafel. Heb je zin om bij toerbeurt te koken of te helpen in de werkgroep? Mail Ada: adacoppoolse@gmail.com. Meer informatie [op de website](#).



- Ben je van harte welkom bij Fietsclub De Open Hof! Mail naar pieter.mol@pkn-veenendaal.nl of margaschoeman@hotmail.com Meer informatie [vind je hier](#).



- Start 'Hebreeuws in de Vallei' in september met de taalcursus Bijbels Hebreeuws en leesgroepen Hebreeuws. Voor informatie: mail naar rosabeijen@gmail.com of ga naar www.hebreeuwsindevallei.nl



- Kan er door wie dat wil nog steeds worden bijgedragen aan de reizen die Jeroen Nagtegaal maakt met hulpgoederen voor Oekraïne. De QR code hiervoor is geldig tot **12 augustus 2023**. Hartelijk dank.



Agenda

Dag	Tijd	Omschrijving	Locatie
Zo 13 aug	09.30	Ds. John Boogaard	De Open Hof
Zo 13 aug	09.30	Kindernevendienst in één groep	De Open Hof
Di 15 aug	14.30-16.00	Zomersoos De Open Hof in de tuin op	Stationsstraat 63
Zo 20 aug	09.30	Ds. Evert Overeem, Leusden	De Open Hof
Zo 20 aug	09.30	12-Plus, kindernevendienst en oppas	De Open Hof

Van het Kerkelijk Bureau

Gewijzigde openingstijden In de vakantieperiode!

Van **8 juli t/m 20 augustus** is het Kerkelijk Bureau alleen op **vrijdag** geopend van **9.00** tot **12.00** uur.

U kunt op andere tijden telefonisch en per mail uw bericht inspreken / mailen.

0318-595203 - kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl



Stuur bijdragen voor de volgende Weekinfo **uiterlijk woensdagavond 19.00 uur** naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl

Verder vindt u hieronder nog een aantal praktische linkjes:

- * [Website De Open Hof](#)
- * [Aanvragen logincode website DOH](#)
- * [Agenda DOH](#)
- * [Info & Contactpagina](#)
- * [Prot. Gem. Veenendaal](#)
- * [ZuidWest](#)

Tips voor een bezoekje aan een expositie, kerk, museum enz.



In deze zomerrubriek plaatsen we met plezier de tips die jullie willen delen met alle gemeenteleden (én overige lezers van Weekinfo De Open Hof).

Zomerexpositie Grote Kerk Vianen: Anneke Kaai



Een door de kunstenares samengestelde selectie van haar werk dat veelal is geïnspireerd door Bijbel en geloof. Zij geeft daarmee een bescheiden overzicht van 50 jaar kunstenaarschap. De stijl van Anneke Kaai is symbolisch abstract en impressionistisch. Kleuren, beweging, lijnen, vormen en vlakken hebben een symbolische waarde. Deze expositie is nog te zien tot **11 oktober** op woensdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-16.30 uur en zondag van 14.00-16.00 uur. (Let op: gesloten op zondag 24 september en vrijdag 6 oktober.) Toegang gratis. Alle informatie op de [website van de Grote Kerk](#).

Zandsculpturen in Elburg - Bijbelverhalen in het zand



Met meer dan 4000 m³ zand op 5000 m² ontdek je prachtige zandsculpturen. Bijbelse verhalen komen tot leven in beeldhouwwerken, bidders, sluisdeuren en duizenden jaren oude olijfbomen. Deze bijzondere tentoonstelling is dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur. (Helaas is de museumjaarkaarten hier niet geldig.) [Op de website](#) vind je alle informatie.

Expositie Oude Kerk Bennekom: Wat de Bijbel ons vertelt



Van 4 aug - 28 okt 2023 zijn in de Oude of Sint-Alexanderkerk te Bennekom afbeeldingen te zien die de Bergense kunstenaar Kees de Kort (1934-2022) maakte voor de **Kijkbijbel**. De wereldberoemde illustraties laten vooral de mensen zien, hun gezichtsuitdrukkingen en de gebaren die ze maken. De expositie is te zien op vrijdag en zaterdag van 11.00 – 16.00 uur en op woensdag van 13.30 – 16.00 uur. Toegang is gratis. (Incidenteel kan de tentoonstelling gesloten zijn i.v.m. ander gebruik van de kerk. Alle Informatie is te vinden op de [website van de Oude Kerk](#)